

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Augustus 2020



Inleidend woord Verandering

Een van de grote feesten die we in augustus vieren is, naast Maria's ontslapen, de Gedaanteverandering van de Heer, de Transfiguratie. De Heer openbaart zich aan drie van zijn leerlingen in stralende gestalte temidden van Mozes en Elia, zijnde Wet en profeten. Daar toont Jezus zich in zijn goddelijke messiaanse gestalte als de vervulling van wet en profeten. Het verhaal is zowel openbaring als belijdenis. Het is belangrijk om die polen bij elkaar te houden. In het verhaal wordt iets uitgezegd over wie Jezus werkelijk is en door het verhaal te beamen belijden we dat Hij voor ons is: de Messias, de Zoon van God in wie de belofte van God wordt vervuld. In Hem, de Geliefde Zoon, wordt geopenbaard wat ons te wachten staat, wij die geroepen zijn tot gelijkvormigheid aan de Zoon als eerste van zijn broeders en zusters.

Verandering is een niet te missen onderdeel van de werkelijkheid die voortdurend aan verandering onderhevig is. En het is ook een belangrijk thema in ons geloof. Zoals trouwens in elk geloof dat een levensweg en
[Typ hier]

een levenswijze inhoudt. Door de doop worden we deel van het Lichaam van Christus. In het sacrament van verzoening vieren we de mogelijkheid om ons te bekeren. Het Godsvolk moet zich telkens weer van zijn verkeerde weg keren om de goede weg te gaan. Weggaan van Jeruzalem betekent afdwalen en vraagt om ommekeer en de weg naar Jeruzalem op te gaan. Als gelovige zijn we voortdurend bezig met een conversio morum, een omkeer van onze gewoonten om de weg van Jezus te gaan. Het staat allemaal in het teken van de Transfiguratie van Jezus, die is wat wij hopen te zullen zijn, maar wat we door doop in hoop en belofte reeds zijn.

In de eucharistie vieren we dit grote feest van verandering. Daarom is het belangrijk voor ons om erbij te zijn en actief deel te nemen. Want daar gebeurt het. Daar wordt hetgeen we geloven en beamen tot existentiële ervaring. De transfiguratie in wederkerigheid. Christus komt tot ons onder de tekenen van brood en wijn en op sacramentele wijze krijgen wij deel aan zijn goddelijk bestaan. Daar is Christus in zijn volheid aanwezig, als hoofd en lichaam. Daar transfigureren wij tot onze doopgestalte, die ook paas- en voleindingsgestalte is. Hij die menselijk tot ons komt, verenigt ons in zijn goddelijk bestaan. Als dat geen feestje is waar je bij wilt zijn...

rector Ward Cortvriendt

KERKDIENSTEN LEBUÏNUSKAPEL

Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: de kerkdienst van **zondag 2 augustus** met ds. Nico Pronk als voorganger is de doorstart na maanden van coronabeperkingen. Cantor is Gerrit Baas, de organist is Harrie Bos. Vooraf aanmelden: via e-mail bij f.a.vandijk@utwente.nl of baas.gerrit@hetnet.nl.*

Kerkdienst zondag 9 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 14 (A-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Zang : cantores
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Honoraria
(*digitaal overmaken heeft de voorkeur*)

Aanmelding (verplicht) : tot vrijdag 7 augustus 18.00 u
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Kerkdienst zondag 23 augustus 10.30 u
Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 16 (A-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Zang : cantores
Deurwacht : Mieke Cortvriendt-Smudde
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente
(*digitaal overmaken heeft de voorkeur*)

Aanmelden (verplicht) : tot vrijdag 21 augustus 18.00 u ,
via pastoor@twente.okkn.nl of app 06 83986760

Live-gestreamde kerkdiensten OKKN in augustus

In de maand augustus biedt de landelijke kerk live-gestreamde kerkdiensten aan vanuit de H. Georgius aan het Zand Amersfoort op

zondag 9 augustus 10.00 u

zondag 23 augustus 10.00 u

Op de site van de landelijke kerk: www.okkn.nl is de link te vinden die de aansluiting bemiddelt. Ook is daar op de zondagmorgen het tekstboekje in te zien of te downloaden, al was het maar om de nummers van de gezangen op te zoeken.

Voor deelname aan de collecte kunt u uw bijdrage digitaal overmaken op

het rekeningnummer van de Statie:

**NL 77 RABO 0179 162 713 Statie Twente OKKN
met vermelding: collectegeld zondag (datum)**

André Zandbelt

Kerk vieren

Sinds twee maanden komen we weer bij elkaar, met de bekende restricties, om samen te vieren en dat is een groot goed. Het begin was zeker zeer onwennig. De uit elkaar staande stoelen, het beperkte aantal, de verplichte aanmelding. Het zoeken naar manieren om met de afstand tot elkaar om te gaan. Het samen zingen wordt zeer gemist. Toch is het goed om, in het licht van de inleiding, fysiek samen te komen en te vieren. Daadwerkelijk te participeren in hetgeen in de eucharistie wordt geopenbaard, te belijden wie Hij is en wie wij zijn in Hem, en te delen in het leven dat Hij ons schenkt, om te gedenken en te worden wie we zijn: het levende lichaam van Christus.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Op 2 augustus is Wim de Rijk jarig en op die dag viert ook Maarten Driesen zijn verjaardag. Zijn moeder Marjolein Driesen is 18 augustus jarig. Op 29 augustus is mevr. G.N. Peperkamp-van der Leden jarig en op dezelfde dag vieren we ook de verjaardag van onze trouwe en gewaardeerde organist Harald van der Werff.

We feliciteren hen van harte en wensen hun een gezegend en mooi nieuw levensjaar toe.

rector Ward Cortvriendt

Nieuw ingekomen in de statie

Uit de gegevens van de ledenadministratie in Scipio blijkt dat we twee nieuwe leden in de statie mogen verwelkomen. Wim Verheul is komen wonen in Schuinesloot. Anne Claire Hoeve kwam wonen in Almelo. We wensen hun een goede tijd en hopen te eniger tijd elkaar te mogen

ontmoeten.

rector Ward Cortvriendt

ZIE JE ZONDAG!

GEPUBLICEERD OP 27 JULI 2020

In het EO programma Zie je zondag! duikt presentatrice Marleen Stelling in de wereld van verschillende kerkelijke gemeenten; van conservatief tot vrijzinnig, van ingetogen tot uitbundig, van traditionele dorpskerk tot migrantenkerk. Hoe geven kerken zichzelf vorm om in deze tijd relevant te zijn?

De presentatrice bezoekt elke drie weken een andere gemeente. Begin dit jaar – nog vóór de uitbraak van het COVID-19 virus – bezocht zij de Oud-Katholieke parochie in Amersfoort.



Met als resultaat een prachtig driedelig document dat we u van harte

aanbevelen. Klik op de titel van de uitzending om de aflevering terug te kijken.

Rituelen

Zie je zondag!, zondag 26 juli, 9.20 uur, NPO 2

Marleen Stelling is op bezoek bij een kerk die voor haar onbekend terrein is. Pastoor Louis Runhaar neemt haar mee in de wereld van de Oud-Katholieke Kerk in Amersfoort. We maken meteen goed kennis. Wat is dat nou eigenlijk voor club? En wat is het verschil met de Rooms-Katholieke Kerk? Iemand voor wie de rituelen van deze kerk erg belangrijk zijn, is Allan. Na een overstap vanuit de Rooms-Katholieke Kerk heet hij nu helemaal zijn plek gevonden bij de Oud-Katholieken. Op zijn manier draagt hij zijn kennis en liefde voor het geloof over aan acolieten en misdienaars. Ook maakt Marleen kennis met Marta, een van oorsprong Poolse priestersdochter, bij wie het geloof in het DNA zit. Als kind reisde ze al door heel Europa om andere parochies te bezoeken. Nu geeft ze het geloof door aan haar zoontje Danny, die misdienaar is.

Acceptatie

Zie je zondag!, zondag 2 augustus, 9.20 uur, NPO 2

De Oud-Katholieke Kerk in Amersfoort is klein, maar ontzettend divers wat betreft de mensen die er een thuis vinden. Marleen gaat in gesprek met Michiel en Ramon. Op aanraden van hun oma zijn zij op zoek gegaan naar een kerk waar ze mochten trouwen. Inmiddels zijn ze 12,5 jaar getrouwd en erg actief binnen de Oud-Katholieke Kerk. Ook gaat Marleen op bezoek bij Stephanie. Op jonge leeftijd werd zij geadopteerd uit Haïti. Ondanks de warmte van haar adoptieouders mist Stephanie een stukje van haar eigen identiteit, want ze weet nog steeds niet wie haar biologische ouders zijn. Juist in de kerk voelt ze zich extra verbonden en geaccepteerd door haar medeparochianen, die voor haar als familie aanvoelen.

Een open kerkgemeenschap

Zie je zondag!, zondag 9 augustus, 9.20 uur, NPO 2

De Oud-Katholieke Kerk is een bonte verzameling van mensen uit alle lagen van de bevolking. Hoog- of laagopgeleid, rijk of arm; deze kerk trekt veel verschillende mensen aan. We volgen volkse Cor en Toos. Toos heeft het niet makkelijk gehad en door hard werken is ze permanent

thuis komen te zitten. Toch zit ze niet bij de pakken neer, maar geniet ze juist van de kleine dingen, zoals een kop koffie en een tosti bij de HEMA. De kunstzinnige Henk heeft na een lange zoektocht zijn plek gevonden binnen de Oud-Katholieke Kerk. Hij is een man die veel nadenkt over het geloof en daar soms ook kritische vragen over stelt. Met Marleen gaat hij in gesprek over deze twijfels, maar ook over de schoonheden waar hij zo van genieten zoals de vorm van het kerkgebouw en de schilderijen die er hangen.

foto: EO

Nieuwscategorie: [Archief](#), [Bisdom Utrecht](#), [Nieuws](#)

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :

Kerkcentrum : ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
Schaapskamp 8
3849 PS Hierden
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretariaat statie-bestuur :
Alp Buitelaar
Dr. van der Sluisstraat 12
7482 XS Haaksbergen
tel.: 06-22661130
e-mail: alpbuitelaar@planet.nl

Penningmeester statie-bestuur
Frits van Brussel
tel. 074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Lebuïnus Kompas redacteur
André Zandbelt
tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer
Heima Sleurink
tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer Harald van der Werff
harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal
André Zandbelt (zie boven)

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713
OKN .a.v. Statie Twente Hengelo

Website : **OKK Statie Twente** www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.okkn.nl



