

Lebuiñus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuñus
Twente en Ommelanden

juni 2018



Inleidend woord Geef vrede, Heer, geef vrede

(Oudkatholiek Gezangboek 714, Liedboek 1010)

Natuurlijk begreep ik dat het aanbod tot onderhandelen om de betrekkingen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea en de Verenigde Staten van Amerika een voornamelijk strategisch en tactisch aanbod was. Niet gericht op de bevordering van vrede in de wereld, maar om te komen tot een nieuw machtsevenwicht en mogelijke verlichting van economische sancties. Zodat misschien de inwoners van Noord-Korea eindelijk eens fatsoenlijk te eten krijgen.

Maar misschien hoopte ik toch dat uit dit spierballengedoe iets goeds zou komen. Het zit er (nog) niet in. Temidden van de conflicten die onze aarde verdelen zouden we een teken van hoop kunnen gebruiken.

Soms lijkt het me dat vrede wel de meest geseclariseerde waarde is van het rijk der hemelen. Iedereen verlangt ernaar, gelovig of niet, maar weinigen zijn in staat om in vrede te leven. Misschien willen we de prijs van gerechtigheid wel niet betalen. Geen vrede zonder gerechtigheid. Miljoenen mensen leven onder bedreiging. En vele anderen vinden geen rust. Kunnen niet tevreden zijn met hun leven, hebben geen geduld met anderen, zijn gevangen in oordelen en vooroordelen.

Voor de meesten van ons is vrede eerder een verlangen naar vrede dan een staat van zijn. Misschien is het daarom dat we de ervaring van een onschuldiger en meer onbekommerd bestaan identificeren met de omstandigheden van vroeger. Vroeger als voorafbeelding van eens en ooit. We moeten onze idealen ergens in funderen en dat doen we in heimwee. Sommigen noemen het een heimwee naar de toekomst. Dit om aan te duiden dat waar we naar verlangen van doen heeft met een nog onbedorven bestaan.

Er is geen vrede. Maar toch gaan we in gerustheid van huis. Eventueel naar voor ons volstrekt vreemde plaatsen en omgevingen. Nederland is in onmin met Turkije, maar we gaan er wel op vakantie. We gaan naar plekken in Afrika waar op kilometers afstand de meest verschrikkelijke dingen gebeuren. We hebben grote kritiek op bepaalde regeringen, maar schromen niet om er onze euro's te spenderen en van de zon en wat dies meer zij te genieten. Dat is niet alleen inconsequent, het getuigt ervan dat we in een verdeelde wereld toch het gevoel hebben in vrede te zijn, en veilig. Gelukkig maar, zou ik zeggen. De politieke en journalistieke wereld valt niet samen met de ervaren wereld. We gaan nog steeds op reis en komen nog steeds terug thuis. Het zijn werkelijk uitzonderingen wanneer dat niet gebeurt

En met dat al is boven onze hoofden het conflict. Met dat al is boven onze hoofden het visioen van een nieuwe wereld. De realiteit houdt het visioen

levend. Het visioen van vrede is geen zweverij. Het is de profetische instantie die onze wereld onder kritiek stelt en de werkelijkheid zoals die is in zijn onvolkomenheid ontmaskert en aan het licht brengt. En dat licht is het licht van de bedoeling van ons menszijn.

Vrede is een kwaliteit van het eschaton, dat is: van de uiteindelijke bedoeling en het beginsel van onze menselijke samenleving. Het is zoveel meer dan op reis kunnen in de wereld, hoe geweldig en leerzaam dat ook is. Het is vooral thuis kunnen zijn en wonen. Wonen is hier het in vrede kunnen zijn in het leven dat je leeft.

Mogen wij voor zover het van ons afhangt met ieder in vrede leven en het goede voor hebben met alle mensen (Romeinen 12, 17-18).

Een goede vakantietijd gewenst. Ga in vrede, leef in vrede, keer in vrede.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskerk: **zondag 3 juni 10.30 uur met ds Andrea Fuhrmann als voorganger.***

Kerkdienst zondag 10 juni 10.30 u **Eucharistieviering Kerkwijding Lebuïnuskerk (B-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren	: 1 ^e Frits Driesen 2 ^e Wim de Rijk
Akoliet	: Tineke Buursma
Koster	: Mieke en Ward Cortvriendt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Kerkopbouw in OKK-Ned

Kerkdienst zondag 24 juni 10.30 u
Eucharistieviering Geboorte Johannes de Doper (B-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren	: 1 ^e André Zandbelt 2 ^e Hanneke Bruins
Akoliet	: -
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

De dagen van ons leven

Er zijn voor zover mij bekend deze maand geen verjaardagen. Onder de nieuwe *wet op de privacy* moeten we ook in het statieblad terughoudend zijn met persoonlijke informatie. We vermelden alleen de naam en de datum, niet geboortjaar of adres. Maar wanneer je daar ook bezwaar tegen hebt, dan hoor ik dat graag.

rector Ward Cortvriendt

Twee jubilea op 30 juni a.s.



Op zaterdag 30 juni a.s. viert de Bisschoppelijke Commissie *Sint Paulus, missie en diaconaat buitenland* haar 50-jarig jubileum met een

benefietconcert in de parochiekerk te Amsterdam. Dit concert wordt gevolgd door de viering van de vespers van de feestdag van de HH. Petrus en Paulus ter gelegenheid van het 10-jarig bisschopsjubileum van Dirk Jan Schoon. Na afloop is er een samenzijn met een hapje en drankje. De toegang is vrij, collecte na afloop van concert t.b.v. Missie Sint Paulus. Aanmelding i.v.m. catering graag per email bij Peter-Ben Smit, pbajsmi@gmail.com.

Ter herinnering

Zoals al u al wel bekend is vindt zaterdag 8 september *de 2^e Lebuinus Fair* plaats. Een berichtje alvast om u aan te sporen om dingen u daarvoor zou willen bestemmen alvast apart te leggen. U kunt ze rond de kerkdiensten van zondag 12 en zondag 26 augustus meebrengen naar de kapel. Op de tafel van deze Fair zal ook de Giftenpot staan voor ons diaconaal project `Kinderen in Syrië ´ die u doorgaans altijd al aantreft bij de ingang van de kapel.

Afscheid studentenpastor



Op woensdag 4 juli a.s. vindt in het Schoollokaal van de ORKA te Utrecht een lezing plaats ter gelegenheid van het afscheid van Grete Verhey-de Jager als studentenpastor aan het Oud-Katholiek Seminarie. De lezing heeft als thema Roeping!?

Wat is roeping? Waartoe laat je je roepen en door wie? Wat zet je daarvoor op het spel? Dit speelt voor iedereen die zich oriënteert op haar of zijn rol in het leven. Of het nu om het ambt gaat, de roeping van een Christen algemeen, of nog breder. De theologie van Dietrich Bonhoeffer biedt bij uitstek aanknopingspunten om hierover na te denken.

De bijeenkomst wordt geopend met een column door pastor Grete Verhey-de Jager, gevolgd door de hoofdlezing door Dr. Wim Dekker. Door (oud) studenten wordt een reactie gegeven waarna de zaal gelegenheid heeft om in discussie te gaan. De rector van het Oud-Katholiek Seminarie, Dr. Mattijs Ploeger, geeft een slotreflectie.

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting. Toegang is vrij, vrijwillige bijdrage ter plekke mogelijk. Aanmelding per email aan p.b.a.smit@uu.nl. Voor nadere informatie [klik hier](#).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 mei 2018

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :

Kerkcentrum : ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo



Rector pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretaris statie-bestuur vacature
Waarnemend: rector E. Cortvriendt

Penningmeester statie-bestuur Frits van Brussel
tel. 074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Lebuïnus Kompas redacteur André Zandbelt
tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer Heima Sleurink
tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer Harald van der Werff
e-mail : harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal André Zandbelt (zie boven)

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713 OKN
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : OKK Statie Twente www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.okkn.nl