

December 2012



Inleidend woord: Heilsverwachting

De donkere dagen voor kerst staan voor gezelligheid en warmte. Licht in de duisternis. Voorbereiding op het feest van vrede en gerechtigheid. Is dat niet wat naïef?

Het nieuws dat dagelijks tot ons komt, laat de gedachte aan crisis niet van ons wijken. Bezuinigingen, krimpscenario's, lastenverzwaring, premiestijging en aftoppen van de inkomensgroei, beperkingen in de bestedingsruimte, verhoging van de belasting op consumptiegoederen, kortingen op de duur en de hoogte van uitkeringen. Toch zullen we met z'n allen voor Sinterklaas en Kerstmis weer heel veel geld uitgeven.

Velen maken zich, niet onterecht, zorgen over de ontwikkelingen in de internationale verhoudingen, de schuldencrisis, de twijfels bij de stabiliteit van de Europese Unie, de groei van de nieuwe economieën en de gevolgen van een en ander voor onze toekomst.

Economische ontwikkelingen en wereldvrede hangen nauw met elkaar samen. Soms lijkt het er op dat we alleen onheil te verwachten hebben. De sombere berichten maken ons onzeker. En het lijkt wel alsof niemand de echte antwoorden heeft. Voor elke deskundige staan er tien op die een andere mening zijn toegedaan. Waar putten we dan ons vertrouwen uit?

Voor alles lijkt het me van belang om te kijken waar ons vertrouwen eigenlijk op stoelt. Indien we ons leven bouwen op het fundament van materiële zekerheden,

Lebuïnus Kompas

dan hoeven we ons maar af te vragen: Zijn onze schuren gevuld? Is ons inkomen veilig gesteld? Hebben we voldoende reserve op onze spaarrekening? Ja? Dan kan ons niets gebeuren en kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Maar wanneer dat niet zo is, dan wordt onze toekomst een kansspel vol onzekerheden. Waar ons hart is, daar ligt immers onze schat. Waar ons verlangen naar uit gaat bepaalt onze verwachting, onze hoop en angst.

We zouden ons kunnen realiseren, en dat doen we natuurlijk ook wel, dat er zoveel andere waarden in ons leven zijn. Waarden die het belang van het materiële overstijgen en die meer bijdragen aan de kwaliteit van ons bestaan. Die ook innerlijk zin en betekenis geven, zoals bevredigend (vrijwilligers-)werk, goede relaties, een redelijke gezondheid, de mogelijkheid om liefde te geven en te ontvangen, deel uitmaken van een fijne gemeenschap. Al datgene waardoor we meer mens worden. En dat ons in staat stelt om in navolging van Jezus te groeien in een leven dat door God wordt beaamd.

Als gelovige mensen stellen we onze zekerheden immers niet op wat voorbijgaat. Natuurlijk is ook de materialiteit van ons leven belangrijk, maar het is niet waar het uiteindelijk en ten diepste om gaat. Onze verwachtingen worden bepaald door Degene die aan de oorsprong van ons leven staat, Die ons in dit leven draagt en Die ons nabij blijft wanneer we uit dit leven gaan.

Wij worden ten diepste niet bepaald door het nieuws van kranten en tv. We worden er wel door geraakt en bewogen. Onze toekomst staat in het licht van het Goede Nieuws. Het *"zie ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk gelden zal. Heden is u een redder geboren"* Blijdschap voor heel het volk, niet voor enkelen. Heden, dat wil zeggen nu al. Wat we verwachten, kunnen we al ervaren.

Temidden van alles waar we ons zorgen over maken, in een wereld die ons verontrust, laten we het profetische "en toch" klinken. Toch zal Hij komen, de Heer van het Verbond. Toch zal er vrede zijn door gerechtigheid. Toch zal er nieuw leven zijn.

Mogen we groeien in dit geloof en het innerlijk beamen, om Hem te ontvangen Emmanuel, God-met-ons. En laat zo de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. Immers waar ons hart is en waar onze gedachten naar uit gaan, daar is onze zekerheid.

U allen een goede opgang naar Kerst toegewenst.

Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 9 december 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 **Eucharistieviering 2^e Advent (jaar C)**

Voorgangers : pastoor J. de Haan
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Frits Driesen 2^e Liesbeth Wisselo
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned én Statie 2^e Diaconaal werk

Kerkdienst zondag 23 december 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 **Eucharistieviering 4^e Advent (jaar C)**

Voorgangers : pastoor L. Wijker
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Marjolein Driesen 2^e Frits van Brussel
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters : Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes : 1^e OKK-Ned én Statie 2^e Statie Twente

Kerkdienst dinsdag 25 december 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 **Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis**

Voorgangers : em.pastoor J. Kinneging
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Peter de Reus 2^e Wim de Rijk
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Statie Twente

Website Statie Twente

Beste (gast)leden, op de site van de statie valt meer te zien en te lezen dan u wellicht denkt. We hebben besloten om de preken van de vieringen op te nemen, zodat u die nog eens kunt nalezen. Ook staat er een wekelijks variërende tekst ter overweging op de voorpagina. Om u in de gelegenheid te stellen de verslagen van

Lebuiñus Kompas

de gemeentevergadering en andere voor de leden van de statie belangrijke berichten te kunnen lezen, staan deze op het deel van de site waarop u kunt inloggen. We zouden het fijn vinden wanneer ieder een inlogcode zou aanmaken om zo op de hoogte te blijven van wat er zich in de statie voordoet.

Het zijn pogingen om het gebruik van de site te stimuleren en het bezoek ervan interessanter te maken. U kunt natuurlijk ook reageren via de contactpagina. Zo krijgen we een extra mogelijkheid om als (gast)leden van de statie met elkaar in contact te blijven. Ik hoop van harte dat u van deze mogelijkheden gebruik gaat maken. Met hartelijke groet, *pastor Ward Cortvriendt*

Wat gebeurd is en nog het melden waard...

- o Zaterdag 24 november vond in Hilversum de synode 2012 van de Oud-Katholieke Kerk plaats . Lees het verslag van synodaal André Zandbelt op de site van onze Statie Twente: www.twente.okkn.nl Wel even een inlogcode gebruiken...

Colofon **Kerkgelegenheid** : Lebuiñus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo



Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl