

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Oktober 2012



Inleidend woord : Herfsttij

Deze week hadden we onze eerste herfststorm van het jaar. In sommige delen van het land wat heftiger dan in andere. Er gingen bomen om en die kwamen soms heel ongelukkig neer, op auto's, over de spoorbaan of tegen een huis. Mensen tornden op tegen de wind. Bij mijn weten deden zich gelukkig geen persoonlijke ongelukken voor.

Dat was anders bij de storm die in Haren huishield. Een stormvloed van enkele duizenden jongeren, waarvan toch minstens een behoorlijk aantal onbeheerst en vandalistisch tekeer ging. De bewoners zullen zeker angstig zijn geweest en zich achter hun deuren hebben verschanst tot die storm was overgewaaid.

En net als bij een herfststorm, wanneer die geluwd is, zullen zij de schade in ogenschouw hebben genomen, de rommel hebben opgeruimd, de schade al dan niet provisorisch hersteld.

Stormen overkomen je, ook al worden ze voorspeld en ontvang je een stormwaarschuwing. Stormen van menselijke oorsprong of van natuurlijke. Je weet nooit precies de kracht ervan en dus ook niet het effect dat het op je leven heeft.

Lebuïnus Kompas

Het is maar in enkele gevallen dat we een stormachtige periode in ons leven als zuiverend en positief ervaren. Meestal ervaren we dat ons leven op zijn kop gezet wordt en dat we de greep op ons leven (dreigen) te verliezen. Bij slecht nieuws, bij verlies, wanneer onze kinderen iets overkomt, raken we van ons stuk en worden vaak door een storm van vragen door elkaar geschud.

We hebben tijd nodig om tot onszelf te komen en de schade te overzien en (soms met de moed der wanhoop) het puin te ruimen en de brokstukken bij elkaar te halen en opnieuw te bouwen.

Een van de vragen die we in zulke situaties stellen is de vraag naar God. Waar is nu God en hoe kan dit nu gebeuren? We worstelen als Jakob met God om tot een nieuw verstaan van God te komen en, na de ervaren relatiebreuk, tot een nieuwe relatie met Hem. Soms ervaren we - en dat is een genade - dat we God weer leren ontmoeten wanneer de storm van vragen (en beschuldigingen) tot rust komt, in de stilte van ons gewonde hart. Een beetje zoals het bezongen wordt in gezang 731 (OK gezangboek, 325 LvdK):

*Niet als een storm, als een vloed, niet als een bijl aan de wortel komen
de woorden van God, niet als een schot in het hart.*

*Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, dorstig en
hard deze grond, zo is het koninkrijk Gods.*

*Kinderen, armen van geest, mensen gelouterd tot vrede, horen de naam
in hun hart, dragen het woord in hun vlees.*

*Hier in dit stervend bestaan wordt Hij voor ons geloofwaardig, worden wij
mensen van God, liefde op leven en dood. (tekst Oosterhuis)*

Kijk maar eens in de bundel voor de volledige tekst. Ik vind het een zeer troostvol lied.

Mensen van God: dat is wat we zijn en mogen worden. In ons vierend samenkomen, in ons leren, in ons gemeenschap zijn, in het omzien naar elkaar. Ik verheug me erop daar met u allen vorm aan te geven.

Pastor Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 14 oktober 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 **Eucharistieviering 20^e zondag na Pinksteren (23^e in de reeks)**

Voorgangers : pastoor W.vd Velde
pastor / pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e André Zandbelt 2^e Frits Driesen
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned / Statie 2^e Ontwikkelingssamenwerking

Tijdens deze kerkdienst zal pastoor W. vd Velde, lid van het Metropolitain Kapittel, pastor Ward Cortvriendt presenteren als de nieuwbenoemde pastor – pastoraal assistent van onze Statie. Na afloop van de viering is er bij de koffie gelegenheid voor iedereen om hem de hand te drukken en verder kennis met hem te maken.

Kerkdienst zondag 28 oktober 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 **Eucharistieviering feest H. Simon en H. Judas, Apostelen**

Voorgangers : pastoor L. Wijker en
pastor / pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Liesbeth Wisselo 2^e Frits Driesen
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters : Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Statie Twente

Wat gebeurd is en nog het melden waard..

- o Op zaterdag 1 september is Pfarrer Reinhardt Potts van onze zusterparochie in Münster gefeliciteerd met zijn installatie als pastoor (was daar al vicaris). Bij die gelegenheid heeft pastoor Klaas Jan Homan hem als cadeau een eigengemaakt icoon overhandigd met de voorstelling van de H. Drieëenheid...

Lebuïnus Kompas

- o op 5 september waren we aanwezig bij het forum in het stadhuis rondom het afscheid van burgemeester Kerckhaerdt . Drie inleiders gingen in op de relatie tussen kerk, samenleving en markt aan de hand van het de drie torens van Hengelo: de Lambertustoren, de de toren van het stadhuis en de Brinktoren op de markt. Motto: *wat bezielt de stad?* Goede inbreng ook uit het publiek naar aanleiding van de inspirerende voordrachten. De Raad van Kerken en 't Platform Levensbeschouwing en Religie willen de draad vasthouden om regelmatig als gelovige als burger én als klant/consument zich te bezinnen op de ziel en de kwaliteit van ons samenleven.

Wat nog te gebeuren staat.. en nog komt

- o dinsdag 9 oktober 19.30 Utrecht: voorbereidend overleg voor afgevaardigden naar de Synode van 24 november

Colofon

Kerkgelegenheid : *Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor / pastoraal assistent E. Cortvriendt

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

Mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl

