

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Augustus 2012



Inleidend woord: een woord van afscheid van uw rector
pastoor Klaas Jan Homan

***Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten opwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste staat.***

Deze mooie woorden staan in een gedicht dat ik tegenkwam in het blad 'De Open Deur' van juli / augustus 2012. Wat daarin zo aanspreekt is, dat hier kenmerken genoemd worden van een gelovige gemeenschap. De deur staat open. Voor iedereen, dus ook denkers en dromers. Het moment van de herkenning dat wat er gevierd wordt ook met jouw leven te maken heeft. En dan ook nog de aanwezigheid van de Geest van God. Daar waar mensen aanhaken, komt dat omdat zij God vernemen en zich aangesproken voelen en dan mee gaan doen. Dat is een gebeuren binnen een gemeenschap van mensen waar macht, angst, schuld, schaamte, het kwaad, de dood, het mysterie van het leven aan de orde komen,

Lebuïnus Kompas

uitgekristalliseerd in de liturgie en de verkondiging en in de zorg om elkaar. Daar waar getracht wordt dit te realiseren is een poort van de hemel. Daar haken mensen aan om dat zij zich aangesproken voelen.

Wij, statie Twente, zijn een kleine, maar hechte gemeenschap. Maar in de drie jaar die ik met jullie mocht optrekken, heb ik de bovengenoemde aspecten mogen ervaren. Op blijde en droevige momenten. Toen het mogelijk bleek een nieuwe 'kerkplek' te mogen gebruiken, paste de solidariteit want de kerkruimte moest voor de zondagse eredienst worden ingericht. Dit proces van dialoog van architect, 2 vertegenwoordigers namens de landelijke kerk en regelmatige terugkoppeling naar de gemeenschap, waarborgt een gezonde toekomst.

Mijn wens voor de toekomst is, dat onze gemeenschap deze kenmerken verder weet uit te bouwen en 'aanhakers' bemerken dat het gaat over het verhaal van God en mensen. De vriendschap van God en mensen. Vriendschap maakt de wereld menselijk.

Vrede en alle goeds,
pastoor Klaas Jan Homan

Kerkdienst zondag 12 augustus 10.30 u Dorpsmatenweg 40 H'lo
Eucharistieviering 11^e zondag na Pinksteren (14^e in de reeks)

Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1^e Wim de Rijk 2^e André Zandbelt
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters : Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie Twente 2^e

Vandaag zal Tjitske de Reus de Eerste H. Communie ontvangen in de H. Eucharistieviering van deze zondag.

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 26 augustus 10.30 u Dorpsmatenweg 40 H'lo **Eucharistieviering 13^e zondag na Pinksteren (16^e in de reeks)** **tevens afscheid van pastoor Klaas Jan Homan**

Voorganger	: pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen	: 1 ^e Frits Driesen 2 ^e Liesbeth Wisselo
Misdienaars	: Wouters de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters	: Marjolein en Frits Driesen
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned én Statie Twente 2 ^e Honoraria pastores

Afscheid pastoor Klaas Jan Homan

Na afloop van de viering op 26 augustus is er een informeel samenzijn met koffie en een broodje waarbij er voor gasten en leden van de Statie ruim gelegenheid zal zijn om persoonlijk afscheid te nemen van pastoor Klaas Jan Homan en zijn vrouw Rina. De Statie is dankbaar voor het werk dat hij in deze 3 eerste jaren voor onze Statie heeft gedaan, en wenst hem nu ook de rust en de vrijheid die hoort bij het emeritaat.

Installatie Pfarrer Reinhard Potts in de AAK Münster

Onze Statie ontving een uitnodiging voor zaterdag 1 september 18.30 u bij onze zusterparochie in Münster. Dan zal Pfarrer Reinhard Potts die we al kennen als vicaris van deze Trinitatisparochie er tot pastoor worden geïnstalleerd. In de afgelopen jaren hebben we hartelijke banden met de Münsterse parochie opgebouwd, en er zullen zeker mensen van onze Statie bij aanwezig zijn. We wensen de gemeenschap van harte geluk met hun nieuwe en al vertrouwde Pfarrer...

Zomerkampen tachtig jaar

De zomerkampen van de OKK bestaan dit jaar tachtig jaar, en dat wordt gevierd. Eerst zijn het de jongere kinderen die hun zomerkamp houden in de buurt van Brugge (België). Hun thema is: feest. Daarna is het beurt

Lebuïnus Kompas

aan jongeren tussen de 15 en 19 jaar die hun Zomer Activiteiten Kampin Brugge komen houden.

Ook vanuit de Statie Twente nemen kinderen en jongeren deel aan deze zomerkampen en en zetten daarmee een lange traditie voort van de OKK.

Colofon

Kerkgelegenheid *H. Lebuïnuskapel*
Dorpsmatenweg 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastoor K.J. Homan

Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht

☎ 078 6454189; ☎ 06 18698317

E-mail: kjh@hccnet.nl

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

de heer W. de Rijk, penningmeester

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Banknummer

1791.62.713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

de heer A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl



Lebuñus Kompas