

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

maart 2018



Inleidend woord

Dankbaar gedenken

Al eerder schreef ik dat de kedata voor de statie niet zo eenvoudig te achterhalen zijn. Tien jaar geleden is er een boekje uitgegeven waarin min of het veertigjarig bestaan van de geloofsgemeenschap gevierd wordt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat wat nattevingerwerk was. In het archief van het bisdom is een jaaroverzicht van de activiteiten van de Twentse geloofsgemeenschap over het jaar 1978. Het is niet duidelijk waarom dat toen gemaakt is. Waren er toen al aspiraties om een statie te vormen? Uit archiefstukken die bij ons in beheer zijn blijkt dat van 1953 af min of meer regelmatig voor de Twentse groep huisviering werden verzorgd door de pastoor van Arnhem en ook wel anderen naar ik uit

correspondentie begrijp. Pas op 26 maart 2002 is volgens het bisschoppelijk archief de statie Twente en Ommelanden opgericht. Uit die tijd stamt ook de correspondentie over de bebakening van het territorium van de statie.

Voor de viering van het jubileum dit jaar houd ik dan ook het jaar 1953 aan, met als titel *65 jaar oudkatholiek geloven in Twente*. Met als ondertitel *'Van huiskerk tot statie'*, want dat geeft ook de verschillende stadia aan. Vanaf 2009 heeft de statie de beschikking over een eigen kapel, die toegewijd is aan de heilige Lebuïnus. De kapel is door de bisschop ingezegend op 15 juni 2014.

In dit jaar van gedenken willen we vooral dankbaar zijn voor wat de Heer voor ons heeft gedaan. Wij zijn een kleine kudde, zeker. Maar niets verhindert ons om vrijmoedig en blijmoedig te getuigen van Gods aanwezigheid in ons midden. Hij heeft ons tot hier gebracht en zal ons ook in de tijd die voor ons ligt tot steun zijn.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskapel: **zondag 4 maart** 10.30 uur met ds Frans Wiersma als voorganger.*

Kerkdienst zondag 11 maart 10.30 u
Eucharistieviering Vierde Zondag Veertigdagentijd (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren : 1^e Frits van Brussel 2^e Marjolein Driesen
Akoliet : -
Koster : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Vastenactie OKK

*Vandaag inzameling voor kleding en voedingsmiddelen...
Tevens voorjaars gemeente-vergadering. Zie agenda verderop...*

LITURGIE GOEDE OF STILLE WEEK : OKK + ELG

Kerkdienst zondag 25 maart 10.30 u
Liturgie Palmzondag (ELG + OKK)

Voorganger : ds Frans Wiersma en pastoor Ward Cortvriendt
Lectoren : lectoren ELG
Akoliet : Tineke Buursma
Koster : Heima Sleurink
Cantorij : Cantorij Maarten Luther o.l.v. Gerrit Baas
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Lebuinuskapel

Kerkdienst donderdag 29 maart 19.30 u
Liturgie Witte Donderdag (OKK + ELG)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt en ds Frans Wiersma
Lectoren : 1^e Marianne Sloot 2^e Wim de Rijk
Akoliet : -
Koster : André Zandbelt
Collecte : Voedselbank Midden-Twente Hengelo

Inzameling kleding en levensmiddelen

Het sluit helemaal aan op de strekking van de Veertigdagentijd om een inzameling te houden voor kleding en levensmiddelen. Tevens een goed moment omdat de winter zo goed als achter ons ligt en we omzien naar andere kleren voor lente en zomer.

Onze statie houdt zo'n inzameling tweemaal per jaar, midden in de Advent en midden in de Veertigdagentijd. Zoals bekend gaat de kleding naar de kledingwinkel van de religieuze woongemeenschap De Wonne in Enschede, en brengen we de levensmiddelen die we inzamelen naar de Voedselbank in Hengelo of Almelo.

De inzameling is *zondag 11 maart rond de kerkdienst*. Een oproep aan u om even te kijken in uw huis welke kleding om een herbestemming vraagt en welke levensmiddelen welkom kunnen zijn bij de Voedselbank.

Agenda Gemeentevergadering Statie 11 maart

Op zondag 11 maart zullen we na de viering en de koffie, om ongeveer 12 uur, de voorjaarsvergadering houden. Hieronder vinden jullie alvast de conceptagenda.

01. Opening.
02. Goedkeuring agenda en eventuele aanvullingen.
03. Verslag van de gemeentevergadering van 12 november 2017.
Bespreking en goedkeuring.
04. Behandeling actiepuntenlijst bij het verslag.
05. Jaarrekening 2017; Bespreking en toelichting.
06. Bevindingen van de kascommissie; goedkeuring jaarrekening en décharge van de penningmeester over 2017.
07. Begroting 2019; toelichting, bespreking en goedkeuring.
08. Gebruik van de kapel door derden. Toelichting penningmeester.
09. 65 jaar Oudkatholiek geloven in Twente en Ommelanden.
10. Mededelingen betreffende de OKKN, o.a. bestuursstructuur.
11. Rondvraag.
12. Sluiten.

rector Ward Cortvriendt, secretaris ad interim.

De dagen van ons leven

Op 25 februari waren Elly en Henk Amsing bij de viering, maar ik heb helemaal verzuimd om na de viering te vragen voor hen te zingen. Zij waren immers op 15 en 18 februari jarig. Ik heb er niet aan gedacht, waarvoor mijn excuses. Op 2 maart viert Nel Stikvoort haar verjaardag. We wensen haar van harte proficiat en sterkte met de gezondheid.

rector Ward Cortvriendt

Parkeerplaatsen

Op 9 januari al heeft een groepje harde werkers van onze statie eigenhandig een parkeerplaats aangelegd naast onze kapel. Inmiddels kan ik zeggen dat het een geweldige aanwinst is. Het scheelt de statie veel parkeergeld wanneer je door de week bij de kapel moet zijn. De statie heeft de helft van de kosten voor haar rekening genomen en het Metropolitaan Kapittel, eigenaar van de kapel via de Stichting Cultureel centrum Dorpsmaten, heeft de andere helft betaald. Het werk is in eigen beheer gedaan. We zijn er erg blij mee. Zie ook de site van onze statie voor meer gegevens en foto's.

Op deze plaats, zoals dat heet, wil ik natuurlijk het MK bedanken, maar ook de gemeente Hengelo die haar medewerking verleende, het plan goedkeurde en een toegang maakte op het trottoir.

Bijzonder echter dank aan degenen die het project door noeste arbeid hebben gerealiseerd. Frits Driesen, Frits van Brussel, Chiel van de Bunt, schoonzoon van Frits van Brussel, en Mehmet Karakus, de overbuurman van Frits. Het is geweldig. Namens de statie dank ik jullie van harte. Ook dank aan Eelkje van Brussel voor de morele en calorische ondersteuning van dit project en de uitvoerenden. Het resultaat mag er zijn. En...Oh ja, voor jullie denken dat er steen in plaats van groen is gelegd. Niets is minder waar. Het groen dat uit de aarde is gehaald is herplant bij de parkeerplekken. Ook zullen we nog een boom planten bij de toegang.

Want we zijn tenslotte, zoals Frits op de site schrijft, een Groene Kerk.
rector Ward Cortvriendt

Site van de statie

Zoals jullie wellicht al gemerkt hebben zijn Harald van der Werff en ik bezig de site van de statie wat anders vorm te geven en de inhoud ervan op te schonen, anders te groeperen en te vernieuwen. Dat lukt allemaal niet in één keer, maar we zijn bezig en het verloopt goed. Harald houdt alle wijzigingen bij en ook het nieuws en de agenda van de statie en doet daarmee het leeuwendeel van het werk. Veel ervan speelt zich, letterlijk, achter de schermen af en zal jullie niet meteen opvallen. Ik ben erg dankbaar dat hij dat wil doen. Hij heeft veel kennis van de programmatuur en dat is geweldig meegenomen.

Dat betekent ook dat Liesbeth Wisselo niet langer de zorg heeft voor de informatie op de site. Haar gezondheid laat dat ook niet goed toe. Ik dank haar hartelijk voor de periode dat zij dat heeft gedaan. En ik dank Harald dat hij die zorg heeft over willen nemen.

rector Ward Cortvriendt

Unie van OKK-kerken in gesprek met de Armeense Kerk

In dezelfde week waarin ons parlement besluit om voortaan een minister af te vaardigen naar de herdenking van de genocide op Armeniërs in Turkije in 1915, zijn er gesprekken gestart tussen de Armeense Kerk en de Unie van Oud-Katholieke Kerken. In Twente wonen veel Armeniërs. De Armeense Kerk behoort tot die kerken die sinds het midden van de vijfde eeuw een andere weg gingen dan de Orthodoxe Kerken (in het oosten) en de Katholieke Kerk (in het Westen), waarvan de Oud-Katholieke kerk voortzetting is. Van de ca. 8 miljoen leden leven er 4-5 miljoen in de "diaspora" (verstrooiing) sinds de vervolging van Armeniërs in het Osmaanse Rijk en de Turkse staat (vanaf het einde van de 19^{de} eeuw).

Binnen de oecumenische wereld is de Armeense Kerk bijzonder actief, dit gaf de Internationale Bisschoppenconferentie aanleiding om te besluiten tot gesprekken die de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen waarvoor beide kerktradities zich geplaatst zien willen verkennen, en om daarbij elkaar beter te leren kennen.

Dr. Peter-Ben Smit uit Amsterdam maakt deel uit van de Oud-Katholieke delegatie die wordt geleid door bisschop Harald Rein van Zwitserland.

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :

Kerkcentrum : ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretaris statie-bestuur vacature
Waarnemend: rector E. Cortvriendt

Penningmeester statie-bestuur Frits van Brussel
tel. 074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Lebuïnus Kompas redacteur André Zandbelt
tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer Heima Sleurink
tel. 074 291 38 56
e-mail : heima49@live.com

Website beheer: Harald van der Werff
e-mail: harald.vanderwerff@gmail.com

Reservering kapel/zaal André Zandbelt (zie boven)

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713 OKN
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : OKK Statie Twente www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.okkn.nl



