

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Februari 2017



Inleidend woord Hoop voor de volkeren

In de kerk begint de maand februari met het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Het wordt ook wel Maria Lichtmis genoemd, aangezien op die veertigste dag na de geboorte van Jezus voor Maria de periode van rituele onreinheid naar de Joodse wet is afgelopen. Maar het verhaal in het evangelie draait om Jezus en wat in Hem geopenbaard wordt (zie Lucas 2, 22-40).

In het verhaal figureren twee oude mensen, een man en een vrouw, Simeon en Hanna. Van Hanna wordt gezegd dat zij 84 is en al heel lang weduwe, kennelijk zonder kinderen. De leeftijd van Simeon wordt niet genoemd, maar we kunnen aannemen dat ook hij hoogbejaard is. Hij zal niet sterven voor zijn ogen Gods teken van heil hebben aanschouwd. Ondanks hun ouderdom leven zij niet in het verleden. Zij zijn helemaal gericht op de toekomst die God heeft aangezegd. Zij leven in het nu, het

heden van God, om zijn tekenen te kunnen opmerken. Zij geven de hoop niet op, ondanks de ellende die hun ogen hebben gezien. Hun leven en omstandigheden zullen niet eenvoudig zijn geweest. Vreemde overheersing, strijdende partijen onder het volk, collaboratie en corruptie, beperkte godsdienstvrijheid, belastingdruk. Maar juist in zulke omstandigheden hielden zij het geloof vast in de bevrijding en vertroosting van Israël. En daardoor herkennen zij Jezus als de bekroning van Israël en als licht voor de volkeren.

Dit volgehouden geloof in Gods belofte mag ons in onze dagen inspireren. Ook onze ogen zien veel ellende om ons heen. We voelen ons vaak machteloos tegenover de grote politieke machthebbers en zeker tegenover groeperingen en individuen die nietsontziend geweld toepassen op willekeurige mensen, vrouwen en kinderen niet uitgezonderd. Het rijk der hemelen lijkt ver te zoeken.

Juist daarom mogen we de hoop niet laten varen, ons geloof niet loslaten. Niet zozeer, in ieder geval niet alleen, omwille van onszelf, maar omwille van de wereld. Wanneer we het geloof en de hoop laten varen, verdwijnt het licht. Zij zeggen ons immers dat de wereld niet bedoeld is zoals die zich aan ons voordoet. Maar zij openen onze ogen ook voor het goede dat er wel degelijk is. Dat goede opmerken en bevestigen is onze taak als profetische mensen die zeggen te geloven in Gods belofte. Dit getuigenis is een universeel teken; voor alle mensen een teken van licht. We zullen niet sterven voor we het heil hebben aanschouwd en als we het aanschouwen zullen we pas echt leven.

Rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

*Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H.Avonddmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 5 februari om 10.30 uur o.l.v. ds Andrea Fuhrmann. Ditmaal weer een **Cantatedienst**. Op deze zondag na Epifanie wordt de cantate "Der Herr ist mit dir" van Dietrich Buxtehude gezongen. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas en met medewerking van Lilly Kakujay en Sacha Bergsma, viool, en Mathijs Kraan aan het orgel.*

Kerkdienst zondag 12 februari 10.30 u **Eucharistieviering Zesde Zondag na Epifanie (A-jaar)**

Voorganger	: pastoor Louis Runhaar
Lezingen	: 1 ^e Marjolein Driesen 2 ^e Wim de Rijk
Akoliet	: Tineke Buursma
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Jongerenwerk

Kerkdienst zondag 26 februari 10.30 u **Eucharistieviering Achtste Zondag na Epifanie (A-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e André Zandbelt 2 ^e Liesbeth Wisselo
Koster	: Heima Sleurink
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

Aswoensdag 1 maart

Goed om alvast te noteren dat er op de avond van Aswoensdag een viering zal zijn met askruisje in onze kapel. U leest hierover meer in de volgende maandbrief, die een week tevoren zal verschijnen.

De dagen van ons leven

Op 15 februari is Elly Amsing jarig en haar echtgenoot Henk op 18 februari. We feliciteren hen en wensen hun alle goeds. Op 20 februari viert Fr. Paul Muijrsers zijn verjaardag. Ook hem feliciteren we van harte en wensen hem nog goede jaren toe. *Rector Ward Cortvriendt*

Vieren

In een aantal vieringen hebben we een prachtige acclamatie gezongen. Het is afkomstig uit de liturgie van Iona en geschreven door John Bell. De tekst luidt: 'Neem mij aan zoals ik ben. Wek in mij wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn hart/ ziel en leef in mij'. We zingen het op een mooie melodie waardoor de tekst gemakkelijk binnen komt.

En wanneer we deze tekst in de liturgie gebruiken, zingen we wat we vieren in de eucharistie. We bezingen Gods ruimhartige liefde die ons accepteert als de mens die we zijn en ons begrijpt in ons verlangen om te worden die we kunnen zijn. En we kunnen maar worden wie we kunnen zijn, wanneer de Ene het zegel van zijn Geest op ons innerlijk drukt. Daardoor gaat Hij leven in ons en zijn leven in ons maakt ons tot wie we zijn: namelijk, met en in onze individualiteit en uniciteit, een uitdrukking van Gods aanwezigheid in de wereld. Zoals God in Christus aanwezig is, zo leeft Hij door zijn Geest in ons.

Wanneer we eucharistie vieren en communiceren doen we wat we zingen. We openen ons letterlijk, opdat Hij in ons kan wonen en leven. En daardoor worden we wat we door de doop al zijn: het levende lichaam van Christus en Gods aanwezigheid onder de mensen. Is dit niet een prachtig mysterie van zijn liefde?

Rector Ward Cortvriendt

Uitnodiging voor het Internationale Oud-Katholiekenforum

Van 23 tot 27 augustus 2017 wordt in het Oostenrijkse Wels weer een ontmoeting gehouden voor Oud-Katholieken. Het is een mooie gelegenheid om leden van andere Oud-Katholieke Kerken te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen.



Informatie over het programma en inschrijving kun je vinden op:

<https://laienforum.info>

Filmavond over Martin Luther

Om een beeld te krijgen van Maarten Luther bekijken we de film Luther die in 2003 verscheen. De film vertelt het levensverhaal van, hoe kan het ook anders, Maarten Luther. De film begint bij de wijding van Luther als priester; iets wat hij aan God beloofd had tijdens een gevaarlijke storm. Vervolgens zien we hoe Luther carrière maakt en het uiteindelijk tot doctor in de theologie aan de universiteit van Wittenberg schopt. In zijn monnikencel voert hij vaak een gevecht met de duivel, maar in de buitenwereld blijkt hij een begenadigd redenaar. Hij begint te preken tegen de aflaten en de mistoestanden in de Roomse kerk. Hierop volgt de clash tussen Luther en paus Leo X en moet hij, na in de ban te zijn gedaan, onderduiken op kasteel de Wartburg. Hier vertaalt hij in 1522 het Nieuwe Testament uit de Griekse grondtekst in het Duits. Langzaam voltrekt zich het schisma van de Reformatie. Luther keert terug naar Wittenberg en trouwt later met de uitgetreden non Katharina von Bora. Hij vertaalt ook het Oude Testament uit het Hebreeuws. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de vorming van de Duitse taal.

Plaats: Lebuïnus kapel, Dorpsmatenstraat 40 Hengelo
Datum en tijd: woensdag 23 februari om 19.30 uur
Entree : Voor leden en belangstellenden van de
Evang. Lutherse Gemeente én Oud-Katholieke Statie
Géén toegangsprijs.

ds. Louisa Vos

Pelgrimstocht leidt tot boekje Veertigdagentijd



Zoals ieder jaar, verschijnt ook nu weer een boekje met overdenkingen en gebeden om te gebruiken in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Dit jaar zijn ervaringen verwerkt van mensen die met mgr. Joris Vercammen een pelgrimstocht hebben gemaakt door Lapland in het voetspoor van Dag Hammarskjöld. De uitgave wordt ook aangeboden als bijdrage aan de pelgrimage van gerechtigheid en vrede, het centrale thema in de oecumenische samenwerking tot 2021. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, werd daarom gevraagd een stuk of zeven meditaties te schrijven bij de pelgrimspsalmen uit de Bijbel. De uitgave heeft als titel '*De ene voet voor de andere*'. Ondertitel is: Gedachten en gebeden voor de Veertigdagentijd in het voetspoor van Dag Hammarskjöld. Het boekje wordt binnenkort leverbaar via de webshop en gaat daar € 7,50 kosten. Ook bij de ingang van de Lebuïnskapel zal het boekje verkrijgbaar zijn als de Veertigdagentijd begint.

COLOFON STATIE TWENTE EN OMMELANDEN :

Kerkcentrum : ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Rector pastoor E. Cortvriendt
tel. 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretaris statie-bestuur vacature
Waarnemend: rector E. Cortvriendt

Penningmeester statie-bestuur Frits van Brussel
tel. 074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Lebuïnus Kompas redacteur André Zandbelt
tel. 0546 815313
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

Huishoudelijk beheer Heima Sleurink
tel. 074 291 13856
e-mail : heima49@live.com

Technisch beheer kapel vacature

Reservering kapel/zaal André Zandbelt (zie boven)

Bankrekening Statie: NL 77 RABO 0179 162 713 OKN
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : OKK Statie Twente www.twente.okkn.nl
OKK Nederland www.okkn.nl

