

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Januari 2017



Inleidend woord Zegen

Volgens de meeste verklaringen is ons woord 'zegen' afgeleid van het Latijnse signum dat 'teken' betekent. Daarmee wordt dan het kruisteken bedoeld. Iemand of iets tekenen met het teken van het kruis als de uitdrukking van het geloof dat daarmee een verbinding wordt gelegd met de gunst en de genade van God. We maken een kruis over het voedsel omdat we het als een gunstbewijs en genade van God beschouwen dat we voedsel ontvangen. We tekenen een kind met een kruisteken om het in de gunst van God te stellen.

We spreken ook woorden bij dit gebaar en dat noemen we dan zegenen. In het latijn: benedicere. Denk maar aan "benedicat vos omnipotens deus", zegene u de almachtige God. Of, bij Driekoningen, CBM en het jaartal. De drie letters verwijzen naar Caspar, Balthazar en Melchior, maar staan voor Christus benedicat mansionem: Christus zegene het huis. Letterlijk betekent dat Latijnse woord: 'iets goeds zeggen'.

Daartegenover staat 'iets kwaads zeggen', 'kwaadpreken', vervloeken. En daar hoort ook een gebaar, een teken, bij. Ik laat het aan uw fantasie over om dat zelf in te vullen.

In het publieke domein en bij de (a)social media komt dat laatste veelvuldig voor. Tot schade van de mensen die het betreft. Het is zoveel gemakkelijker iemand kapot te maken dan op te bouwen. Vloeken is kennelijk makkelijker dan zegenen.

Bij Matteus (5,43) lezen we dat Jezus zegt: "Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel degenen die u haten; en bidt voor wie u kwaad doen." We zullen allemaal wel moeite hebben met deze aanwijzing die we boven onze krachten vinden liggen. Maar het is de enige manier om de kringloop van het kwaad te keren.

Ik wens ons toe dat we dit jaar tot zegen mogen zijn van onze wereld, dat wil zeggen dat in ons handelen iets van Gods goedgunstigheid zichtbaar wordt. Dat we niet meedoen aan de stroom van negativiteit en makkelijke oordelen. Niet vervloeken en niet kwaadspreken, maar in alles het goede zoeken en bevestigen. Kortom mogen we als mensen van Jezus het verschil maken. Zelig Nieuwjaar.

Rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met h.Avondmaal in de Lebuïnskapel: zondag 1 januari 10.30 uur met ds Louisa Vos . De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.

Kerkdienst zondag 8 januari 10.30 u

Eucharistieviering Epifanie of Openbaring des Heren (A-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Liesbeth Wisselo 2 ^e Frits Driesen
Akoliet	: Daan de Rijk
Koster	: Mieke en Ward Cortvriendt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Oecumenisch Werk

Kerkdienst zondag 22 januari 10.30 u

Eucharistieviering Derde Zondag na Epifanie (A-jaar)

Tevens H. Vormsel voor Daan de Rijk

Voorgangers	: Aartsbisschop Joris Vercammen en pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Francis van der Meer 2 ^e Frits van Brussel
Akoliet	: Tineke Buursma
Koster	: Frits en Marjolein Driesen
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

Aansluitend op de koffie is er een bijzondere gemeentevergadering o.l.v de Aartsbisschop in 't kader van visitatie 2016 aan de Statie

Gemeentevergadering met de bisschop

Na de viering van 22 januari 2017 zal onder voorzitterschap van de bisschop een gemeentevergadering plaatsvinden. Deze gemeentevergadering is in het kader van de visitatie die al eerder in 2016 heeft plaatsgevonden op een dag door de week. De bijbehorende gemeentevergadering zal nu deze zondag worden gehouden. Hiervoor zijn alle leden, gastleden en gasten uitgenodigd. In deze bijeenkomst kan de bisschop zich laten informeren over de ervaringen in de statie en kan hij de leden op de hoogte brengen van zijn visie en beleid.

De voorlopige *agenda* ziet er als volgt uit, behoudens wijzigingen en toevoegingen door de bisschop:

01 opening door de voorzitter

- 02 vaststellen van de agenda
- 03 verslag van de gemeentevergadering van 23 oktober 2016
- 04 Mededelingen uit de bestuursvergadering van 11 december 2016
- 05 welbevinden met betrekking tot de statie
- 06 visies op de continuïteit van de statie
- 07 reflecties van de zijde van de bisschop

- 08 rondvraag
- 09 sluiten

Rector Ward Cortvriendt

Vieren

Op 22 januari zal de aartsbisschop bij ons voorgaan in de eucharistie. In deze viering zal Daan de Rijk uit handen van de bisschop het sacrament van het Vormsel ontvangen.

Over het woord 'vormsel' bestaat nog wel eens misverstand. Men associeert het met vormen, maar daar is het toch niet van afgeleid. Een oud woord voor vormsel is ook vroomsel. Daar is sprake van eenzelfde medeklinkerwisseling als bij dorpel en drempel. Het vromen van het vroomsel zien we ook in het volkslied waarin gezongen wordt "dat ik toch vroom mag blijven uw dienaar t'allerstond". In een mooi gedicht van Hadewijch gaat om "te grote vrome voort komen in het wijde wijd" (dat is: in de ruimte van God). In al deze gevallen betekent vroom 'krachtig'. Het vormsel is het sacrament van bekrachtiging. Dit blijkt uit het Duitse Firmung. En natuurlijk het Latijnse woord voor het sacrament de confirmatio. Het vormsel is de bevestiging van de doop.

In oude tijden werd de (volwassen)doop bediend door de bisschop. Naar het romeinse kerkelijk recht komt de doop van volwassenen (dat is vanaf het twaalfde jaar) nog toe aan de bisschop. Toen in de oude kerk de omvang van de bisdommen toenam werd de bediening van de doop ook aan priesters (en diakenen) toevertrouwd. De gedoopten werden dan later voor de bisschop gebracht (eventueel wanneer deze zijn parochies bezocht) en deze legde hun dan de handen op als een bevestiging van hun doop. Later is deze handoplegging en daarbij de zalving met chrisma (wat bij de doop ook gebeurt) geworden tot een zelfstandig sacrament. Over de nu meer gebruikelijke betekenis van vroom kan ik het wel eens een andere keer hebben.

rector Ward Cortvriendt

Huiszegen CMB-sticker 2017

De CMB-stickers van de Driekoningen-huiszegen 2017 die bij de Oudjaarsvesper zijn aangereikt, zijn gedurende de hele maand januari nog beschikbaar op het tafeltje bij de ingang van de kapel. Zoals bekend zijn de vrijwillige bijdrages hiervoor (in de Glazen Pot) bestemd voor het diaconaal project van onze statie: 'Kinderen in Syrië' .

Vespers en Nieuwjaarsontmoeting 2017

De jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting voor het aartsbisdom Utrecht vindt dit jaar plaats op zondag 8 januari. Om 16.00 u begint deze ontmoeting met een Vesperdienst in de Ste. Gertrudiskathedraal, waarna de nieuwjaarsontmoeting volgt in de naastgelegen Driehoek. U bent hierbij van harte welkom.

Priesterwijdingen

Op zaterdag 21 januari 2017 zal Aartsbisschop Joris Vercammen de diakens Jutta Eilander en Leonie van Straaten tot priester wijden. De Eucharistieviering met de wijdingsplechtigheid vindt plaats in de Ste. Gertrudiskathedraal Utrecht en begint om 14.30 uur. Na afloop is er in de Driehoek gelegenheid tot ontmoeting en felicitatie.

Tafel en Thema - bijeenkomst samen met de ELG

Op woensdag 1 februari is er weer een bijeenkomst rond tafel en thema samen met leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Programma:

18.00 u soep en broodmaaltijd

19.00 u inleiding en themabespreking o.l.v. Frans Wiersma

20.00 u gebedsdienst

20.15 u besluit

Graag even aanmelden (ivm de soep) : vóór 30 januari bij André Zandbelt (per mail of telefoon: zie colofon). Vrije bijdrage circa 4 euro.

Verlenging aanstelling

Het heeft de aartsbisschop en het C.B. behaagd , op aanbeveling van de statie

Twente en Ommelanden en de parochie Amersfoort mijn aanstelling voor de beide geloofsgemeenschappen met een jaar te verlengen. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd betekent door het feit zelf ontslag uit de aanstelling. Verlenging is per jaar mogelijk op basis van de aanbeveling van de betreffende geloofsgemeenschap en de wens van de pastor en de bisschop. De aanstelling loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.

Rector Ward Cortvriendt

Ontslag Wim de Rijk

De periode van een duo-invulling van het penningmeesterschap die van medio 2015 heeft geduurd, wordt nu beëindigd. Aan de aartsbisschop schreef ik:

“...tijdens onze bestuursvergadering van de statie Twente en Ommelanden in december is besloten dat Frits van Brussel, die reeds penningmeester van de statie is, m.i.v. 1 januari 2017 alle taken van de huidige tweede penningmeester Wim de Rijk overneemt....Voor Wim is hiermee een lange periode van trouwe dienst aan de statie ten einde. Hij heeft niet alleen twee termijnen volgemaakt, maar ook nog een hele tijd als tweede penningmeester het eigenlijke werk gedaan. Hij wil nu graag per 1 januari 2017 van zijn taak ontheven worden en ik steun dat verlangen. Bovendien wil ik je vragen hem zeer eervol ontslag te verlenen en hem namens de kerk te danken voor zijn trouwe inzet en zeer zorgvuldig rentmeesterschap.”

Ik ben dankbaar voor de goede zorgen van Wim voor de administratie van de statie, en al het meerwerk dat daaraan gekoppeld is, en eveneens dankbaar dat Frits van Brussel dit werk wil voortzetten waarbij Laurens de Reus hem in praktische zin zal ondersteunen.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Aan het begin van de maand gaan onze gedachten uit naar de overleden pastores Jan de Haan en Klaas Jan Homan die gedurende jaren de statie hebben gediend. We gedenken hen in dankbaarheid en bevelen hen aan in de liefde van de Eeuwige. Op 2 januari viert Jeanne van der Steen haar verjaardag. Half januari vertrekt zij weer naar Florida. We wensen haar een goede verjaardag en een goed verblijf. Resi de Boer viert haar verjaardag op 4 januari en Bertil de Reus op 24 januari. We wensen beiden een fijne dag en een gezegend jaar.

Rector Ward Cortvriendt

Het bijbelboek Spreuken

Op verzoek van pastoor Ward Cortvriendt voeg ik nog een berichtje toe. Zojuist, eind december, is een boek verschenen van mijn hand waarin een nieuwe en meer toegankelijke vertaling van het bijbelboek Spreuken het licht ziet. Er is toch al een vertaling, zult u zeggen. Zeker, maar die is vaak lastig te begrijpen. De taal van dit bijbelboek is veel concreter en veel minder abstract dan die van de bestaande vertaling. Ook is het boek in zijn huidige vertaling niet zo gemakkelijk bruikbaar omdat je soms geen begin en einde kunt ontdekken aan een leesgedeelte.

Voor mij, degelijk geschoold in het Oud Testament, was dit een goede aanleiding om mij eens een aantal jaren nauwgezet in het boek te verdiepen. Ik ontdekte dat een nieuwe vertaling welkom zou kunnen zijn. Vanuit het Hebreeuws zou ik dan bovendien verantwoord en helderder kunnen aangeven welke verzen bij elkaar horen en waar een nieuw leesgedeelte begint. Dat zou dit bijbelboek een stuk toegankelijker en bruikbaarder kunnen maken.

Tot mijn verrassing lukte om het hele boek te vertalen, want het zijn wel 31 lange hoofdstukken. Ik had er ruim drie jaar voor nodig maar vond het alleszins de moeite waard. Ik ben dan ook dankbaar en blij dat er nu een heel mooi boek ligt dat uitnodigt en nieuwsgierig maakt. Ik bied Statie Twente een exemplaar aan voor de boekenplank in de hal. Daar kunt u als kerkgangers en geïnteresseerden het boek eens rustig inkijken. En als het uw interesse weet te wekken, is het boek in elke goede boekhandel te bestellen.

Ik zal ook een exemplaar meenemen naar de nieuwjaarsreceptie voor onze bisschop Joris. Ik had hem vorig jaar een paar hoofdstukken gestuurd en hij gaf mij een duwtje 'om er iets mee te doen'. Dat betekende dat ik er een heus boek van moest gaan maken, en daar ben ik ook bisschop Joris erkentelijk voor.

Het zij hier gemeld in alle bescheidenheid. Het mooiste vind ik nog, dat dit boek nu los van mij komt en 'gaat lopen' en, wie weet, op tafels terecht komt waar je het niet verwacht...

André Zandbelt

Colofon

Kerkcentrum :

ST. LEBUÏNUSKAPEL
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo



Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretaris : vacature contactadres/postadres: rector Ward Cortvriendt
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester

Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester

tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening:

NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13
e-mail : a.zandbelt@planet.nl