

# Lebuïnus Kompas

Maandelijkse  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie  
H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**December 2016**



## **Inleidend woord Naar u gaat mijn verlangen, Heer**

De Advent is bij uitstek de tijd waarin we beseffen dat we het niet alleen redden. We zien uit en verlangen naar een teken van Gods aanwezigheid in onze wereld, in ons leven. Waar wij er kennelijk niet in slagen om het aanzien van de aarde te vernieuwen, komt God zelf ons te hulp. Waar ons vermogen tot vrede tekort schiet, is Gods hand niet te kort en schenkt ons de Vredevorst. Waar wij er niet in slagen onze menselijkheid tot ontplooiing te brengen komt God ons tegemoet in de Menswording. De advent is een tijd voor deemoed en voor een ernstig besef van onze beperkingen ten aanzien van het visioen van een nieuwe wereld. En dat, terwijl we er allen zo intens naar verlangen: een wereld van vrede, geregeerd door menselijkheid.

Met dit verlangen begint de Advent in de introïtus van de eerste zondag: naar U gaat mijn verlangen, Heer. Psalm 25 is in de liturgie onlosmakelijk verbonden met de Advent. Niet alleen doordat het ons essentieel

verlangen naar menswording tot uitdrukking brengt, maar ook doordat het vertrouwen uitspreekt in de helende en reddende liefde van God. "Wil mij niet te schande maken, wees gij de God die mij redt, want op u hoop ik een leven lang." Wij kunnen onszelf niet redden van onszelf. We hebben de ander nodig om onszelf te worden. Zonder de ander zijn we in onszelf besloten en kunnen we niet mens worden in de eigenlijke zin van het woord. Zelfs God treedt als het ware uit zichzelf om onze God te worden. Wat je bent en wie je kunt zijn word je maar in relatie.

Dat in individualiteit en onafhankelijkheid de ware menselijke vrijheid en ontplooiing wordt gevonden, wordt in de Menswording gelogenstraft. Mens word je in openheid en verbondenheid, in ontmoeting en relatie. Daarin tonen we zowel onze kwetsbaarheid als onze verantwoordelijkheid.

Christus is mens geworden in de eigenlijke zin van het Woord. Niet voor zichzelf, maar voor ons, en om te kunnen zijn wie Hij is voor ons: de Gezalfde, de God-met-ons, Redder en Verlosser. Met betrekking tot Hem klinkt in de Kerstnacht: "zo heeft de Heer tot mij gesproken: mijn eigen zoon ben jij, ik heb je heden verwekt".

Wanneer we onze gebondenheid aan onszelf wat zouden kunnen loslaten om verbonden te zijn met onze naaste, klinken die woorden ook voor ons. Maar intussen houden we ons op de goede weg met profetische visioenen van een herstelde schepping; met liedjes van verlangen; met verhalen van belofte. En dat 'heden'?... ach, dat kan zomaar gebeuren. Heden is immers ook 'ieder moment'.

Een goede adventstijd toegewenst. Moge de Komende over u opdagen als het licht van een nieuwe dageraad.

*Rector Ward Cortvriendt*

## **Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo**

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H. Avondmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 4 december 10.30 uur met ds Otto Mulder. Het is een **cantatedienst**: het gaat om de Adventsversie van Lessons and Carols. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.*

### **Kerkdienst zondag 11 december 10.30 u** **Eucharistieviering Derde Zondag Advent (A-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> André Zandbelt 2<sup>e</sup> Frits Driesen  
Koster : Heima Sleurink  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2<sup>e</sup> Diaconaal Werk  
*Tevens deze zondag inzameling voor kleding- en voedselbank  
(zie verderop)*

### **Kerkdienst zondag 25 december 10.30 u** **Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis (A-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> Marjolein Driesen 2<sup>e</sup> Liesbeth Wisselo  
Acoliet : Tineke Buursma  
Koster : Marjolein en Frits Driesen  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2<sup>e</sup> Statie Twente

### **Kerkdienst zaterdag 31 december 19.00 u** **Vesperdienst Oudjaar / Nieuwjaar**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezing : Wim de Rijk  
Koster : André Zandbelt  
Collecte na afloop : diaconaal project 'Kinderen in Syrië'

## **Driekoningen-huiszegen en diaconaal project Statie**

Onze Statie steunt zoals u weet het Unicefproject "Kinderen in Syrië". Op Oudjaar is de collecte na afloop van de Vesperdienst bestemd voor dit project. Aansluitend kunt u de nieuwe Driekoningen-huiszegen 2017 meenemen voor een plek in uw woonkamer of om door te geven aan uw uitwonende kinderen of vrienden. U kunt daarbij een gift achterlaten in de Glazen Pot.

In onze streken krijgen we geen driekoningskinderen zingend en bedelend aan de deur om onze huizen te tekenen met de letters **C**, **M** en **B** (van Caspar, Melchior en Balthasar) en met het jaartal van het nieuwe Jaar des Heren. Nu tekenen wij zelf de woonkamer van ons huis met de bekende zegenspreuk die in de gang van het jaar een nieuwe lading meekreeg: **Christus Mansionem Benedicat**, Christus zegene uw verblijfplaats. Onze gift gaat ook nu naar kinderen, echter naar de kinderen in Syrië die op andere manieren bij ons 'aankloppen' en die we met ons diaconaal project ondersteunen.

De Driekoningen-huiszegen blijft gedurende de hele maand januari nog verkrijgbaar bij de ingang van de Lebuïnuskapel.

*André Zandbelt*

## **Inzameling Adventstijd zondag 11 december**

Op de derde zondag van de advent (11 december) houden we weer een inzameling voor hen die gebruik moeten maken van de kleding- en voedselbank. Bruikbare kleding en schoeisel, schoon aangeleverd, is van harte welkom evenals voedingsmiddelen in blik of pot, gedroogde vorm (pasta, rijst) en andere houdbare vormen van voeding, kruiden, eventueel ook verzorgingsartikelen. Misschien ook iets feestelijks in verband met Kerstmis. Wanneer je er niet zelf gebruik van hoeft te maken, besef je hoe hoog de nood moet zijn wanneer je dat wel moet

doen. Laten we gul zijn, naar de maat die we kunnen opbrengen.

*Rector Ward Cortvriendt*

## **Thema- en Tafelbijeenkomst met de Lutherse Gemeente**

Op woensdag 7 december is er weer een Tafel en Themabijeenkomst samen met de Ev. Lutherse Gemeente. Programma :

18.00 u soep en broodmaaltijd

19.00 u inleiding en thema-bespreking (André)

20.00 u gebedsdienst (ELG)

20.15 u besluit

Graag even aanmelden voor de soep- en broodmaaltijd bij André Zandbelt (zie colofon). Bijdrage vrij circa 4 euro.

## **Syrische kinderbijbels: Kerstactie**



Ook dit jaar hebben een aantal Seminariestudenten het initiatief genomen om samen met de Anglicaanse Kerk Utrecht een Kerstactie Syrische Kinderbijbels in gang te zetten. Vorig jaar konden dankzij de actie 200 kinderen een kinderbijbel ontvangen! Sinds vorig jaar zijn er echter weer vele nieuw gevluchte Syrische kinderen bijgekomen. Met Kerstmis willen ze ook hen een kinderbijbel geven.

In Glane bij Enschede biedt het Syrisch-Orthodoxe klooster Mor Ephrem hulp aan de Syrische vluchtelingen in Nederland (en Duitsland) bij hun

integratie in de samenleving. Ook op religieus gebied zijn er allerlei projecten om de vaak getraumatiseerde vluchtelingen en hun kinderen zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen in het weer oppakken van hun leven.

Dit kost geld, geld dat het klooster zelf niet allemaal kan opbrengen. De kinderbijbels kosten b.v. al € 25 per stuk. Als u aan deze kerstactie wilt meedoen, kunt u een bijdrage naar eigen hoogte en inzicht overmaken op **NL 06 ABNA 0214 1901 29** t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, onder vermelding van: 'Syrische kinderbijbels.

*André Zandbelt (van site OKKN)*

### **Vieringen in december en januari**

Voor de goede orde hierbij de vieringen in de maand december en januari. Op 11 december, 10.30 uur, vieren we de Derde Zondag van de Advent en op 25 december het hoogfeest van de Geboorte van Christus, om 10.30 uur. Er is géén kerstnachtviering. Op zaterdag 31 december danken we voor het afgelopen jaar, om 19.00 uur.

De eerste viering in het nieuwe jaar is op zondag 8 januari. We vieren dan Epifanie, het feest van de Openbaring van Christus aan de volken ofwel Driekoningen, aanvang 10.30 uur. Op zondag 22 januari zal Aartsbisschop Joris Vercammen voorgaan in onze viering. De aanvang is als gewoon om 10.30 u. Tijdens de viering zal Daan de Rijk het H. Vormsel ontvangen.

Na de viering is er een *bijzondere gemeentevergadering* onder voorzitterschap van de Aartsbisschop, dit in het kader van de visitatie aan onze statie die al heeft plaatsgevonden, maar waarin ook een gemeentevergadering thuishoort en die nog niet had plaatsgevonden.

*Rector Ward Cortvriendt*

## **Vormen van betrokkenheid met parochie en kerk**

Bezoeker, belangstellende, vaste gast, gastlid, lid.

Er zijn vele vormen van betrokkenheid op de geloofsgemeenschap.

En allen die op welke wijze dan ook betrokken zijn, zijn van harte welkom. Zo zijn er bezoekers die in de vakantie of bij bijzondere gelegenheden of op onregelmatige basis deelnemen aan onze vieringen. Zij kunnen afkomstig zijn van andere oudkatholieke parochies of andere kerkgenootschappen. Zij komen bij ons op bezoek meestal zonder de intentie te hebben om zich aan onze gemeenschap te engageren, hoewel je nooit weet wat er kan groeien.

Er zijn er ook die duidelijk belangstelling hebben voor de oudkatholieke wijze van vieren en geloven, en die zich wellicht oriënteren op een keuze en verdergaande betrokkenheid. We kennen ook een aantal vaste gasten, mensen die veelal lid zijn van een ander kerkgenootschap, maar regelmatig, wanneer zij kunnen, deelnemen aan de vieringen. Deze onderscheidingen zijn natuurlijk niet absoluut. Er kunnen vormen van overlapping bij zijn.

Belangstellenden die hun verbondenheid een vaste vorm willen geven, zonder al de beslissing te nemen om van kerkgenootschap te veranderen, kunnen gastlid worden. Sommige van dezen nemen een taak op zich, anderen betalen ook een kerkbijdrage of doen beide. In ieder geval is het gastlidmaatschap een structurele verbondenheid met de oudkatholieke geloofsgemeenschap. Het gastlidmaatschap gaat over in lidmaatschap, wanneer men zich laat inschrijven in de oudkatholieke kerk van Nederland. Voor de mensen die dat doen is het een bewuste keuze die niet licht genomen wordt.

Welke vorm van verbondenheid mensen ook kiezen, voorop staat dat we blij zijn wanneer mensen zich bij ons welkom weten en zich thuis voelen. Dat betekent dat de gastvrijheid van Christus kennelijk voelbaar bij ons

aanwezig is. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Het gaat immers niet om ons, maar om wat Christus voor mensen kan betekenen. Wij zijn allen gast bij Hem.

Toch zijn we als gemeenschap ook dankbaar wanneer mensen zich meer structureel aan ons engageren. Dat betekent dat we die plek van gastvrijheid en geloof ook kunnen continueren.

Zo zijn we blij dat Hanneke Bruins, die al als gast regelmatig aan onze vieringen deelnam, onlangs gastlid is geworden en dat Francis van der Meer op de Eerste Zondag van de Advent als lid tot onze kerkgemeenschap is toegetreden. Dankbaar zijn we ook met het aanbod dat Tineke Buursma, betrokken belangstellende en vaste gast, als acoliet in onze vieringen wil gaan functioneren. Kerk ben je immers samen en persoonlijk ben ik dankbaar voor ieder die zich, op welke wijze ook, bij ons betrokken voelt.

*Rector Ward Cortvriendt*

### **De dagen van ons leven**

Op 11 december is Noëlle de Reus jarig. Zij wordt dan 18 jaar. Op 22 december is Frits Driesen jarig. We feliciteren beiden van harte en wensen hun geluk en zegen.

*Rector Ward Cortvriendt*



## Vieren

Liturgie heeft een zekere orkestratie. We doen niet maar wat en we doen het ook niet door elkaar. Zoals er taken en functies zijn binnen de liturgie en elk van de deelnemers een eigen plaats en taak heeft binnen de viering, zo is het ook met het zingen. Sommige dingen, zoals de liederen zingen we samen, behalve een aantal refreinliederen; sommige gebeden worden door de voorganger gezongen. De acclamatie is het antwoord van allen op hetgeen gebeden of gelezen wordt. Andere gezangen worden in afwisseling gezongen. De antwoordpsalm bijvoorbeeld kan koor tegen koor gezongen worden. Bij ons zou dan de linker en de rechterzijde afwisselend het ene en het andere vers zingen. Maar bij voorkeur zingen we in de vorm van cantor en gemeente afwisselend.

Hetzelfde geldt voor een gloria en ook voor de geloofsbelijdenissen zoals die in bijvoorbeeld de Vitusmis staat waarbij alternerend gezongen wordt. Gebruikelijker wijs worden vrijwel alle geloofsbelijdenissen afwisselend gezongen. Dat is ook mooier om te doen. Het benadrukt, meer dan wanneer alles door allen gezongen wordt, dat liturgie samenzang is. Bovendien zijn de delen die door de cantores gezongen dienen te worden vaak moeilijker dan de delen die door allen gezongen worden. Wanneer je dan in afwisseling zingt klinkt het geheel fraaier.

De afwisseling brengt ook meer rust en ruimte in de viering en dat is belangrijk om vast te kunnen houden: dat alles wat we in de liturgie doen vanuit een stille en aandachtige en biddende houding gebeurt. Het helpt om de teksten binnen te laten komen. Vieren, bidden en zingen is immers niet in de eerste plaats om je te uiten, maar om je te innen.

*Rector Ward Cortvriendt*

## Cum Laude voor Ward Cortvriendt

---



Op dinsdag 22 november rondde Ward Cortvriendt zijn studie aan het Oud-Katholiek Seminarie af met een examen waarvoor hij 'cum laude' slaagde. Zijn scriptie 'Veni communica nobiscum', een theologische doordenking van enkele aspecten van de eucharistie, werd besproken door dr. Mattijs Ploeger. Een vroegkerkelijke tekst, die als voorloper van de Apostolische Geloofsbelijdenis kan worden beschouwd, werd besproken door prof. dr. Peter-Ben Smit. De geplande kerkrechtelijke beschouwing moest achterwege blijven, omdat prof. mr. Jan Hallebeek wegens ziekte niet deel kon nemen aan het examen.



In zijn laudatio benoemde Ploeger het feit dat Cortvriendt

– zoals alle 'zij-instromers' uit andere kerken – het Seminarie doorliep in het kader van een ingroeiperiode in de Oud-Katholieke Kerk. Als theoloog, priester en gewezen abt van Berne bracht Cortvriendt daarbij een schat aan ervaring mee, die voor de inhoud van de colleges een verrijking betekende. Intussen is Cortvriendt al weer enige tijd werkzaam als priester van het aartsbisdom Utrecht, als pastor in Twente en Amersfoort en als lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie.

*Tekst: Mattijs Ploeger*

*Foto's: David Ros*

## **Kerkelijke eenheid tussen Utrecht en Uppsala**



Kerken uit twee verschillende tradities hebben een kerkelijke gemeenschap met elkaar gesloten. De Oud-Katholieke kerken verenigd in de Unie van Utrecht en de Evangelisch-Lutherse Kerk van Zweden stellen alle sacramenten en ambten voor elkaars leden open.

Op woensdag 23 november hebben de Aartsbisschop van Uppsala, Dr. Antje Jackelén, en de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Dr. Joris Vercammen na vele jaren gesprek en studie door een theologencommissie de kerkelijke eenheid bevestigd door samen Eucharistie te vieren in de Dom van Uppsala. Na het Credo spraken een

Oud-Katholieke én een Zweedse priester, Peter Feenstra en Jenny Sjögren, de verklaring van kerkelijke eenheid uit, die daarna door beide aartsbisschoppen werd ondertekend.

## **Colofon**

**Kerkcentrum :** *ST. LEBUÏNUSKAPEL*  
*Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden :**

*Pastor E. Cortvriendt, rector*  
Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60  
e-mail : [pastoor@twente.okkn.nl](mailto:pastoor@twente.okkn.nl)

*Secretaris : vacature* contactadres/postadres: rector Ward Cortvriendt  
e-mail : [pastoor@twente.okkn.nl](mailto:pastoor@twente.okkn.nl)

*Dhr. F. van Brussel, penningmeester*  
Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94  
e-mail: [frits@vbrussel.com](mailto:frits@vbrussel.com)

*Dhr. W. de Rijk, 2<sup>e</sup> penningmeester* tel.074 278 09 90  
e-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrekening:** NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland  
t.a.v. Statie Twente Hengelo

**Website :** [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :**

*Dhr. A. Zandbelt*  
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13  
e-mail : [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

