

# Lebuïnus Kompas

Maandelijkse  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie  
H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**Oktober 2016**



## **Inleidend woord    Volmaakte aanvaarding van het onvolmaakte**

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseerde PAX in september voor de 50ste keer de Vredesweek. Iedere eucharistieviering begint met de begroeting 'Genade zij u, en *vrede* '. Verderop in de dienst geven we elkaar een handdruk met de woorden 'de vrede van Christus' en bij het breken van het brood bidden we 'Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de *vrede*.' Ten slotte zendt de priester de gelovigen heen met de woorden: 'gaat dan heen in *vrede*, in de verwachting van de toekomst van onze Heer.' Vrede is een terugkerend thema in de liturgie, zij is er als het ware van doortrokken.

Om te ontdekken wat dat voor een vrede is, is het goed om te kijken naar het leven van Jezus. En als we dat doen, dan zien we iemand die achterop een schip ligt te slapen te midden van een woeste storm, als het stille oog in de storm. Dan zien we

iemand die zich in de stilte van de nacht terugtrekt op een berg, om zich de volgende dag weer te begeven in de veeleisende mensenmassa. Dan zien we iemand die na een lange, wederom nachtelijke worsteling in de Hof der Olijven de vastberadenheid blijkt te bezitten om tóch de dodelijke beker te drinken die hij krijgt aangereikt; de moed om zijn zware lot te aanvaarden. Het leven van Jezus laat zien over welke vrede hij spreekt: zijn vrede is een volmaakte aanvaarding van een onvolmaakte wereld. En dat is iets wat alleen mogelijk blijkt te zijn vanuit zijn relatie met de Eeuwige God, die hij zo vertrouwelijk 'Vader' noemt. Jezus weet zich als mens bemind, erkend en aanvaard. Zijn relatie met God is een volmaakte relatie van vertrouwen. En in die relatie wil hij ook andere mensen laten delen.

De vrede van Christus is de vrede van een God die onze onvolmaakte wereld aanvaardt. Onze wereld waarin aardbevingen en aanslagen plaatsvinden, waarin mensen ziek worden en kinderen sterven. Dít is de wereld en wíj zijn de mensen waarvan God in de bijbelse oerverhalen zegt: 'hier wil ik het mee doen. Ik wil geen andere wereld en geen andere mensen dan dezen, ook al betekent dat een lange geschiedenis van conflicten en pijn.'

Hoe kunnen we deze wereld 'goed' noemen? We kunnen dat denk ik alleen in het geloof dat we zelf aanvaard zijn door God. Vrede zoals wij dat doorgaans kennen, "de vrede van de wereld", is een afwezigheid van strijd. Dat is iets wat moet worden bereikt en bevochten met pressie, diplomatie, verzet -gewelddadig of juist geweldloos-, therapie of mediation. Maar de vrede van Christus valt al helemaal niet te bevechten. Zij valt alleen te ontvangen, als een geschenk, als een helderheid in de ziel, als een dragend besef van goedheid, als een vertrouwen en een gelijkmoedigheid te midden van heftige schommelingen. Dat vraagt dus om niet-doen, om stilte, om ontvankelijkheid. Zij is als een bijna onhoorbare ademhaling, als een stille golfstroom onder de schuimende en beukende golfslag. Die vrede van God

'die alle verstand te boven gaat', kan ons inspireren om ons in grote en kleine situaties van conflict in te zetten voor vrede<sup>1</sup> en ons in ons alledaagse leven sterk te maken voor een rechtvaardiger wereld, en zo tekens op te richten van het komende Godsrijk. Die vrede kan ons bij tegenslag ook behoeden voor wanhoop of cynisme, omdat zij ons ervan bewust maakt dat we gedragen worden door een God die onze onvolmaakte wereld, waarvan wij als feilbare mensen onmiskenbaar deel uitmaken, volmaakt bemint en aanvaardt.

*Louis Runhaar, pastoor van Amersfoort*

<sup>1</sup> Terwijl ik deze inleiding schrijf, verschijnt in het nieuws dat de Colombiaanse regering na lang onderhandelen een definitief vredesakkoord heeft gesloten met de rebellen van de guerrillabeweging FARC.

## **Kerkdiensten Lebuïnuskerk : Dorpsmatenstraat 40 Hengelo**

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H.Avonddmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 2 oktober 10.30 uur met als voorganger ds Louisa Vos. Het is ditmaal weer **een cantatedienst**. Deze zondag gaat het om de koorcantate 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort' van Dietrich Buxtehude. De cantorij 'Maarten Luther' zingt o.l.v. Gerrit Baas, met medewerking van Maria Kleinmeijer en Sacha Bergsma, viool en Jaap Vonk, orgel.*

## **Kerkdienst zondag 9 oktober 10.30 u**

## **Eucharistieviering zondag 23 na Pinksteren (C-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Francis van der Meer 2 <sup>e</sup> Wim de Rijk
Koster	: Heima Sleurink
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2 <sup>e</sup> Ontwikkelingswerk

**Kerkdienst zondag 23 oktober 10.30 u**  
**Eucharistieviering zondag 25 na Pinksteren (C-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> André Zandbelt 2<sup>e</sup> Frits van Brussel  
Koster : André Zandbelt  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2<sup>e</sup> Statie Twente

**De dagen van ons leven**

Op 12 oktober is Wouter de Rijk jarig. Een kroonjaar. Hij wordt dan 20 jaar. We feliciteren hem van harte en wensen hem een fijne dag toe. Helaas heeft Loek Stikvoort weer een TIA gekregen. Deze keer zat hij met Nel in de auto. Er was gelukkig alleen materiële schade. Maar de auto is total loss en Loek mag voorlopig niet rijden. We wensen hem en Nel veel sterkte.

En dan *de Lebuinus Fair*. Elders in de Lebuinus schrijft Frits van Brussel hier al over. Naast degenen die door Frits al bedankt zijn, en die ook ik dankbaar ben voor dit geslaagde initiatief, wil ik graag Frits danken voor de voorbereiding en coördinatie van deze fair. We hebben mensen gesproken, we hebben dingen verkocht, maar vooral ook hebben we een goede dag gehad met elkaar en elkaar weer eens op een andere manier kunnen ontmoeten. Bovendien hebben we de statie weer enige bekendheid kunnen geven. Wat het ons brengt weten we natuurlijk niet, want de oogst is van de Heer. In ieder geval een ieder bedankt voor de inbreng en inzet. Voor herhaling vatbaar.

*rector Ward Cortvriendt*

## **Verslag Lebuïnus Fair zaterdag 10 september**

En toen was het zover: De LebuïnusFair/Brocante vond plaats in en rond onze kapel onder een stralende hemel. Helaas waren Laurens en Harold door ziekte en Toon wegens familieomstandigheden verhinderd. André moest naar een belangrijke koorrepetitie, maar bracht wel zijn overheerlijke cakejes (met rum!). Gelukkig was Liesbeth er het grootste deel bij en zette met de rest van de taskforce, Ward, Mieke, Marjolein, Luch, Heima, Frits D en Eelkje, haar beste beentje voor!

Enthousiast werden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen: vlag en spandoek opgehangen aan de gevel, verwijsbordjes aan lantarenpalen in de omgeving, de mooie, nuttige en overige waren uitgesteld en hup daar was de eerste belangstellende en werden de eerste zaken gedaan.

Vanaf 10.00 uur was de toeloop, zij het bescheiden, constant. Leuk was het bezoek van het bestuur van de wijkvereniging Dichtersbuurt, die op 22 oktober onze kapel in haar wijkwandeling zal opnemen. Tussendoor was er tijd om met elkaar te praten en te genieten van de voortreffelijke courgettesoep van Eelkje.

Om 16.00 uur was de loop er uit en konden we de ontvangen gelden verzamelen en de resterende goederen inpakken, zodat alles tegen 18.00 uur weer opgeruimd en netjes was. De opbrengst was boven verwachting en zondag na de dienst kon Ward melden *dat onze aktie € 503,55 heeft opgeleverd.*

De restanten zijn in principe voor Terre des Hommes en de voedselbank, maar blijven nog even bewaard voor misschien wel een volgende keer. De deelnemers, lid, gastlid of geen lid, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet. Harold is gelukkig weer hersteld en Laurens wens ik van harte beterschap !

*Frits van Brussel*

## **Tafel en Thema OKK – ELG**

Ook dit seizoen zullen de Oud-Katholieke én de Evangelisch-Lutherse gebruikers van de Lebuïnuskerk een viertal keer met elkaar aan tafel gaan voor een gezamenlijke broodmaaltijd, waarna bespreking van een thema en een korte gebedsdienst. Er zijn data vastgesteld van de volgende vier woensdagen: 12 oktober, 7 december, 1 februari en 29 maart.

De eerstkomende Tafel- en Thema-bijeenkomst is dus:

**woensdag 12 oktober 18.00 – 20.15 uur**

Het programma is als volgt :

broodmaaltijd mét soep	: 18.00 uur	<i>(graag tijdig aanwezig)</i>
bespreking thema	: 19.00 uur	
gebedsdienst	: 20.00 uur	
besluit	: 20.15 uur	

Deelnemers aan de maaltijd in verband met de soep graag even aanmelden t/m 9 oktober bij André Zandbelt (zie colofon). Er wordt voor de maaltijd een bijdrage verwacht van circa 4 euro.

Donderdagmiddag 6 oktober a.s.

# **Levensbeschouwelijk Café**

**Thema : De wet staat het toe, dus is het oké ?**  
Over elkaar beledigen en kwetsen,  
over seculiere wet en moreel besef.

**Inleider : ds Herman Koetsveld uit Hengelo**

**Zaalgesprek: o.l.v. Eddy Oude Wesselink van het KCWO**

**Plaats : Moeder Teresakerk, Meijersweg 10, Hengelo**

**Tijdstip : donderdagmiddag 6 oktober om 16.00 uur**  
**(inloop met koffie vóóraf vanaf 15.30 u !! Geen pauze)**

**Drankje : napraten bij een sapje vanaf 17.30 uur**

## **Wat verder nog te gebeuren staat :**

- o dinsdag 11 oktober 19.30 :  
clustervergadering Synode, ORKA Utrecht
- o woensdag 12 oktober 19.30 : bijeenkomst van de Raad van Kerken  
Hengelo met de voorgangers en besturen van de lidkerken  
in de Apostolische Kerk aan de Dennenbosweg 94 Hengelo

## **Colofon**

**Kerkcentrum :** *ST. LEBUÏNUSKAPEL*  
*Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden :**

*Pastor E. Cortvriendt, rector*  
Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60  
e-mail : [pastoor@twente.okkn.nl](mailto:pastoor@twente.okkn.nl)

*Secretaris : vacature* contactadres/postadres: rector Ward Cortvriendt  
e-mail : [pastoor@twente.okkn.nl](mailto:pastoor@twente.okkn.nl)

*Dhr. F. van Brussel, penningmeester*  
Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94  
e-mail: [frits@vbrussel.com](mailto:frits@vbrussel.com)

*Dhr. W. de Rijk, 2<sup>e</sup> penningmeester* tel.074 278 09 90  
e-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrekening:** NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland  
t.a.v. Statie Twente Hengelo

**Website :** [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :**

*Dhr. A. Zandbelt*  
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13  
e-mail : [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

