

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Juli 2016



Inleidend woord

...exit

De afgelopen tijd horen en lezen we verschillende varianten die op het bovenstaande achtervoegsel eindigen. Grexit, Brexit, Nexit. Iemand verlaat het toneel. Exit Hamlet. Iemand verlaat een partner. Exit Jan, scheiding. Iemand verlaat de geloofsgemeenschap. Kerkverlating. Iemand zegt het Verbond op. Geloofsafval. Exit; exodus.

Er is een groot verschil tussen weggaan van iets en ergens heen gaan. Het laatste heeft perspectief, het eerste lang niet altijd.

Voor nogal wat mensen in onze wereld is, door uiteenlopende oorzaken, de situatie waarin zij verkeren zo verschrikkelijk slecht dat zij alleen maar weg kunnen gaan. Dat zijn niet alleen mensen die door oorlog of hongersnood van hun woonplaats worden verdreven. Het betreft ook mensen zonder perspectief en toekomstmogelijkheden in eigen land. En, niet te vergeten, mensen die door huiselijk geweld geen andere kant op kunnen dan weg te gaan op hoop van zegen. Voor hen allen geldt dat hun toekomst onzeker is en zij afhankelijk zijn van mensen die hen willen

Lebuïnus Kompas

verder helpen. Een plek waar zij veilig kunnen verblijven om van daaruit perspectieven voor hun toekomst te ontwikkelen.

In deze tijd van het jaar zijn er in ons land veel jongeren die op weg gaan/ zullen gaan naar een plek waar zij hopen hun verlangens en toekomstverwachtingen te kunnen waarmaken. Jonge mensen aan het begin van hun volwassen leven, vol energie en vertrouwen op die spannende weg van studie en vervolgopleidingen. Het is niet alleen hun toekomst die voor hen een belofte inhoudt, zij zijn ook zelf een belofte van onontdekte mogelijkheden.

Het thema van uittocht komt in vele aspecten telkens weer terug in ons leven, op vreugdevolle en dramatische wijze, al of niet met een duidelijk perspectief. Van de ene school naar de andere, van het ene azc naar het andere, het ene pleeggezin naar het andere. Van de ene baan naar de andere, van ontslag naar zoeken van nieuw werk, van werk naar uitkering; naar pensioen. Van de ene relatie naar de andere; van single naar partnerschap en van partnerschap naar weduwschap. Van gezondheid naar ziekte; naar levenseinde en dood. Van dood naar Leven. Ons leven is dan wel een continuïteit, maar kent pieken en dalen en grote en minder grote veranderingen. Maar in gelovige zin staat heel ons leven, hoe anders we dat soms ook ervaren, in het teken van de belofte. Wat blijvend is, is de betrokkenheid van de Eeuwige en wanneer we in staat zijn daarin te rusten en te verblijven proeven we al iets van de uiteindelijke sabbat, van het beloofde land, van zijn vrede.

Straks begint weer de jaarlijkse vakantie-exodus. Weggaan om weer terug te komen. Weinig mensen beseffen hoe bevoorrecht dat is. Niet alleen doordat zij in de gelegenheid zijn om zonder noodzaak en uit vrije wil huis en haard te verlaten om nieuwe plaatsen, of vertrouwde plaatsen opnieuw, te bekijken. Maar nog veel meer doordat zij kunnen weggaan in

Lebuïnus Kompas

de gerustheid te kunnen terugkeren naar hun land en naar hun (toch in meer dan 99% van de gevallen) ongeschonden huis. Dat is een zeer groot goed waar we intens dankbaar voor mogen zijn.

Allen die weggaan een veilige terugkeer gewenst, allen die blijven een goede tijd.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H.Avonddmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 3 juli met ds O. Mulder. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.

Kerkdienst zondag 10 juli 10.30 u

H. Eucharistieviering zondag na Pinksteren 10 (C-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Marjolein Driesen 2 ^e Wim de Rijk
Koster	: Mieke en Ward Cortvriendt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Publiciteitsmiddelen

Kerkdienst zondag 24 juli 10.30 u

H. Eucharistieviering zondag na Pinksteren 12 (C-jaar)

Voorganger	: pastoor Annemiek Duurkoop
Lezingen	: 1 ^e Frits Driesen 2 ^e Francis van der Meer
Koster	: Frits en Marjolein Driesen
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

Lebuïnus Kompas

De dagen van ons leven

Tot onze vreugde en verrassing konden we in de viering van 26 juni na lange tijd Loek Stikvoort weer begroeten. Hij mag weer rijden. Nel kon er helaas niet bij zijn, maar wellicht een volgende keer wel. We hopen hen beiden weer regelmatig in de vieringen te zien.

Via Marjolein en Frits Driesen ontving ik het bericht van het overlijden van Arnolda (Nolly) Maria Aarents-Hallebeek. Geboren te Utrecht op 20 juli 1925 en in Ommen overleden op 1 juni 2016. Op 8 juni werd voor haar de uitvaartdienst gehouden in de hervormde kerk van Katwijk a/d Rijn waarna zij is begraven op het kerkhof aldaar bij haar in 2001 overleden zoon Piet Jan. De laatste 2 jaar verbleef Nolly wegens psychogeriatrische problemen in het verpleeghuis. Maar zij was al langere tijd niet meer in staat naar de vieringen te komen. Voor de uitvaart bezocht ik haar echtgenoot Job Aarents, em. predikant en voorheen Oud Katholiek priester. Hij vertelde me dat zij in Katwijk a/d Rijn een gelukkige tijd hadden gehad en aangezien hun zoon daar ook ligt begraven, wilde hij zijn vrouw eveneens daar te ruste leggen. Moge het eeuwige licht haar schijnen en zij rusten in vrede.

rector Ward Cortvriendt

Vieren

Aan het eind van de viering ontvangen we voor we weggaan een zegen. Voor mij hoort daar onlosmakelijk een zending bij. In ons kerkboek staat dat niet apart vermeld. Ook niet in het romeins missaal en niet in het oude Oud katholiek misboek van 1909 (gedrukt 1910). Evenmin in het OK liturgisch handboek van 1931.

In de RK liturgie bestond de wegzending wel. Na de zegen volgde de

Lebuisinus Kompas

oproep *Ite missa est*; gaat, de mis is gedaan. En het volk zegge: "Gode zij dank". U kunt zich wellicht voorstellen dat daarover nog wel eens grapjes werden gemaakt. Na het Tweede Vaticaans Concilie komt langzaam het gebruik om zegen en wegzending om te draaien naar wegzending en zegen. Nog later wordt wegzending zending.

U vraagt zich natuurlijk af waarom dit allemaal verteld wordt. Zo interessant lijkt dit niet. Maar ik vind toch van wel. Het moment van de zegen vormt, net als de opening, een scharnier tussen binnen en buiten. Tussen onze private wereld en de ruimte van de liturgie. Tussen de wereld van de mens en zijn beslommeringen, en de wereld van de mens en zijn belofte. Tussen de naar de wereld gerichte kant van de mens en de naar God gerichte kant. Hoe je het maar wilt noemen. Zolang je maar beseft dat er maar één wereld is, waarin God en mens op elkaar betrokken zijn, en dat het onderscheid tussen de liturgische ruimte en de wereld waarin ons leven zich grotendeels voltrekt, geen essentieel onderscheid is, maar een gradueel. De opening en het slot van de viering verbinden juist die twee.

We komen binnen met gezang dat onze harten richt en worden begroet met een vredewens. Niet de verdragsvrede, maar de Verbondsvrede. En aan het eind van de dienst gaan we weer terug. Ons dagelijks leven in. Daartoe ontvangen we een zegen. Maar tussen het begin en het eind is er wel iets gebeurd. We hebben gevierd dat we Lichaam van Christus zijn, Gods presentie in de wereld. Waaraan wij deel hebben. Dit geeft ons in de wereld iets te zijn en te doen. En we doen dat in opdracht van Christus zelf, om de nabijheid van het Koninkrijk der hemelen te verkondigen. Dat is onze zending. We worden niet alleen weggezonden, we worden gezonden met een opdracht, een zending.

Er zijn natuurlijk geloofsomgevingen waarbinnen een zending niet aan de orde kan zijn. Aangezien men daarin de mens tot niets goeds, in de zin

Lebuïnus Kompas

van wat goed is in de ogen van God, in staat acht, laat staan om mee te werken aan Gods bedoeling met de mens en de wereld. Daarin past geen zending. Maar bij een mensbeeld dat in de tweede helft van de 20^e eeuw algemeen ingang vond, past dat wel. De mens als verantwoordelijk en geëmancipeerd, als verbondspartner, mag en kan delen in Gods plan.

Misschien dat deze verandering van mensbeeld ook de aanzet is voor de verandering in het slotdeel van de liturgie. Van zegen en wegzending naar zendingsoverdracht en zegen. Zingend gaan we op weg Gods toekomst tegemoet. Vol van verwachting zijn wij gekomen (GB 754) en we gaan als een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan (Liedboek 1002)

rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Colofon

Kerkcentrum : *ST. LEBUÏNUSKAPEL*
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Secretaris : vacature contactadres / postadres : rector W. Cortvriendt
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester
Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening: NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

