

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Mei 2016



Inleidend woord: Wereldwijd, een wereld te wijd?

Eind april (de 23^e) werd de vierhonderdste sterfdag van William Shakespeare herdacht. Het was ook zo ongeveer zijn 452^e geboortedag. Een gebeurtenis die aan velen voorbijgegaan zal zijn, heel begrijpelijk. Toch waren in den lande nogal wat uitvoeringen van stukken van hem en zelfs van zijn sonnetten. Ik ben al vijftig jaar een groot liefhebber van Shakespeare en op mijn eigen verjaardag (24 april) denk ik altijd aan hem.

Dit jaar moest ik bijzonder denken aan een gedeelte uit "*As you like it*" dat gaat over de levensstadia. In de zesde van de zeven levensfasen die hij onderscheidt, draagt de mens een te grote broek die slobbert om zijn benen, een te wijde wereld om zijn geslonken gestalte. Zijn krachten nemen af. Natuurlijk aarzelde ik mezelf daarmee te identificeren. En gelukkig hoefde ik dat ook niet, want ik moest aan het oude Europa denken. Ons eigen Europa, de oude wereld, die leeft in een te wijde broek. Misschien wel de broek van de pretentie van een geslaagde wereld.

Lebuïnus Kompas

Eeuwenlang heeft Europa zich, in ons bewustzijn althans, beschouwd als "de wereld". Na de ontdekking van andere werelddelen, met name overzees, niet meer als enige wereld, maar wel als normatieve wereld. Europa zette de toon, de rest was "anders" of "onderontwikkeld". Maar wie heeft een geschiedenisboek gelezen vanuit Chinees, Indiaas of Afrikaans perspectief? Voorzover deze al bestaan. Hoe ziet de wereld er voor hen uit? Grofweg was de houding van het Westen (ook al zoiets) ten opzichte van de rest van de wereld koloniserend en evangeliserend. Vreemde culturen werden in toneelstukken gestereotypeerd. Maar intussen is de wereld ingrijpend veranderd en daardoor ook de verhoudingen. We leven op een heel andere schaal. De Europese cultuur is niet langer dominant. De wereld is kleiner en groter geworden. Heel de aarde is ons huis en veraf is nabij gekomen.

Je zou denken dat daardoor de saamhorigheid en het wederzijds begrip bevorderd zouden worden, maar dat blijkt niet het geval. De omvang van onze wereld lijkt het nationalisme te bevorderen. En de wereld is het podium waarop het eigen gelijk zich afspeelt, voor het oog van de wereld. Kennelijk is ons de wereld te groot en hebben we behoefte aan het scheppen van een domein van eigenheid. Een plek waar we ons thuis voelen. Soms denk ik dat de wereld een te grote broek is voor ons. We overzien het niet en kunnen de problemen niet hanteren.

Wat zou dat nu kunnen betekenen voor de katholiciteit van de kerk. Voor de universaliteit van Christus? Vanuit een Europese dominantie hebben we dat primair verstaan als expansief. We moesten het geloof verbreiden over alle uithoeken van de aarde. Hoe groter onze wereld werd, hoe meer missiegebied erbij kwam. Ik denk dat we nu moeten leren de boodschap inclusief te verstaan. Even kort door de bocht betekent dat dat we afstand doen van het begrip waarheid en dat we onze aanspraken op de waarheid laten varen. Onze waarheid bestaat niet uit een aantal

Lebuïnus Kompas

stellingen op een deur of in een statuut of credo. Onze waarheid is gelegen in de manier waarop we leven. We moeten het hebben van respect en naastenliefde. Waarheid verdeelt, liefde verbindt. Het gaat er niet om de ander te overtuigen, maar om verbindingen tot stand te brengen. De wereld is te groot om te beheersen, maar niet te groot om lief te hebben. Ook een "grote-broek-uitspraak", maar wel één waar ik wèl in geloof.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met h.Avondmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 1 mei met ds. Louisa Vos . De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.

Kerkdienst zondag 8 mei 10.30 u **Eucharistieviering (C-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Frits Driesen 2 ^e Wim de Rijk
Koster	: Ward en Mieke Cortvriendt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Missie Sint Paulus

Kerkdienst zondag 15 mei 10.30 u **Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren (C-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Frits van Brussel 2 ^e Marjolein Driesen
Koster	: Heima Sleurink
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 22 mei 10.30 u

Eucharistieviering Drieëenheidszondag (C-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e André Zandbelt 2 ^e Herman Ueffing
Koster	: Marjolein en Frits Driesen
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned én Statie 2 ^e Statie Twente

Bijzondere Gemeentevergadering: maandag 9 mei

Op maandag 9 mei komt Aartsbisschop Joris Vercammen naar de Statie voor de periodieke visitatie. In de middag zijn er gesprekken met rector Ward Cortvriendt en met het Statiebestuur. 's Avonds zijn leden en gastleden van de Statie uitgenodigd voor een bijzondere gemeentevergadering met de bisschop.

De gemeentevergadering begint om **19.00 u** in het voorste deel van de Lebuïnuskapel. U bent van harte welkom om in gesprek te gaan met de Aartsbisschop.

Sluiting kerkdeur tijdens de Kerkdiensten.

Vanwege herhaald ongewenst bezoek tijdens de misviering, waarbij onder meer de jassen in de hal werden nagezocht op zoek naar waardevolle spullen, is tijdens de gemeentevergadering van april 2016 besloten om bij het begin van de kerkdienst om 10.30 uur de toegangsdeur af te sluiten. Indien u, om wat voor reden ook, later mocht arriveren, kunt u gewoon aanbellen zodat er opengedaan zal worden.

Wij zijn en blijven een open kerk, waarbij iedereen welkom is, maar zijn als gemeenschap evenzeer genoodzaakt om deze maatregel te treffen. Bezoekers die louter komen om hun slag te slaan willen wij ontmoedigen en tegel ijkertijd voor iedereen een onbezorgde kerkdienst realiseren. Namens het Statiebestuur,

Wim de Rijk, 2e penningmeester.

Lebuïnus Kompas

Vieren

Liturgisch staat de maand mei in het teken van Hemelvaart en Pinksteren. Voor ons gelovig zelfverstaan belangrijke feesten. Na de opstanding verschijnt Jezus in de Schriftverhalen een aantal malen aan zijn leerlingen. Verhalen die duidelijk maken dat Hij leeft en ook op lichamelijke wijze leeft, getuige de momenten waarop hij met zijn leerlingen eet. Zijn woorden bevestigen de zending die Hij zijn leerlingen geeft. Met zijn Hemelvaart komt hieraan een eind en raakt Hij verborgen in God. Het wordt ons verteld op het eind van het Lucasevangelie en aan het begin van Handelingen. Met name daar staat dat Hij door een wolk aan het gezicht onttrokken wordt. Nu begint voor de leerlingen het wachten op de gave van de Geest, de Trooster, die Jezus heeft beloofd als Degene die de leerlingen in alles zal onderrichten en die hun zal helpen hun zending ten uitvoer te brengen.

De verborgenheid van Jezus wordt liturgisch aangeduid in de naam van de zondag die valt tussen Hemelvaart en Pinksteren: zondag van de weeskinderen. Het refereert ook aan de belofte van Jezus in het Johannesevangelie: "Ik zal u niet verweesd achterlaten". De leerlingen zijn als het ware verweesd. Jezus is ten hemel opgenomen en de Geest is nog niet uitgestort. Deze verweesdheid klinkt ook door in de introitus van de betreffende zondag Exaudi, een deel uit psalm 27: "Verhoor, Heer, mijn stem, wanneer ik u aanroep...keer Uw aanschijn niet van mij af".

Hoewel Jezus door de Geest in ons midden blijft komen en wij door de Geest telkens weer bijeen worden geroepen en bevestigd als het Lichaam van Christus, leven we in de verwachting van de wederkomst. Dat is ook wat we in de eucharistie regelmatig belijden, wanneer er een eucharistische acclamatie gebeden wordt. Daarin verkondigen wij zijn dood, belijden zijn verrijzenis, totdat Hij komt (zie in kerkboek

Lebuïnus Kompas

eucharistisch gebed 6, 10 of 12).

Met de gave van de Geest begint de tijd van de kerk, de gemeenschap van de Heer, die de zending van Christus in de wereld voortzet en daartoe vierend en gedenkend de kracht ontvangt en zich de inhoud ervan te binnen brengt. De kerk, zou je kunnen zeggen, is uit de Geest en zij existeert totdat Hij wederkomt in heerlijkheid als teken van vervulling. Tegelijk vieren we dat we ook nu al deel hebben in Christus aan die vervulde werkelijkheid.

Pinksteren gaat terug op het Joodse feest van Sjavoet, het wekenfeest dat vijftig dagen na Pesach wordt gevierd. Pinksteren of Pentecosten betekent vijftig. Van oorsprong is het een oogstfeest. Het wordt ook het feest van de eerstelingen genoemd, de eerstelingen van de oogst in het beloofde land. In die zin zijn de leerlingen die op het Pinksterfeest de Geest ontvangen, ook eerstelingen van de oogst van Jezus.

Met Sjavoet wordt ook de gave van de Thora in de Sinai gevierd. Meer nog dan het manna is zij de hemelse gave waarvan we leven. Met de gave van de Thora begint voor het Godsvolk echter pas de receptie, het werkelijk ontvangen en tot zich nemen van dat levenswoord. Zo begint met de gave van de Geest eigenlijk pas na de dood van Jezus Christus, het vleesgeworden woord van God, de werkelijke receptiegeschiedenis van Jezus. Dat wil zeggen: in de gemeenschap van Christus wordt door de Geest het woord telkens weer ontvangen en de betekenis van Christus opgenomen in de concrete omstandigheden van de kerkgemeenschap en voor de wereld waarin zij leeft. Dat is levende, door de Geest geïnspireerde traditie. Ook in die zin is de kerk een vrucht van de Geest.

rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

De dagen van ons leven

Op 1 mei viert Anneliese Temnitzer haar verjaardag en op 6 mei is Liesbeth Wisselo jarig. We feliciteren hen beiden van harte en wensen hun een goed, gezond en gelukkig levensjaar toe.

rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Fair

Aangezien het niet mogelijk bleek tijdig toestemming van de gemeente Hengelo voor de brocante op Koningsdag te krijgen is een nieuwe datum vastgesteld. De Lebuïnus Fair gaat nu plaatsvinden op de open monumentendag **zaterdag 10 september**. Er zijn al een aantal toezeggingen voor de werkzaamheden en het bemensen van de diverse kramen. Ook zijn er al dozen met spullen voor de verkoop aanwezig, maar er kan nog meer bij (geen meubilair en kleding). Ook aanmeldingen voor deelname en ideeën zijn welkom. frits@vbrussel.com

Inleverdata: zondag 14 en 28 augustus en 5 september.

Laten we er met z'n allen een mooi feest van maken!

Frits van Brussel

Nog andere wetenswaardigheden

- o op zaterdag 21 mei 14.30 u zal Aartsbisschop Joris Vercammen in de Ste. Getrudiskathedraal te Utrecht diaken Helen Gaasbeek tot priester wijden. Op 22 mei en 29 mei zal ze voor het eerst voorgaan in de parochies Leiden en Hilversum
- o de Raad van Kerken Hengelo heeft de voorgangers en kerkbesturen van alle lidkerken uitgenodigd voor donderdag 18 mei 19.30 u. De agenda: welke speerpunten kunnen zij de Raad aanreiken voor de komende twee a drie jaar ?

Lebuïnus Kompas



Colofon

Kerkcentrum : *St. Lebuïnuskapel*
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede tel.06 271 466 54
e-mail : liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester
Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening: NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13
e-mail : a.zandbelt@planet.nl