

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

April 2016



Inleidend woord

Opgestaan

Deze Lebuïnus komt uit in de week van Pasen. Een goede gelegenheid om aan te sluiten bij hetgeen Pasen voor ons zou kunnen betekenen. Pasen zouden we kunnen zien als Gods antwoord op de dood. De dood in welke vorm ook heeft niet het laatste woord. Dood beantwoordt niet aan de bedoeling van het menselijk leven. Maar het is wel een menselijke realiteit. Daardoor is Pasen nooit zomaar het vieren van het leven, maar altijd van het bedreigde leven, een leven in het zicht van de dood, een leven door de dood heen. En altijd vieren we het in de omstandigheden van ons leven en van de wereld. Daarom is het vieren van Pasen ook een profetisch getuigenis en een politieke daad.

Misschien realiseren we ons dat niet wanneer we in de paaswake binnenkomen met licht en verhalen lezen over Gods heilshandelen ten opzichte van zijn volk. Wanneer we water zegenen en door de doop gaan en tegen elkaar zeggen dat Christus waarlijk verrezen is. En wanneer we lezen over het getuigenis van het lege graf. We zien het als ritueel en liturgie, een interne aangelegenheid van de kerk. Maar juist deze liturgie,

Lebuïnus Kompas

die we eigenlijk elke zondag vieren, heeft een verdergaande betekenis. Het sluit heel uitdrukkelijk aan bij de heilsgeschiedenis en de heilsverwachting van het Godsvolk Israël in wiens voetsporen we treden, één in de verwachting van de Messias en de Komende Wereld. Gebonden aan een gebroken wereld en een bedreigd bestaan vieren we de realiteit van de Komende Wereld en de waarachtigheid van Gods belofte. Misschien met de moed der wanhoop, met twijfel in ons hart en tegen anders weten in. Ik zeg nadrukkelijk niet 'tegen beter weten in', want wij weten wel beter.

Dit beter weten, het weet hebben van een betere bestemming, is profetisch en mag niet ongezegd blijven. Het is een boodschap van toekomst tegen de uitzichtloosheid en de vijandschap in. Het wordt aangezegd aan alle mensen en betreft allen. Het geeft hoop aan de wereld en richting aan ons handelen. En dat is het politieke ervan. Politiek betreft alles wat van doen heeft met het publieke domein en de opbouw van de samenleving. We spreken en handelen niet alleen binnenskamers, maar ook binnen het maatschappelijk domein, hoe klein of groot onze kring ook is. Binnen dat domein zijn we verantwoordelijk voor wat we zeggen en doen. En daarmee voor hetgeen we inbrengen in de samenleving. Om maar even twee extremen te noemen om het duidelijk te maken: sluiten we ons aan bij het vijanddenken en het opdelen van mensen in categorieën, of zijn we uit op verzoening, saamhorigheid en verbondenheid?

De dood en het heengaan van Jezus naar de Vader nopen tot een andere verhouding. We hebben Hem niet fysiek bij ons. Wat dat betekent horen we meteen al op Beloken Pasen in de verhaal van Lucas, hoofdstuk 24, over de Emmaüsgangers, de leerlingen die teleurgesteld uit Jeruzalem wegtrekken en gaandeweg Jezus op een nieuwe manier als aanwezig leren ervaren.

Lebuïnus Kompas

Met zijn heengaan breekt het tijdperk van de Geest aan. Jezus is verborgen in God, maar aanwezig door de Geest, zoals Hij ook is mens geworden door bemiddeling van de Geest. Dat betekent in praktische zin dat we Jezus niet alleen in herinnering moeten houden, maar veeleer dat we Hem verinnerlijken. Dat Hij door de Geest leeft in onze geest, in ons hart. Het is het verschil tussen een foto van je overleden moeder op het fototafeltje en leven in haar geest. Het aanwezig komen en blijven van Christus in de wereld waarin we leven, wordt bemiddeld door de Geest, maar niet buiten ons om. Het is immers de Geest van God die in ons bidt en zucht om gerechtigheid en verlossing van de wereld. Ons handelen moet daarop gericht zijn. Dat betekent opstaan tegen onrecht, geweld en discriminatie. Opstaan om het verlossende woord te nemen. Opstaan om naar je medemens te gaan. Dat is profetisch en politiek.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met h.Avonddmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 3 april 10.30 uur met ds Louisa Vos. De cantorij zingt o.l.v. Gerrit Baas.

Kerkdienst zondag 10 april 10.30 u

Eucharistieviering Derde Zondag van Pasen (C-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Frits van Brussel 2 ^e Liesbeth Wisselo
Misdienaar	: Daan de Rijk
Koster	: Marjolein en Frits Driesen
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Zusterkerken OKK

Aansluitend aan de koffie ..gemeentevergadering van de Statie.

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 24 april 10.30 u

Eucharistieviering Vijfde Zondag van Pasen (C-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Herman Ueffing 2 ^e Francis van der Meer
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

Gemeentevergadering Voorjaar 2016

Het Statiebestuur nodigt uit voor deelname aan de gemeentevergadering die de Statie houdt op zondag 10 april na de kerkdienst en de koffie. Op de agenda staat onder meer:

- o de staat van de financiën van de Statie
- o voorbereiding werkbezoek Aartsbisschop aan de Statie (mei)

Brocante: rommelmarkt Lebuïnuskapel Koningsdag 27 april

Zoals reeds aangekondigd organiseert de Statie op **Koningsdag 27 april 2016** een brocante (rommelmarkt) in en rond onze kapel. Daarmee worden twee doelen gediend: grotere bekendheid van de kapel én middelen verwerven voor de bekostiging van de kapel. Tevens treffen bezoekers van de rommelmarkt de giftenpot aan voor het diaconale project van onze Statie : "Kinderen van Syrië".

Alle spullen die u missen kunt, zijn - mits in goede staat – welkom behalve kleding en meubilair. U hoort nog binnenkort per mail wanneer de verzamelde goederen bij de kapel kunnen worden ingeleverd. Dan wordt ook het dagprogramma bekend gemaakt.

Lebuïnus Kompas

Levensbeschouwelijk Café donderdag 21 april 16.00 u

Het jaar 2016 is door de Rooms-Katholieke Kerk uitgeroepen om een Jaar van Barmhartigheid te worden. Als werkgroep van de Raad van Kerken besloten we mede hierom een Levensbeschouwelijk Café te wijden aan dit thema.

We willen leren van het verleden én kijken naar de samenleving van ónze dagen. Hoe werd in het verleden aandacht gevraagd voor het doen van barmhartigheid? Pastoors en predikanten deden dat vanaf de kansel, maar ook kunstenaars deden hieraan mee in hun schilderijen en kerkraden.

Inleidster *Jeanne van der Stappen* zal laten zien hoe kunstenaars in de Middeleeuwen het werken aan barmhartigheid concreet verankerd zagen in de samenleving van hun dagen en hoe ze dit verbeeld hebben. In het zaalgesprek na de pauze vragen we ons af hoe het staat met de christelijke barmhartigheid in onze hedendaagse samenleving. Waar krijgen onze werken van barmhartigheid gestalte hier en nu ?

Het Levensbeschouwelijk Café heeft als titel meegekregen:

BARMHARTIGHEID, DOOR KUNSTENAARS VERBEELD

en vindt plaats : **donderdag 21 april 16.00 – 17.30 u**

Moeder Teresakerk, Meijersplein 10 Hengelo

Inleider : Jeanne van der Stappen-Heyvaert

Zaalgesprek : o.l.v. André Zandbelt

Na 17.30 : napraten bij een sapje

Lebuïnus Kompas

Mededelingen uit de landelijke kerk

- o Op 3 april zal d.v. Leonie van Straaten in Eindhoven de diakenwijding ontvangen. Op dit moment werkt zij als pastoraal werkende in de Maria Magdalena parochie en woont in de religieuze gemeenschap De Hooge Berkt.



- o op zondag 10 april wordt de kerk van de statie Middelburg gezegend. Het gebouw was al als kerk in gebruik door de ELG van Middelburg, maar is nu opnieuw ingericht.



Lebuïnus Kompas

- o Op 14 april is er een studiedag voor de pastores van de OKKN aan de hand van het boekje van prof. Borgman " *Waar blijft de kerk*".

rector Ward Cortvriendt

Overige wetenswaardigheden

- o Op 5 april zal ik om 19.30 uur een lezing geven, met ruimte voor gesprek, in het wijkcentrum van de Thaborkerk in Hengelo-Noord, Gerrit Peusscherstraat 1. Het is voor leden van de protestantse gemeenten en voor andere belangstellenden. Het thema betreft de spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerk en met name ook de openheid naar de oecumene die mede de katholiciteit van de kerk uitmaakt.
- o Op 16 april begeleid ik een dag voor lectoren in de OKKN over het getijdegebed als bron van spiritualiteit en liturgie. De dag is georganiseerd door de landelijke werkgroep voor lectoren en wordt gehouden in de Joriszaal in Amersfoort. Aanvang 10 uur.
- o Op 28 april houden de pastores van de regio een vergadering. Dit maal aangevuld met de nieuwe pastor voor Friesland en de NO-polder, pastor Jan de Jager.

Rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Colofon

Kerkcentrum : *St. Lebuïnuskapel*
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60
e-mail : pastoor@twente.okkn.nl

Mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede tel.06 271 466 54
e-mail : liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester
Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening: NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13
e-mail : a.zandbelt@planet.nl

