

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Januari 2016



Inleidend woord: Over de drempel van het nieuwe jaar

Het afgelopen jaar zouden we wel met recht het jaar van de vluchteling kunnen noemen. Ik denk dat er geen dag voorbijgegaan is, zonder een berichtgeving met betrekking tot mensen die op zoek zijn naar een veiliger woonplek, een plaats met meer toekomstmogelijkheden. Over de opvang werd verschillend gedacht en de gemoederen liepen soms hoog op. Het aantal migranten is een groot probleem en een enorme opgave voor de samenleving. Er zitten veel aspecten aan en er zijn geen eenvoudige antwoorden. Ook in 2016 zullen we er dagelijks mee geconfronteerd blijven. Op de drempel van het oude en nieuwe jaar zien we achter en voor ons dezelfde realiteit. Maar die, eigenlijk virtuele, drempel geeft ons altijd wel te denken. Het is een soort pauzeteken. Als een struikelsteen markeert het een moment in het doorlopende plaveisel van de tijd, van het ene naar het andere jaar. Het laat ons stilstaan en kijken. En vragen: "wat is hier gebeurd; wat betekent dat voor mij nu en wat voor de toekomst?" Niet het loutere herinneren, maar de vraag naar de betekenis ervan is van belang. Voor ons als gelovigen is het met name

Lebuïnus Kompas

van belang te vragen: "wat is de betekenis met betrekking tot de groei van het Rijk van God?" In de keuzes die we maken wordt immers ook zichtbaar op welke wijze wijzelf bijdragen aan de groei van het Rijk van vrede en gerechtigheid.

Een drempel verwijst ook naar het betreden van een andere ruimte. Wanneer we de drempel van een kerk overgaan, betreden we een ruimte die naar God toe gekeerd is. Maar elk moment is eigenlijk een drempel. Elk moment hebben we de keuze of we de ruimte van God binnengaan. Dat heeft te maken met onze roeping om de wereld en de tijd te heiligen. Heiligen betekent dat we onze wereld en de tijd die ons gegeven is, afstemmen op God en diens liefde. Door te handelen vanuit een innerlijke verbondenheid met God heiligen we ons leven, de wereld en de tijd.

Een drempel heeft ook te maken met toegankelijkheid. Als een markering tussen buiten en binnen heeft de hoogte van de drempel van doen met wie we bij ons binnenlaten, maar ook met de drempel die wij zelf over moeten gaan om naar de ander te gaan. Op die manier is de drempel een symbool voor de belemmeringen in de intermenselijke betrekkingen. Er kunnen vele redenen zijn waarom we iets wel of niet doen. Angst en vooroordelen werpen hoge drempels op in de omgang met elkaar. Terwijl de aard van onze relaties juist de graadmeter bij uitstek is voor ons getuigenis van de groei van het Godsrijk. In Christus is de drempel tussen God en mens geslecht. Nu die tussen mensen nog.

Een zelig nieuwjaar voor u allen.

Rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met h.Avonddmaal in de Lebuïnuskerk: zondag 3 januari met ds O.Mulder. De cantorij o.l.v. Gerrit Baas zingt Festival of Lessons and Carols (in de Epifanie-versie: zie ook uitleg verderop)

Kerkdienst zondag 10 januari 10.30 u **Eucharistieviering Doop van de Heer (C-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Francis van der Meer 2 ^e Frits Driesen
Kosterdienst	: Heima Sleurink
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Oecumene

Kerkdienst zondag 24 januari 10.30 u **Eucharistieviering Derde Zondag na Epifanie (C-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e André Zandbelt 2 ^e Marjolein Driesen
Kosterdienst	: André Zandbelt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

Nieuwjaarsvesper St. Gertrudis Utrecht

U bent van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsvesper van het bisdom Utrecht op *zondag 3 januari 16.00 u* in de Sinte Gertrudiskathedraal. Tijdens de vesper zal de monastieke gemeenschap Goede Herder door aartsbisschop Joris Vercammen worden ingeordend in de Oud-Katholieke Kerk Nederland. Aansluitend is de jaarlijkse nieuwsjaarsontmoeting in de naastgelegen 'Driehoek' waar u van harte welkom bent.

Lebuïnus Kompas

Huiszegen Driekoningen 2016

Tijdens de Oudjaarsvesperdienst op 31 december is er aandacht voor de huiszegen die vanouds rond Driekoningen door kinderen op de deurposten van huizen werd aangebracht, terwijl zij bedelden om een bijdrage in hun levensonderhoud. Inmiddels wordt deze huiszegen in de vorm van een sticker uitgedeeld en beschikbaar gesteld om een heel nieuw jaar lang in woonkamers een plek te geven, waarbij men tevens



een gift achter kan laten in de Glazen Pot voor het diaconale project van de Statie Twente "Kinderen van Syrië". Gedurende de hele maand januari kan men deze huiszegen nog meenemen van het tafeltje bij de ingang van de kapel, hetzij voor de eigen woonkamer of om die aan te reiken aan uitwonende kinderen of vrienden/kennissen.

André Zandbelt

Tafel en Thema OKK – ELG

Op woensdag 20 januari houdt Statie Twente weer samen met de Evang. Lutherse Gemeente een broodmaaltijd en een themabespreking.

Het programma is als volgt:

- | | |
|---------|--------------------------|
| 18.00 u | : broodmaaltijd met soep |
| 19.00 u | : bespreking Habakuk 1 |
| 20.00 u | : korte vesperdienst |

In verband met de soep is het plezierig als u zich even aanmeldt. Wat de Statie betreft kan dat t/m 18 januari bij André Zandbelt (zie colofon)

Lebuïnus Kompas

Vieren

Op 1 januari, de eerste dag van het kalenderjaar, vieren we de achtste dag van de geboorte van Jezus, de dag waarop Hij naar Joods gebruik het teken van het verbond, de besnijdenis, ontvangt. Aan het begin van de wereldse tijdrekening (in westers christelijke zin dan) wordt daarmee duidelijk gemaakt dat de wereldtijd in het teken staat van deze zoon van Abraham en van het verbond dat in hem is gesloten. Jezus is zoon van het aloude verbond en het verbond in Hem staat zo in continuïteit met de belofte van God aan zijn volk. De betekenis van het messiaanse volk en van de Messias voor alle volken wordt uitdrukkelijk genoemd in een aantal profetische geschriften van het volk Israel. In deze teksten wordt als het ware de exclusiviteit van het verbond van God met Israel opengebroken naar de andere volken. Het visioen is dan dat alle volken zich scharen onder het banier van de Ene en Eeuwige. Het Jood-zijn van Jezus is een onlosmakelijk betekenis-gevend deel van het christelijk geloof. Dat lijken we nog wel eens in de praktijk van alledag te vergeten. Dat Jezus besneden is en daarmee zoon van het verbond is, maakt ook ons in Hem deelgenoot aan de belofte. Hij die buiten de tijd is, komt in de tijd en stelt zich in de traditie van het verbond. Hij is Alpha en Omega. De tijd vindt in Hem zijn oorsprong en Hij is er het doel van. Aan het begin van het jaar is het goed om onze oorsprong in herinnering te roepen, zodat heel ons jaar in het teken van het verbond kan staan, dat in beginsel alle mensen insluit. Liefde wil immers iedereen omarmen. Het wezen van verbond berust op inclusiviteit en niet op uitsluiting.

Rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Gelukkig is Loek Stikvoort vóór de kerstdagen ontslagen uit het revalidatiecentrum waar hij verbleef. Hij is nu weer thuis bij Nel. We

Lebuïnus Kompas

hebben een kaart gestuurd vanuit de viering op Kerstdag en wensen hun alle goeds.

Met Kerstmis was er ook het jaargetijde van het overlijden van Jan de Haan (25 12 2014); Deze maand is ook het jaargetijde van het overlijden van Klaas Jan Homan op 14 jan 2015. We gedenken hen in dankbaarheid.

Op 2 januari zal Jeanne van der Steen jarig zijn en op 4 januari Resi Boer. Op 24 januari is Bertil de Reus jarig en op 25 januari hoopt Herman Ueffing zijn verjaardag te vieren. We wensen hun allen een goed en gezond nieuw levensjaar.

In december is frater Paul, gastlid van onze gemeenschap, opgenomen geweest voor een operatie. We wensen hem een goed herstel.

Rector Ward Cortvriendt

Syrische kinderbijbels voor vluchtelingenkinderen



Samen met de Anglicanen hebben we voor de actie *Syrische kinderbijbels voor vluchtelingen en hun kinderen* reeds voor 140 kinderbijbels geld ontvangen. De actie is daarmee al een groot succes! We streven ernaar

Lebuïnus Kompas

om 200 kinderbijbels te kunnen uitreiken. Daarvoor is dus nog een eindsprint nodig. Uw bijdrage kan naar IBAN: NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort onder vermelding van: 'Syrische kinderbijbels' (uit: www.okkn.nl)

Festival Lessons and Carols in de ELG

Het Festival Lessons and Carols komt voort uit een oude traditie uit het Engeland van rond 1900, toentertijd bedoeld voor de viering in de kerstnacht. Tegenwoordig bestaan er drie versies: één voor de adventstijd, één voor de kersttijd, één voor de tijd na kerst: de Epifanie. In de dienst van zondag 3 januari 2016 viert de ELG gemeente zo'n Festival of Lessons & Carols in de versie voor de Epifanie.

De viering is als volgt opgebouwd: een Processielied, waarbij de cantorij zingend binnenkomt, gevolgd door een nodiging, een gebedsoproep door de voorganger, beantwoord door de gemeente met het Onze Vader. Daarna volgen de negen lezingen en negen liederen die vertellen over de gebeurtenissen in de Epifanie zoals het bezoek van de drie koningen, de doop in de Jordaan, de bruiloft te Kana e.d. De serie van lezingen en liederen worden beantwoord met een Responsie, antwoordlied, gezongen door de cantorij waarna een slotgebed en een zegen de viering afsluiten. Traditiegetrouw worden de lezingen verricht door verschillende personen.

De viering vindt plaats op *zondag 3 januari om 10.30 uur in de Lebuïnuskapel* aan de Dorpsmatenstraat 40 in Hengelo. U bent van harte welkom bij deze viering.

Gerrit Baas, cantor ELG

Lebuïnus Kompas



Colofon

Kerkcentrum : *St. Lebuïnuskapel*
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60
e-mail : info@wardcortvriendt.eu

Mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede tel.06 271 466 54
e-mail : liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester
Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening: NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13
e-mail : a.zandbelt@planet.nl