

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

December 2015



Inleidend woord Verlangen naar licht

Al is er maar één mens die gelooft in vrede, dan is het licht niet geheel gedooft en de duisternis niet totaal. Juist in deze tijd hebben we mensen nodig van geloof. Ik heb het niet over fanatiekelingen en gelijkhebbers, over waarheidsbezitters die anderen menen de wet te mogen voorschrijven. Eigenlijk spreek ik over mensen van de weg, mensen die graag mens willen worden. De weg van vrede kunnen we alleen samen gaan. Met vallen en opstaan, maar gedreven door de overtuiging dat het kan en dat het moet.

Vlak voor het verhaal over de geboorte van Jezus in het Lukasevangelie lezen we de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper, de Voorloper. Het is een profetische jubelzang over de rol van zijn zoon en de komst van de Messias. We lezen er: "licht zal schijnen voor wie zitten in duisternis en schaduw van dood, het zal onze voeten geleiden op de weg van de vrede".

Mogen wij mensen van die weg zijn en worden meer en meer, bijgelicht door het licht van Christus. Hij is mens geworden als wij, om ons de weg naar God te wijzen en voor te gaan. Pastoor Victor heeft er voor ons over geschreven. U vindt zijn bijdrage voor de regio hieronder.

rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas



Het is net na de aanslagen in Parijs wanneer ik dit schrijf – o ja, vergeet niet de aanslagen in Beiroet en zoveel andere plaatsen. Het dringt zich allemaal aan ons op via de moderne media. Het is allemaal even verschrikkelijk en allemaal even belangrijk, maar nu was het Parijs wat ons bezig hield. Mijn hoofd staat in het geheel niet naar de Advent en de Kerst. Hoe moet je op dit soort donkere dagen nog hoop houden? Hoe kun je licht ervaren? Voor je het weet gaat het je beheersen, overheersen. Donkere gedachten kunnen loskomen wanneer je nadenkt over hoe het er nu in de wereld aan toe gaat. Mensen die met haat en geweld reageren, en daar tegenover mensen die al te gemakkelijk de liefde lijken te verkondigen. Maak ik mij daar ook schuldig aan wanneer ik vooral op deze dagen wil denken aan de liefde die Jezus heeft gepredikt? Er is verschil tussen geweld en geweld leerde een oud legerofficier mij, maar ondertussen beseft ik ook dat de liefde die Jezus preekte niet zomaar elke liefde is.

"Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." (Mattheüs 5, 43-45)

Het is een liefde die wij mensen zo moeilijk kunnen begrijpen, niet een liefde die alles maar goed praat, maar een liefde voor de Schepping van God. De mens

Lebuïnus Kompas

liefhebben, ook al doet deze verschrikkelijke dingen, betekent dat wij met God willen dat de Schepping geen geweld meer wordt aangedaan, maar dat wij willen dat het Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt. Het Koninkrijk dat nabij is. Ik denk dat het eerder betekent dat het Koninkrijk Gods onder handbereik ligt. We hoeven er niet passief op te wachten. Door ons open te stellen voor Gods boodschap en te zien wat er nu noodzakelijk is in de wereld kunnen we dat Koninkrijk zichtbaar maken.

Op de maandag na de aanslagen werd onze dagkapel in Groningen – die dagelijks is geopend – ineens drukker bezocht dan normaal. Veel mensen zochten de stilte van de kerk op om een lichtje op te steken in de duisternis van de dag. Het verlichtte de dag waardoor er een soort Adventsgevoel opkwam. Elke dag wordt het donkerder in aanloop naar Kerstmis, maar iedere week maken we het een beetje lichter, door elke week weer een kaarsje aan te steken op de adventskrans en samen ons verwachtingsvol te voeden met de eucharistievieringen in de kerk. Woorden van hoop die in een ver verleden zijn opgetekend in tijden dat mensen ook de duisternis ervoeren.

Het is belangrijk ons telkens weer naar het Licht te bewegen, het Licht in de wereld dat Christus is. Duisternis kan namelijk geen duisternis verdrijven. Dat we samen het Licht mogen brengen in deze wereld en zo zelf hoop houden en anderen helpen hopen.

Pastoor Victor Scheijde

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H.Avonddmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 6 december met ds Louisa Vos en de cantorij o.l.v. Gerrit Baas

Kerkdienst zondag 13 december 10.30 u **Eucharistieviering Derde Zondag Advent (C-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Frits van Brussel 2^e Liesbeth Wisselo
Kosterdienst : Ward en Mieke Cortvriendt
Misdienaar : Daan de Rijk (?)
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Diakonaal Werk
Tevens deze zondag kledinginzameling voor De Wonne Enschede

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst vrijdag 25 december 10.30 u **Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis**

| | |
|--------------|---|
| Voorganger | : pastoor Ward Cortvriendt |
| Lezingen | : 1 ^e André Zandbelt 2 ^e Herman Ueffing |
| Misdienaar | : Mieke Cortvriendt |
| Kosterdienst | : Marjolein en Frits Driesen |
| Collectes | : 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente |

Op 27 december vervalt de viering van de 4e zondag van de maand

Kerkdienst donderdag 31 december 19.00 u **Vesperdienst Oudjaar 2015/Nieuwjaar 2016**

| | |
|--------------------|--|
| Voorganger | : pastoor Ward Cortvriendt |
| Lezingen | : Wim de Rijk |
| Kosterdienst | : Ward en Mieke |
| Collecte na afloop | : diakonaal project "Kinderen van Syrië" |

Driekoningezegen en diaconaal project Statie

Onze Statie steunt zoals u weet het Unicefproject "*Kinderen van Syrië*" (u kent de spotjes van de Hero for Zero campagne: 'we gaan voor nul.. kinderen van de rekening') U kunt dit project het hele jaar door ondersteunen via de Glazen Pot in de kapel met opschrift 'diakonaal project Statie'. Op Oudjaar is de collecte na afloop van de Vesperdienst bestemd voor dit project. Aansluitend kunt u de nieuwe Driekoningezegen 2016 meenemen voor een plek in uw woonkamer of om

Lebuïnus Kompas



door te geven aan uw uitwonende kinderen of vrienden en kunt daarbij een gift achterlaten in de Glazen Pot. In onze streken krijgen we geen bedel-zingende driekoninginkinderen meer aan de deur om onze huizen te tekenen met de letters **C**, **M** en **B** (van Caspar, Melchior en Balthasar) en met het jaartal van het nieuwe Jaar des Heren. Nu tekenen wij ons huis zelf met de zegenspreuk die een nieuwe lading meekreeg in de gang van het jaar: **Christus Mansionem Benedicat** *Christus zegene uw verblijfplaats*. Onze gift gaat niet meer langs de deur bedelende kinderen, maar naar de kinderen van Syrië die op andere manieren bij ons 'aankloppen' en die we met ons diakonaal project ondersteunen.

André Zandbelt

Kledinginzameling zondag 13 december

Op de Derde Advent, zondag 13 december, houden we opnieuw een kledinginzameling voor de kledingbank van De Wonne Enschede. U wordt uitgenodigd om uw kleding die nog geschikt is voor een kledingbank mee te nemen in gesloten plastic zak(of doos). Ook schoenen zijn welkom. In de entréehal van de kapel zamelen we alles in rond de kerkdienst van deze zondag.

Syrische kinderbijbel cadeau aan kindervluchtelingen

Studenten van het seminarie zijn een actie gestart om Syrische kinderbijbels uit het klooster Glane te doneren ten behoeve van kinderen van Syrische vluchtelingen. De bijbels kosten 25 euro per stuk (inzien: tafeltje kapel) maar u kunt ook een lager bedrag doneren. Daartoe kunt u uw bijdrage storten op NL 06 ABNA 0214 1901 29 tnv OKKN onder vermelding: Syrische kinderbijbels.

Lebuïnus Kompas

De dagen van ons leven

In november is Loek Stikvoort getroffen door een hersenbloeding. Gelukkig viel het mee en zijn de gevolgen beperkt. Op dit moment verblijft hij voor revalidatie in De Roessingh in Enschede. Zijn vrouw Nel is thuis en wordt daar zo goed mogelijk verzorgd door de thuiszorg en door hun zoon en dochter. We bidden om een voorspoedig herstel van Loek en hopen dat ze weer snel samen zullen zijn.

Voor degene uit ons midden die zo genereus een nier heeft gedoneerd aan een hem onbekend iemand die daar ongetwijfeld zeer blij mee is, en die denk ik, zijn naam niet gepubliceerd wil hebben, citeer ik de volgende regels uit gezang 700: *“ Voor de toegewijden, stillen in den lande, die van binnen branden met een heilig vuur, danken wij U, Heer”*.

Tenzij hij in december jarig is - wat ik niet weet - is Harald, onze gewaardeerde en trouwe organist en geleerd man, dit jaar 40 geworden. We feliciteren hem hartelijk en hopen nog jaren van hem en zijn spel te mogen genieten. Noëlle de Reus viert op 11 december haar 17^e verjaardag, van harte proficiat en succes met het spannende eerste studiejaar. Op 22 december is onze creatieve en trouwe verzorger van bloemstukken voor de liturgie jarig. We feliciteren ook hem van harte en hopen nog lang van zijn geïnspireerde arbeid te mogen genieten.

rector Ward Cortvriendt

Vieren

Wanneer we in de eucharistie bijeen zijn, vieren we eigenlijk altijd met een zeker gemak dat Hij er is. In het Woord van de Schrift, in de tekenen van Brood en Wijn, in de in zijn Naam en in zijn vrede verenigde gemeente is Hij aanwezig. Meestal vieren we dus dat Christus in ons midden is. Ik zeg dit met enige nadruk, aangezien het nog-niet van de Messias hierdoor nog wel eens een beetje uit het oog lijkt te verdwijnen. Daardoor verdwijnt iets wezenlijks van de spanning van ons gelovig leven. Geloven heeft immers alles te maken met verwachten. Het verwachten van Gods toekomst. Het verwachten van de wederkomst van de Messias.

Tijdens de Advent komt dit aspect wel meer aan bod, zij het dat het gericht staat op de menswording, de geboorte van Christus. Hier krijgt in de liturgie,- de lezingen, de gebeden, de liederen-, de verwachting de nadruk. Zijn er-nog-niet-zijn. Hij is in deze tijd Degene die op ons toekomt. Dat is wat advent ook letterlijk betekent. Het

Lebuïnus Kompas

houdt onder meer in dat het Gods initiatief is. Dat wij aan de ontvangende kant staan. Dit vraagt om openheid en ontvankelijkheid voor Gods initiatief met ons en de bereidheid om het te voeden, te koesteren en te voldragen. Die bereidheid herkennen we in Maria, die als zodanig ook beeld is van de Kerk. Aan de andere zijde van het leven van Jezus komt die verwachting weer aan de orde. Maar daar leeft het minder sterk in het bewustzijn van de gelovige, naar mijn idee. Na Pasen is Christus op andere wijze aan leerlingen aanwezig. Het niet-meer en toch-ook-wel van zijn aanwezigheid. Met Hemelvaart raakt Hij verborgen in God en met Pinksteren ontvangen de leerlingen de Geest. Maar zoals Barend Kamphuis terecht in zijn exaugurale rede zei: "de Geest is de Trooster en Helper, maar Hij vervangt Christus niet". Daarom is de tijd na Pinksteren, liturgisch, maar ook feitelijk het tijdperk van de Geest en van de Kerk. In afwachting van de wederkomst van de Messias. Heel het kerkelijk leven, dus ook onze liturgie en ons persoonlijk gelovig leven, staat in het teken van de Geest. En in het teken van de verwachting van de parousie, de wederkomst van Christus in heerlijkheid. We leven in between, tussen het "reeds" en het "nog niet". We mogen niet te gemakkelijk stil zitten bij zijn aanwezigheid, noch ons laten ontmoedigen door de verwachting.

Dit tijdperk van verwachten van zijn definitieve komst houdt het bewustzijn levend dat Hij altijd de Komende is. Hij is de actueel Komende in ons midden, wanneer wij Hem vieren gedenken. Hij is ook met ons in de Geest en in de sacramentele presentie van de Kerk. Hij is ook altijd de eens Komende die we verwachten. We kunnen zijn aanwezigheid nooit claimen of bewerken. Maar in onze ontvankelijkheid en in ons verlangen is Hij Degene die op ons toekomt.

rector Ward Cortvriendt

Verslag Synode 2015

De vaste bezoekers en gastleden van onze kapel hebben de rapportage die de synodaal van onze Statie heeft gemaakt van de Synode 2015 op 21 november j.l. separaat ontvangen op hun mailadres. Mocht daarnaast iemand deze rapportage willen inzien, dan kan dit via André Zandbelt (zie colofon).

Lebuïnus Kompas



Colofon

Kerkcentrum : *St. Lebuïnuskerk*
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8, 3849 PS Hierden tel 06 839 867 60
e-mail : info@wardcortvriendt.eu

Mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede tel.06 271 466 54
e-mail : liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester
Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening: NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13
e-mail : a.zandbelt@planet.nl