

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie
H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Oktober 2015



Inleidend woord: Als het blad valt

Wanneer de herfst nadert verliezen bomen en planten gaandeweg hun kroon. Bladeren vallen neer, bloemen verdorren en vallen af. De tijd berooft hen van de luister waarmee zij fier te pronken stonden in de maanden ervoor. Zij staan ontdaan. Kaal en enigszins weerloos. Deze ontleding van de natuur heeft voor mij een bijzondere betekenis. Het verwijst naar een, volgens Augustinus, wezenlijke karaktertrek van het christelijk geloof: de nederigheid.

Woorden als deemoed en nederigheid horen we niet zo graag. Nog moeilijker vinden we het om onszelf ermee te vereenzelvigen. In het algemeen denken we namelijk heel wat van onszelf. Of dat diep in ons hart ook altijd zo is, is een tweede. Hoe het ook zij, vroeg of laat krijgen we er allen te maken met een appel op deemoed. Voor ieder van ons zijn er momenten waarop we het hoofd moeten buigen voor de omstandigheden van ons bestaan. De dingen die ons overkomen en waarover we geen enkele macht kunnen uitoefenen. Behalve in de wijze waarop we ermee omgaan. We hebben maar een beperkte macht over

Lebuïnus Kompas

ons leven. Juist de meest essentiële dingen van ons bestaan: geluk, gezondheid, liefde, relatie, kunnen we niet naar onze hand zetten. Zij zijn altijd gave.

Het leven zelf leert ons het leven uit handen te geven. Zolang we denken dat wij zelf aan de oorsprong van ons leven staan, kunnen we het ook niet als gave ontvangen. Daar ligt misschien wel in bijbelse zin de kern van de hoogmoed en de wortel van het kwaad. In het centrum van de paradijstuin staat niet de mens, maar de boom van kennis van goed en kwaad, de boom van het leven, verwijzing naar God zelf. Wanneer we onszelf in het centrum van de (ideale) wereld plaatsen, verliest God zijn, letterlijk, originele plaats. Origo betekent begin, oorsprong. Kijk in dit verband ook eens naar het lied *God heeft het eerste woord*, Liedboek 841. In strofe 4 staat: *God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn Woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.* God is zowel de oorsprong als het uiteindelijke doel van ons leven. Dat is de geschonken ruimte die betekenis geeft aan ons bestaan. Die betekenis ontnemen we niet aan onszelf, die is ons gegeven. Deze goddelijke oorsprong en betekenis zijn het die de menselijke waardigheid uitmaken en de sacraliteit van de menselijke persoon.

De omstandigheden kunnen ons tot deemoed brengen, maar dat is van buitenaf, gedwongen. Innerlijke nederigheid en deemoed als levenshouding verschillen daarvan. Zij komen voort uit het besef dat we leven in een door God geschonken en verheven werkelijkheid.

De nederigheid als levenshouding bestaat er niet in dat we een lage zelfdunk hebben. Maar dat we onze verheven waardigheid en het vele waartoe we in staat zijn als geschenk aanvaarden. Met de uitnodiging en levenslange inzet om er aan te beantwoorden.

God is nederig in zijn menswording, zegt Augustinus. Hij heeft zich ontledigd. Waarom zouden wij trots zijn en denken dat we het al zijn, een

Lebuïnus Kompas

mens? In preek 265C zegt Augustinus: *"Opdat gij kunt geloven, zo zegt Hij (Jezus), dat gij zult opklimmen naar Mij, daal ik eerst af naar u en opdat gij kunt geloven dat gij zult leven door Mij, sterf ik eerst voor u"*. Een zelfgave die niet zichzelf zoekt, maar het heil van de ander. Zelfgave omwille van de menswording van de wereld.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst met H.Avonddmaal in de Lebuïnuskapel: zondag 4 oktober om 10.30 u met ds Andrea Fuhrmann en de cantorij o.l.v Gerrit Baas

Kerkdienst zondag 11 oktober 10.30 u

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 23 (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Frits Driesen 2^e Francis van der Meer
Misdienaars :
Koster(s) : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Ontwikkelingssamenwerking

Kerkdienst zondag 25 oktober 10.30 u

Eucharistieviering zondag na Pinksteren 25 (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Liesbeth Wisselo 2^e Wim de Rijk
Misdienaars :
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Statie Twente

Lebuïnus Kompas

Tafel en thema OKK – ELG :

Op woensdag 7 oktober is er weer een nieuwe bijeenkomst van leden van de Statie OKK Twente én leden van de Evang. Lutherse Gemeente rond tafel en rond een thema. Het programma is als volgt:

18.00 u broodtafel met soep

19.00 u bespreking in kleine groep van een thema

20.00 u korte vesper of gebedsdienst (tot 20.15u)

In verband met de soep vinden we het plezierig als u zich even aanmeldt. Wat de Statie betreft kan dat tot en met 4 oktober bij André Zandbelt (zie colofon).

De dagen van ons leven

We feliciteren Wouter de Rijk die op 12 oktober 19 jaar wordt.

Op 19 oktober zal Job Aarents, voormalig pastoor in de OKK, D.V., zijn 89^e verjaardag vieren. Zijn vrouw Nolly, die dit jaar 90 werd, kwam tot voor een aantal jaar nog regelmatig naar de vieringen. Door haar lichamelijke en vooral ook geestelijke toestand is zij daartoe al langere tijd niet meer in staat. We gedenken hen in ons gebed.

rector Ward Cortvriendt

Vieren

Onlangs lazen we uit de Jacobusbrief. En wel het vierde hoofdstuk, dat eindigt met: *Wie dan het goede doen kan en het niet doet, voor hem geldt dat als zonde.* Ik moest daarbij onmiddellijk denken aan de tekst van de schuldbelijdenis die we meestal bidden aan het begin van de eucharistieviering, namelijk de kortere versie van de schuldbelijdenis. De dubbele versie van de schuldbelijdenis (Kerkboek blz. 414) wordt niet zo vaak gebruikt, maar is een heel mooi ritueel. De priester en de gemeente bidden na elkaar de tekst van de schuldbelijdenis en spreken

Lebuis Kompas

voor elkaar de bede om vergeving van zonden uit. Hierin komt voor mij heel goed tot uitdrukking dat niet in eerste instantie aan de priester het vermogen tot zondevergeving is gegeven, maar aan de kerk. Op de avond van de eerste dag, de dag van de verrijzenis, komt Jezus bij zijn leerlingen (zie Johannesevangelie hoofdstuk 20, de verzen 19 en volgende). Hij laat hen delen in zijn zending en blaast daartoe zijn geest over hen. Daarbij zegt Hij: "ontvangt de heilige Geest. Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven". Vergeving van zonde als eerste vrucht van de verrijzenis. Zonde en dood staan immers op één lijn. En verrijzenis is juist belofte van leven. Dit vermogen tot vergeving van zonde is de zending van de kerk. Haar dienstwerk is dienst aan het leven.

Zonde zien we vaak als het actief bedrijven van kwaad. Als verkeerde dingen doen. Handelingen die het weefsel van God en mens beschadigen. Maar de Jacobusbrief en ook schuldbelijdenis B (zie Kerkboek blz. 415) gaan verder. In de betreffende schuldbelijdenis belijden we gezondigd te hebben in het kwade dat we gedaan hebben en in het goede dat we hebben nagelaten. We waren in staat iets goeds te doen en hebben het niet gedaan. We konden de wereld even wat dichterbij God brengen en hebben het nagelaten. We waren in de gelegenheid het leven van iemand te verlichten en gaven niet thuis. We zagen de arme en liepen er met afgewend hoofd voorbij. We bemerkten de nood van onze naaste en sloten haastig ons hart. De deur naar het Koninkrijk stond op een kier, en we gingen er niet samen naar binnen.

Wanneer we aan de voet van het altaar onze schuld belijden, staan we als het ware aan de voet van de Sinai waar God zich aan ons openbaart. We leggen ons bloot voor Hem, maken ons doorzichtig. We openen ons voor Hem als de mens die we zijn, niet mooier en slechter dan we zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we geen van allen slechte mensen zijn. Zoveel kwaad zullen we niet doen. Maar met het goede dat we nalaten is het

Lebuïnus Kompas

anders.

De filosoof Roger Scruton zei eens in een interview: "Dat we leven onder het aspect van de eeuwigheid betekent voor mij o.a. dat het goede dat niet gedaan wordt, in eeuwigheid niet gedaan is". Elders wordt gezegd: "Wanneer we een gebod niet vervullen, verhinderen we de komst van de Messias". In ons geval wordt de groei van het koninkrijk niet zozeer vertraagd door het kwade dat we doen, maar door het goede dat we nalaten.

rector Ward Cortvriendt

Vooraankondiging Vastenactie 2016

De OKKN Commissie St.Paulus voor Missie en Diaconaat Buitenland bereidt als vastenactieproject 2016 een project voor in Mozambique. De locale Anglicaanse Kerk o.l.v. bisschop Mark van Koevering en zijn vrouw Helen vangt 'in de regio' al vele jaren getraumatiseerde vluchtelingen op uit Congo, Rwanda en Burundi. Inmiddels is ook bisschop Manuel Ernesto daarbij betrokken. Men werkt nu aan een programma 'healing of memories' voor de geestelijke zorg van de getraumatiseerde vluchtelingen. Het project bestaat uit twee delen:

- o uitbouw van het pastoraal steunprogramma om traumatische herinneringen te verwerken: onder meer door het aanbieden van scholing aan de medewerkers op dit gebied (8.000 euro)
- o de bouw van een multifunctioneel kerkgebouw voor dit programma en voor de kerkgang: geestelijke zorg heeft ook een goed dak nodig (7.000 euro)

Voorzitter pastor Nico Sarot vraagt ons u hiervan alvast op de hoogte te brengen. De Commissie St. Paulus werkt nu aan ondersteunend materiaal voor deze komende vastenactie.

Lebuïnus Kompas



Raad van Kerken
HENGELO

Wat bezielt
Hengelo?
markt - kerk -
raadhuis



Donderdag 29 oktober

Levensbeschouwelijk Café

- Thema : Duurzame Aarde, Groene Kerk ?
- Inleider : dhr. Jan Vroonland, PKN Deventer
Beweging Groene Kerken
- Plaats : Moeder Teresakerk Meyersweg 10 Hengelo
- Datum : donderdag 29 oktober 's middags om 16.00 uur
- Zaalgesprek : o.l.v. Eddy Oude Wesselink, van het KCWO
- Drankje : evt. napraten na afloop vanaf 17.30 uur

-ziel in de stad -

- ziel in de stad -

-ziel in de stad -

Lebuïnus Kompas



Colofon

Kerkcentrum :

St. Lebuïnuskapel
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8, 3449 PS Hierden tel 06 839 867 60
e-mail : info@wardcortvriendt.eu

Mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede tel.06 532 181 94
e-mail : liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester

Hortensiastraat 26, 7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94
e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester

tel.074 278 09 90
e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening:

NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Nederland
t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo tel.0546 81 53 13
e-mail : a.zandbelt@planet.nl