

Augustus 2015



Inleidend woord

9.11

Afgelopen zaterdag was het op de Joodse kalender de negende van de elfde maand (tisha be'av). Het is de dag van rouw bij uitstek in het Joodse religieuze jaar. Op die dag wordt de verwoesting van de tempel herdacht. De verwoesting die sindsdien ook de pijn en de vreugde van de messiaanse verwachting symboliseert. Deze dag werd natuurlijk dit jaar niet op zaterdag gevierd. De sabbat is immers een dag van verwijlen in de aanwezigheid van de Eeuwige. Een dag waar geen verdriet en lijden passen, enkel vreugde. Hoe de omstandigheid van het leven van dat ogenblik ook is. Pas na zonsondergang ging de dag van rouw in. Deze dag loopt als een rode draad door de geschiedenis van Israël. Het betreft niet alleen de verwoesting van de eerste maar ook van de tweede tempel. Maar ook de slachting in Jeruzalem door de kruisvaarders in 1099. De verdrijving van de Joden van Iberisch schiereiland in 1492. In 1942 markeerde het het begin van de deportaties uit het getto van Warschau naar Treblinka. De Kristallnacht was in de nacht van 9 op 10 november "christelijke" tijdrekening.

Voor altijd is de dag van de negende van de elfde maand verbonden met diep ingrijpende gebeurtenissen van verwoesting en vernietiging onder

Lebuïnus Kompas

het Joodse volk. Altijd draagt het de tekenen ervan met zich mee. In de synagoge, aan de kleding als een voortdurende herinnering aan het lijden van het volk. Een lijden dat voortduurt zolang de Messias nog niet is gekomen.

Ook wij leven in de onafheid, in het wachten op de wederkomst van de Messias. Tot die tijd is geen vreugde compleet, maar dankzij die verwachting en de belofte waarop deze stoelt, ook geen verdriet totaal. We moeten niet te snel tevreden zijn met de werkelijkheid zoals die is, ook al kunnen we intens van mensen en dingen genieten. Anderzijds mogen we ons ook niet door de pijn van onze werkelijkheid laten overmannen.

In de hal van onze kapel is een vierkant met ruwe metselsteen schots en scheef. Het herinnert aan de verwoesting van de tempel. Ons herinnert het ook aan de onafheid van onze wereld. Het laat ons zien dat er altijd nog iets te doen en te verbeteren valt, tot de Messias komt. Maar het is gesitueerd in de hal, als het ware het voorgeborchte. Dank zij de belofte van God en zijn openbaring in Jezus als de Messias hebben we de eerstelingen van de belofte reeds ontvangen. Deze bemoedigen ons om niet te wanhopen aan de uiteindelijke vervulling. De tempel zal herbouwd worden. Het messiaanse rijk zal komen. Het is er al, soms en hier en daar. Vreugde en pijn liggen in de gelovige verwachting heel dicht bij elkaar. Als dit jaar de sabbat van tisha be'av en de voor deze vreugde uitgestelde rouw.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Gemeente kerkdienst in de Lebuïnuskapel: zondag 2 augustus met ds F. Wiersma

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 9 augustus 10.30 u

Eucharistieviering zondag na Pinksteren 14 (B-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Liesbeth Wisselo 2 ^e Frits Driesen
Misdienaars	: Bertil de Reus
Koster	: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Honoraria

Kerkdienst zondag 23 augustus 10.30 u

Eucharistieviering zondag na Pinksteren 16 (B-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e André Zandbelt 2 ^e Francis van de Meer
Misdienaars	: Daan de Rijk
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e voor Statie Twente

De dagen van ons leven

Op 2 augustus viert Wim de Rijk zijn verjaardag. Op die dag viert ook Maarten Driesen zijn verjaardag en op 18 augustus viert Marjolein Driesen haar verjaardag. Loek Stikvoort is op 17 augustus jarig. We wensen hun een goed nieuw levensjaar.

Op 23 augustus zijn Toon en Marian 't Hoen 40 jaar getrouwd. Proficiat en nog heel veel goede jaren met elkaar en jullie gezin.

Deze maand gedenken Henk en Elly Amsing dat een jaar geleden hun zoon Mark plotseling stierf. We wensen hun heel veel sterkte nu in deze tijd alle herinneringen weer hevig naar voren komen. Ook gedenken we het 5^e jaargetijde van het overlijden van Femke de Rijk-van Oort. We zijn met onze gedachten bij Wim, Wouter en Daan.

We willen hen allen in gebed aanbevelen bij God.

Rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Vieren

Deze keer wil ik schrijven over een lied dat ik zomaar tegenkwam in ons liedboek. Liedereren hebben hun eigen liturgische betekenis. Soms gecomponeerd in nauwe verbondenheid met de lezingen. Maar ook vrij gecomponeerd als geloofslied. Altijd wanneer we ze zingen, zetten zij de toon en scheppen een eigen moment in de directe beleving van het geloof.

Een klein en ogenschijnlijk eenvoudig lied van twee strofen trof me onlangs. Ik kan me niet herinneren dat we het in Twente ooit zongen. Jammer, want het is het waard. Lied 770, *O Heer, ik draag U op vandaag*. Ik geef u de tekst, zodat u het niet hoeft op te zoeken:

*“ O Heer ik draag u op vandaag, al is het klein van waarde,
al wat ik ben, al wat ik ken, al wat ik heb op aarde.*

*Ik wil van nu voortaan voor U en 't uwer hoogste eren,
naar Gij gebiedt, en anders niet, gebruiken of ontberen.*

Het is een lied van Lodewijk Makeblijde (1565-1630). Wat een prachtige naam voor zo'n mooi lied!

In de geschiedenis van de vroeg 17^e eeuwse katholieke kerk in Delft is zijn aanwezigheid als Jezuiet voor de seculier Stalpaert van der Wiele problematisch, ook al had Makeblijde zich bij zijn komst bij de apostolisch vicaris Sasbout Vosmeer aangemeld, die toen in Keulen verbleef. Maar goed, dat is al lang genoeg geleden om hem kennelijk een plaats te geven in ons liedboek.

Het Jezuietisch adagium *Ad majorem Dei gloriam*, uitsluitend tot eer

Lebuïnus Kompas

van God leven, is meteen duidelijk. Daar is natuurlijk niets mis mee. Leven tot eer en glorie van God, wie zou dat niet willen. Aan de keuze voor zo'n leven ligt een wilsbesluit ten grondslag. De oefeningen van Ignatius helpen om de geloofsgezindheid te onderzoeken en om tot zo'n besluit te komen. De dichter wil zich, nu hij zich werkelijk tot God bekend heeft (van nu voortaan) radicaal onderwerpen aan de wil van God en alles uit zijn hand met gelijkmoedigheid ontvangen. Het woord "gebruiken" betekent hier genieten. Het beperkte dat hij heeft en is draagt hij op aan God, in het vertrouwen dat God het niet minacht.

Het mensbeeld dat door compassie met de menselijke beperkingen getekend wordt, lijkt minder streng dan wat we van de cleresie gewend zijn. Dat leunt sterker op de menselijke verantwoordelijkheid en het strenge gewetensonderzoek. Uit het lied spreekt een grote devotie en een groot vertrouwen in Gods barmhartige liefde.

Een mooi klein lied tussen alle andere in het Gezangboek. Vergelijk het maar eens met lied 822 (Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer). Het is bijna tweehonderd jaar later geschreven. Het bezingt de mogelijkheid van de mens om met wat hij is en heeft door Gods genade tot eer van God te leven.

Rector Ward Cortvriendt

Colofon

Kerkcentrum : *St. Lebuïnuskapel
Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden :

Pastor E. Cortvriendt, rector
Schaapskamp 8, 3449 PS Hierden tel 06 839 867 60



Lebuïnus Kompas

e-mail : info@wardcortvriendt.eu

Mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78,

7531 AM Enschede tel.06 532 181 94

e-mail : liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. F. van Brussel, penningmeester

Hortensiastraat 26,

7555 CS Hengelo tel.074 291 19 94

e-mail: frits@vbrussel.com

Dhr. W. de Rijk, 2^e penningmeester

tel.074 278 09 90

e-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening:

NL 77 RABO 0179 162 713 OKK Ned

t.a.v. Statie Twente Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redacteur maandbrief Lebuïnus Kompas :

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22,

7607 JN Almelo

tel.0546 81 53 13

e-mail : a.zandbelt@planet.nl