

# Lebuïnus Kompas

Maandelijke  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**juli 2015**



## **Inleidend woord**

## **GROEN**

Soms krijg ik de vraag waar de liturgische kleur groen nu eigenlijk voor staat. Ik maak dan vaak het bekende grapje: de kleur is groen, er is niets te doen. In werkelijkheid verwijst de kleur groen echter naar vruchtbaarheid, naar groei, naar leven. Groen is de kleur van de zondagen door het jaar. De zomerperiode die we nu binnengaan, kent veel van deze 'gewone' zondagen.

Als ik aan de zomer denk, denk ik aan een periode van relatieve rust, een tijd waarin de vakantie thuishoort: even afstand nemen van het dagelijkse leven, eropuit trekken -hopelijk met mooi weer- om de draad van het dagelijkse leven daarna weer met nieuwe energie op te pakken.

In culturen die meer agrarisch georiënteerd zijn dan de onze, betekent de zomer bijna het omgekeerde: Er is werk aan de winkel, want het is oogsttijd! Ook de Bijbel is ontstaan in zo'n agrarische cultuur en dus staat de zomer in het bijbelse spreken voor oogst, voor vruchten plukken, voor resultaat. In de zomer worden de vruchten geoogst waarvoor men zich het hele jaar heeft ingespannen. (Ons woord 'oogst' schijnt afkomstig te

# Lebuitus Kompas

zijn van het woord 'augustus'.) Het is het jaargetijde waarin het voedsel bijeen wordt gebracht, de leeftocht voor de rest van het jaar.

Nu kan de oogst rijk zijn, maar hij kan ook tegenvallen. Dat maakt de zomer ook tot een spannende tijd, een tijd waarin het erop aan komt. Zal de akker de gewenste hoeveelheid graan opleveren? Zullen de wijnstok, de olijf en de vijgenboom genoeg vruchten voortbrengen? Zal de investering aan tijd, geld en werk renderen?

De zomer is een mooi beeld van het eschaton, dat wil zeggen: de ideale stand van zaken in deze wereld, een toestand die wij aanduiden met woorden als 'voleinding', 'volkomenheid', 'vervulling' of 'voltooiing'. Een situatie waarin Gods scheppende werk tot volle bloei is gekomen. Met nog weer andere woorden: een nieuwe schepping zoals die God in de persoon van de opgestane Jezus Christus voor ogen staat. Een werkelijkheid vol genade, liefde en waarachtigheid.

Dat deze werkelijkheid in onze wereld nog geen realiteit is, behoeft geen betoog. Daarvoor hoef je allen maar de NOS-app aan te tikken of het journaal aan te zetten. Als gelovigen kunnen en moeten we echter meer zeggen. Wij geloven immers dat het eschaton reeds is aangebroken in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wij die de Geest ontvangen hebben en in diezelfde Christus zijn ingelijfd, delen in die werkelijkheid en worden daarom 'eerstelingen', de eerste vruchten van de nieuwe schepping genoemd.

Daarom klinkt aan ons adres voortdurend de oproep om ons over te geven aan de liefde, om ons leven te oriënteren op Jezus Christus, het hoofd van de nieuwe schepping. We worden uitgedaagd om ons, net als hem, te laten leiden door de Geest van God en ons leven te laten omvormen zodat het in overeenstemming komt met deze nieuwe

# Lebuïnus Kompas

wereldorde. Alleen zo kunnen wij op een goede manier eerstelingen zijn, en de wereld waartoe wij ook behoren in liturgie en levenswandel voor God vertegenwoordigen. Als christenen staan wij al met één been in het eschaton, de zomer van God. Een spannende "tijd", waarin het erop aan komt. Zal Hij kunnen oogsten wat Hij heeft gezaaid?

Terug naar de liturgische kleur groen. Zoals ik al zei, verwijst die naar vruchtbaarheid, naar groei, naar leven. Maar bovenal is het de kleur van de *nieuwe* schepping. Voortaan zal ik -na het bekende grapje- ook verwijzen naar lied 716 uit ons liedboek:

*Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt,  
God zal op aarde komen, met groene eeuwigheid.  
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.  
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur.*

Louis Runhaar

*diaken van het aartsbisdom Utrecht en als pastor werkzaam in de  
parochie Amersfoort*

## **Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo**

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst  
in de Lebuïnuskapel : zondag 5 juli o.l.v. mw ds. A. Fuhrmann*

### **Kerkdienst zondag 12 juli 10.30 u:**

### **Eucharistieviering zondag na Pinksteren 10 (B-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriend  
Lezers : 1<sup>e</sup> Wim de Rijk 2<sup>e</sup> Herman Ueffing  
Misdienaar : Bertil de Reus  
Kosters : Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo  
Collecte : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Publiciteitsmiddelen

# Lebuïnus Kompas

**Kerkdienst zondag 26 juli 10.30 u:**

**Eucharistieviering zondag na Pinksteren 12 (B-jaar)**

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezers	: 1 <sup>e</sup> André Zandbelt 2 <sup>e</sup> Marjolein Driesen
Misdienaar	: Daan de Rijk
Kosters	: Marjolein en Frits Driesen
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2 <sup>e</sup> Statie Twente

## **Impressie Bisdomdag 6 juni**

Het goede delen ..Dat was het thema van de Bisdomdag op 6 juni j.l. De aanwezigen werden uitgenodigd om zelf te delen én te genieten van het aangeboden. Na het warme welkom van bisschop Joris werd in groepen uitgewisseld wat kenmerkend genoemd kon worden van jouw parochie of statie, gezien vanuit de blik van iemand die bij jou komt kijken! Op papier kwamen trefwoorden als "gastvrijheid", "omzien naar elkaar" en "zorg voor noden in de omgeving". Na de afsluitende eucharistieviering (op het eind van de dag) kreeg iedere 'daggast' een steekwoord mee. Zo kreeg ik "Inzet" mee. Het zou mooi zijn als iemand-van-buiten dat ook van onze statie kan zeggen!

Het Mysteriespel "Sta op en ga" over de Eunuch van Kandake (Hand. 8, 26-40) en ook de inleiding na de pauze van de (rk) em. hoogleraar Jozef Wissink vormden belangrijke ingrediënten van de uit te delen rijkdommen van Schrift en Traditie. Zo werd weergegeven hoe de Goede Boodschap toén (via Philippus) en ook nú (via Jozef Wissink) gedeeld kan worden, zonder onderscheid des persoons, oecumenisch in de ware zin van het woord!

De lunch was heerlijk en de onderlinge ontmoeting een feest van herkenning en van luisterende oren. – In 6 workshops (zingen, meditatie, dans, creatieve verwerking – van het toneelstuk en in bijbelstudie – en gesprek) werd verder weer 'goed' gedeeld! Ikzelf deed mee in het

# Lebuïnus Kompas

groepsgesprek n.a.v. de inleiding, die ging over de vraag: "Hoe kunnen wij parochie zijn in de toekomst?" Wellicht komt er van de inleiding nog een verslag, wat mij betreft is deze uitspraak bijgebleven: 'laten wij als parochie/statie samen het geloof inoefenen, concreet maken en als een vruchtbaar thuis zijn ('vruchtbaar' in dienstbaarheid en een 'thuis' waar warmte is, geborgenheid, face tot face). En ook, laten we bij elkaar het beste naar boven roepen! "De OKK heeft als kerk heel veel diversiteit en is ook daarom van oecumenisch belang", aldus Jozef Wissink.

De dag werd afgesloten met een feestelijke eucharistieviering en daarna was het nagenieten met een drankje en een hapje. Het was een goede bisdomdag, om van mee te delen.

*Herman Ueffing*

## **Raad van Kerken Nederland**

De landelijke Raad van Kerken heeft een nieuwe leiding: er is een nieuwe voorzitter en een nieuwe vice-voorzitter gekozen. Rotterdam.



Voorzitter Dirk Gudde

# Lebuïnus Kompas

Dirk Gudde uit Zeist is unaniem gekozen als de nieuwe voorzitter. Hij volgt drs Henk van Hout op die acht jaar lang het voorzitterschap vervulde. Dirk Gudde (rooms-katholiek) is in 1967 geboren in Haarlem en heeft een lange staat van dienst op oecumenisch terrein. Hij was van 1995 tot 2003 stafmedewerker oecumene van het landelijk bureau van de RKK. Ook was hij voorzitter van de werkgroep Samenlevingsvragen. Hij heeft ook de nodige bestuurservaring opgedaan als wethouder in Zeist. Op dit moment is hij pastoraal werker in het bisdom Rotterdam.

Tevens werd ir. Kees Nieuwerth gekozen als vice-voorzitter. Hij volgt in die functie prof. Marius van Leeuwen op.



vice-voorzitter Kees Nieuwerth

Ir. Kees Nieuwert (Quaker) is geboren in 1949 in Almelo. Hij is gepensioneerd landschapsarchitect en – ecoloog. Hij was namens de Quakers diverse jaren lid van de plenaire Raad van Kerken en gaf leiding aan diverse oecumenische werkgroepen, onder meer over gerechtigheid en duurzaamheid en over het conciliair proces. Hij was al lid van het moderamen.

## **Religieuze woongemeenschappen De Wonne in Twente**

Twente herbergt drie religieuze woongemeenschappen die De Wonne heten. De oudste (bijna 25 jaar) is *De Wonne Enschede*, gevestigd midden in de binnenstad naast het Muziekcentrum. Het is een oecumenische gemeenschap die zich laat inspireren door het samenlevingsideaal van de eerste christenen: een leven in eenvoud en het delen met elkaar als leden van een gemeenschap. De H. Franciscus is de inspirator: eenvoud, soberheid, gelijkwaardigheid, gastvrijheid. Er is veel aandacht voor kleinschaligheid, milieuvriendelijkheid, en voor hergebruik van goederen. Zo haalt men wekelijks overgebleven levensmiddelen van de markt, gebruikt die en deelt die ook met gasten. De gemeenschap runt ook een kledingbank waar ook onze OKK-Statie van tijd tot tijd inbreng aan levert.

Sinds 20 jaar is er *De Wonne Almelo*. Hier is een kerngroep van drie inwonende leden met daarnaast twee uitwonende leden. Zij bieden een tijdelijk thuis aan mensen die om wat voor reden dan ook opvang nodig hebben. Er is plek voor tien tijdelijke bewoners die op een keerpunt in het leven staan en die maximaal 9 maanden in de gemeenschap kunnen verblijven. In die periode doen ze met alles mee. De Wonne is gevestigd aan de Arendsboerweg in een voormalig Franciscanessenklooster.

Sinds 15 jaar is er een derde locatie: *De Wonne Glanerbrug*. Hier wordt de kern gevormd door twee families met jonge kinderen, en men vangt er als tijdelijke gasten vooral moeders met kinderen op.

# Lebuïnus Kompas

## Colofon



**Kerkcentrum** : *St. Lebuïnus Kapel*  
*Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastor E. Cortvriendt, rector*

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

*Mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

Dhr. F. van Brussel, penningmeester

Hortensiastraat 26 7555 CS Hengelo

☎ 074 2911994

E-mail: [frits@vbrussel.com](mailto:frits@vbrussel.com)

*Dhr. W. de Rijk, 2<sup>e</sup> penningmeester*

☎ 074 2780990

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrek.:** **IBAN** NL77RABO 0179 162713 OKK Ned  
t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redactieadres Maandbrief**

*Dhr. A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)