

**Mei 2015**



## **Inleidend woord      Een droom van vrede**

*Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft  
Jullie zonen en dochters zullen profeteren  
oude mensen zullen dromen dromen  
en jongeren zullen gezichten zien.      (Joël 3: 1)*

Bovenstaande tekst wordt geciteerd in de redevoering van Petrus in Handelingen 2. We horen deze oude woorden op 1<sup>e</sup> Pinksterdag. Want, zo zegt Petrus: vandaag gebeurt wat de profeet al eeuwen geleden heeft gezien. De Geest komt over de mensen en de mensen gaan dromen. Ze dromen van vrede en van heil. Gods droom voor deze wereld wordt door mensen gedroomd.

Ik vind het ontroerende woorden, zo vol van hoop. Zonen en dochters zullen profeteren, zo zegt Joël. Misschien hebben wij bij een profeet wel het beeld van een oude wijze man die met gezag het Woord van de Heer verkondigt. Maar de Geest kan maken dat onze kinderen, die jeugd van tegenwoordig, kan profeteren! Misschien moeten we maar eens goed luisteren!

# Lebuïnus Kompas

En oude mensen dromen hun nieuwe dromen. Vaak verliezen mensen in de loop van hun leven hun dromen. De werkelijkheid haalt hen in. Kinderen dromen van piloot worden, brandweerman/vrouw of fotomodel. Ze dromen van later als ze groot zijn. Ouderen halen vaker herinneringen op dan dat ze vooruit kijken. Wat valt er nog te dromen als een groot deel van je leven achter je ligt?

De Geest kan hen laten dromen! Dromen over het later! Dromen over het goede! Dromen over Gods liefde! Voor de ouderen onder ons klinkt hier de uitnodiging Gods droom nog maar eens te dromen. Dat is geen bedrog, zo verzekert ons de profeet Joël. En Petrus herhaalt het.

Al heel lang ligt in mijn bureau lade een gedicht over een Joods meisje en haar doos met kleurpotloden. Rond het feest van Pinksteren pak ik het uit de lade en lees het weer eens. Steeds weer zie ik een beeld voor ogen van zo'n klein Joods meisje dat misschien al te veel heeft gezien. Ze heeft te veel slachtoffers gezien, te vaak moeten schuilen. En toch blijft ze dromen. Zij weet hoe de vrede er uit ziet.

Het gedicht inspireert mij en wellicht ook u om te blijven geloven in Gods droom voor deze wereld.

## ***Droom van een Joods meisje, een droom van vrede***

*Ik heb een kleurdoos gekregen met schitterende felle kleuren.*

*Ik heb geen rood voor het bloed van de gewonden*

*Ik heb geen zwart voor de tranen van de wezen*

*en geen geel voor het hete woestijnzand*

*en geen bruin voor de tanks en de geweren.*

*Maar ik heb oranje voor het plezier van het leven,*

*groen voor de bloemknoppen en de vogelnestjes,*

*blauw voor een stralende heldere hemel.*

*Toen ben ik gaan zitten, en heb de vrede getekend.*

*Pastoor Joke Kolkman*

# Lebuïnus Kompas

## **Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo**

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in de Lebuïnuskapel : zondag 3 mei met mw.ds Louisa Vos*

### **Kerkdienst zondag 10 mei 10.30 u:**

#### **Eucharistieviering Zesde Zondag van Pasen (B-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> Frits Driesen 2<sup>e</sup> Wim de Rijk  
Misdienaar : Bertil de Reus  
Koster : Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Missie St. Paulus  
*Aansluitend gemeentevergadering van de Statie*

### **Kerkdienst zondag 24 mei 10.30 u :**

#### **Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren (B-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> Herman Ueffing 2<sup>e</sup> André Zandbelt  
Misdienaar : Daan de Rijk  
Koster : André Zandbelt  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2 Statie Twente

### **Benoemingen kerkbestuur**

De aartsbisschop van Utrecht mgr. dr. Joris Vercammen heeft voor de statie Twente en Ommelanden, toegewijd aan de h. Lebuïnus, benoemd tot penningmeester van de statie Frederik N. van Brussel, voor de termijn van 1 april 2015 tot en met 4 februari 2018. En tevens als penningmeester, Willem de Rijk, voor de termijn van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2018.

# Lebuïnus Kompas

De aartsbisschop wenst hun beiden een zegenrijke arbeid toe.

We zijn blij met deze benoemingen. De tweede termijn van Wim zat er al geruime tijd op en gelukkig vonden we Frits bereid om het stokje over te nemen. In verband met het inwerken van Frits en zijn regelmatig verblijf in Frankrijk zal Frits weliswaar als eerste penningmeester gaan functioneren, maar voorlopig bijgestaan blijven door Wim. Ik ben erg blij dat we op deze wijze continuïteit in de functie hebben kunnen verwezenlijken. Ook ik wens hun een goede en vreugdevolle arbeid voor onze statie.

Niet minder blij ben ik met de bereidheid van Heima Sleurink om met betrekking tot onderhoud en bereikbaarheid voor zaken de kapel betreffend een beheertaak op zich te nemen. Dit betreft dan wel geen benoeming, maar het is voor ons een belangrijke taak en functie. Dat betekent niet dat alle taken met betrekking tot onderhoud en beheer naar Heima toegeschoven worden. De taken die de kosters op zich hebben genomen en de afspraken met betrekking tot kerkwas en voor de tuin blijven van kracht, alsmede de verantwoordelijkheid van ieder van ons voor de kapel. Voor haar taak zal zij nauw samenwerken met de penningmeester.

Op de avond van koningsdag, 27 april, hebben we de eerste bestuursvergadering gehouden in de nieuwe samenstelling. We spraken over de veranderde regelingen van de OKKN, de toekomst van de statie, de jaarrekening en de begroting en over het beheer van de kapel en de samenwerking met de ELG. Ook bereidden we de agenda van de gemeentevergadering (10 mei na de viering) voor waar een aantal van deze onderwerpen ook op de agenda staan.

# Lebuïnus Kompas

Per 30 april 2015 is ook de termijn van Liesbeth Wisselo, die de functie van secretaris bekleedt, verstreken. We zullen dus op zoek moeten naar een opvolger van Liesbeth. Op dit moment hebben we hier nog geen oplossing voor. Maar ik durf te vertrouwen dat ook dat gaat lukken. In een kleine gemeenschap, nog meer dan in een grote (maar ook daar), is iedereen nodig en iedereen wordt gemist. Voor al uw inspanningen om de statie te laten bloeien en haar te maken tot de gemeenschap die zij is, dank ik u allen hartelijk.

*rector Ward Cortvriendt*

## **De dagen van ons leven**

Op 1 mei hoopt Anneliese Temnitzer haar verjaardag te vieren en op 6 mei wordt Liesbeth Wisselo ook een jaartje ouder, haar dochter Tjitske de Reus (tevens dochter van Peter de Reus) viert haar 18<sup>e</sup> verjaardag op 17 mei. Ik wens hun een goed en zegenrijk nieuw levensjaar.

*rector Ward Cortvriendt*

## **Vieren**

Op 24 mei vieren we Pinksteren (zie hiervoor ook de tekst van de inleiding door pastoor Joke Kolkman). Het woord pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftigste (pentèkostè). Het wordt immers op de vijftigste dag van Pasen gevierd. Als feest is het afgeleid van het Joodse Wekenfeest (sjavoet) dat op de dag na zeven volle sabbats (49 plus één) vanaf Pesach wordt gevierd.

Ons Pasen en Pinksteren lopen dus parallel met Pesach en Sjavoet. Over de voorschriften voor het Wekenfeest lezen we in Leviticus 23. Daar wordt het beschreven als een oogstdankfeest, waarbij de eerstelingen van de oogst naar de tempel worden gebracht als dank voor de vruchtbaarheid van het beloofde land. Ook staat daar de verplichting om het land niet geheel af te oogsten, maar iets te laten staan voor de arme en de vreemdeling. In de liturgie wordt het boek Ruth gelezen waarin

# Lebuïnus Kompas

Ruth als vreemdeling in Israel de akker van Boaz naleest. Zo wordt de dankbaarheid om de oogst verbonden met de zorg voor de vreemdeling en de arme.

Later, en zeker in de diaspora en na de verwoesting van de tempel, wordt meer het accent gelegd op de gave van de Thora op de Sinai. Pesach is dan de bevrijding uit slavernij en Sjavoeot met de gave van de wet de bevestiging als volk van God. Het is de voltooiing van Pesach. Men eet samen en studeert Thora om de betekenis te achterhalen. Ook in de Handelingen van de Apostelen kunnen we dit lezen in het eerste vers van hoofdstuk 2. Vroeg in de ochtend waren de leerlingen al bijeen toen de dag aanbrak (woorden vol symboliek). Dit zou erop kunnen wijzen dat zij studeerden toen de Geest over hen kwam.

Zo wordt ook Pinksteren gezien als de voltooiing van Pasen. Met Pasen de bevrijding van de onafwendbaarheid van de dood als gevolg van de "slavernij van de zonde", en Pinksteren de gave van de Geest als een bevestiging van het nieuwe godsvolk. Het feest ook waarop het levende Woord van God (Christus- logos- Geest) vaardig wordt over de leerlingen en hun verkondiging voor alle volken verstaanbaar is. Het Woord van de Eeuwige is bestemd voor alle volken over de hele aarde (kat'holon tèn gèn, katholiek). Dat wil zeggen: het wordt allen tot heil aangeboden en is voor ieder toegankelijk.

In de talmoed staat dat het woord van God zich verdeelt in zeventig talen (de talen van de bewoonde wereld (oikoumenè, oecumene). Dit om aan te duiden dat het voor het heil van alle volken gesproken is. In de liturgie in de dagen voor Sjavoeot wordt psalm 67 gebeden. De psalm bevat in het Hebreeuws precies 49 woorden, de dagen tussen Pesach en Sjavoeot, Pasen en Pinksteren. Deze psalm bezingt het heil van God voor de hele aarde en alle volken. Na het opschrift luidt de tekst:

# Lebuis Kompas

- [2] Wees ons genadig, schenk ons uw zegen,  
God, laat uw aanschijn over ons lichten,
- [3] zodat men op aarde uw wegen zal kennen:  
uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien.
- [4] De volken zullen U danken, o God,  
alle volken zullen U danken.
- [5] De naties zullen verheugd om U juichen:  
U regeert de volken in rechtvaardigheid,  
U bestuurt alle naties op aarde.
- [6] De volken zullen U loven, o God,  
alle volken zullen U loven.
- [7] De aarde brengt haar vruchten op;  
God, onze God, Hij zegent ons.
- [8] God zegent ons:  
de einders van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem.

Pinksteren viert de oogst van de eerstelingen van het godsvolk van Christus dat door de geestgave tot één grensoverschrijdend volk wordt. In haar gestalte vooruitlopend op de uiteindelijke doorgang en voleinding: de door de stuwing van de Geest tot voltooiing gebrachte mensengemeenschap.

Een hemels Pinkster waar we God en elkaar werkelijk verstaan.

*Rector Ward Cortvriendt*

## **Mijn parochiemoment**

De plaatselijke gemeenschap, de lokale kerk, dáár gebeurt het. Daar komen mensen samen en vieren ze hun geloof. De redactie van De Oud-Katholiek zou graag enkele verhalen uit die lokale gemeenschappen willen opnemen in het zomernummer. Daarom deze oproep aan parochianen uit alle parochies: schrijf nou eens op wat jou het afgelopen jaar het meest geraakt heeft in de parochie, in de vieringen. Het mag een klein moment zijn geweest of een grootste ervaring. Een gesprek, een onderdeel van een dienst, iets wat jou is bijgebleven als zeer waardevol. Schrijf het in weinig woorden voor ons op en stuur je opmerking (bijvoorkeur voor 10 mei aanstaande, maar een week later mag ook)

# Lebuïnus Kompas

naar [redactie@okkn.nl](mailto:redactie@okkn.nl) of naar Kamerlingh Onnesweg 167, 1223 JE Hilversum.

Of we de tekst - geheel, gedeeltelijk of helemaal niet - zullen gebruiken voor het blad kunnen we nog niet toezeggen. Dat zal ook afhangen van het aantal ontvangen reacties. Laat van je horen en geef door wat voor jou een van de betere parochie-momenten is geweest.

## **Colofon**



**Kerkcentrum :** *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastor E. Cortvriendt, rector*

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

*Mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

Dhr. F. van Brussel, penningmeester

Hortensiastraat 26 7555 CS Hengelo

☎ 074 2911994

E-mail: [frits@vbrussel.com](mailto:frits@vbrussel.com)

*Dhr. W. de Rijk, 2<sup>e</sup> penningmeester*

☎ 074 2780990

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrek.:** **IBAN** NL77RABO 0179 162713 OKK Ned  
t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redactieadres Maandbrief**

*Dhr. A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)