

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

april 2015



Inleidend woord: Paasmensen

We belijden dat met Pasen de dood wordt gekeerd. Dat de dood die het leven afsluit, wordt opengebrouwen. De steen weggerold, licht in het duister. Perspectief en doorgang. Zo belijden we het en zo willen we het ook geloven. Soms ons eraan vastklampen om niet in wanhoop te verzinken. Het is een troostvol, maar tegenover de ervaringen van ons leven verre van eenvoudig geloof. Maar we verzetten ons er tegen dat ons leven op niets zou uitlopen. In zo'n God geloven we niet. Daarom getuigen we van de hoop die ons gegeven is in het leven van Jezus Christus.

Maar Pasen heeft niet alleen iets te zeggen over de dood, maar vooral ook over het leven. In Pasen leven is je keren tegen alle dood, is getuigen van de kracht van het leven tegen alle onrecht in. We worden omhaagd met berichten over onrecht en dood en soms verstikken ze onze hoop en ons vertrouwen in het leven en de mensheid. Acties van IS, van Boko Haram. Mensonterende omstandigheden bij de

Lebuïnus Kompas

productieprocessen van goederen voor de westerse markt. Desastreuze persoonlijke beslissingen met grote gevolgen voor het leven van onschuldige mensen.

Als de Paasmensen die we zijn, blijven we geloven dat deze wereld anders moet en anders kan. We blijven "nee" zeggen tegen onrecht en tegen alles wat het leven onderdrukt en doodt. Nee tegen de leegte en zinloosheid. Omdat we weten dat het leven zo niet bedoeld is. We weten het dankzij het getuigenis van Jezus Christus en de weg die Hij gegaan is.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente kerkdienst in de Lebuïnuskapel : ditmaal echter op zondag 19 april 10.30 u met als voorganger ds Andrea Furmann. In deze viering zullen gezongen Psalmen en Motetten uit de Lutherse traditie de dienst uitmaken.

Kerkdienst vrijdag 3 april om 19.00 u :

Liturgie van Goede Vrijdag

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : Herman Ueffing
Koster : André Zandbelt

Kerkdienst zondag 5 april om 10.30 u :

Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Marjolein Driesen 2^e Frits Driesen

Lebuïnus Kompas

Misdienaar : Bertil de Reus
Koster : Bertil de Reus
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Zusterkerken OKK-Ned

Eucharistieviering zondag 12 april om 10.30 u :

Eucharistieviering Tweede (Beloken) Zondag van Pasen (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e André Zandbelt 2^e Wim de Rijk
Misdienaar : Daan de Rijk
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente

Kerkdienst zondag 26 april om 10.30 u :

Eucharistieviering Vierde Zondag van Pasen (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Francis van der Meer 2^e Liesbeth Wisselo
Misdienaar : Noëlle de Reus
Koster : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente

Vieren

De viering van Pasen heeft een buitengewoon rijke liturgie. In de Paaswake wachten we eigenlijk op de morgen van de Nieuwe Dag. De dag die in de lezing begint met "op de eerste dag der week, vroeg in de morgen -donker was het nog - kwam Maria Magdalena bij het graf". Zij kwam om te zalven, maar trof een leegte; zij kwam afscheid nemen, maar had een ontmoeting.

Om het symbool van het lege graf te begrijpen verdiepen we ons in de nacht van de paaswake in de symboliek van vuur, water en licht en lezen we over het heilshandelen van God in de bewogen geschiedenis van de mensheid en van zijn volk. Het verhaal van de schepping van de mens als

Lebuïnus Kompas

beeld en gelijkenis van de Eeuwige zelf. Bedoeld om leven door te geven en zelf leven te hebben in overvloed. Het vuur waaruit een stem van bevrijding klinkt. Een brandend bosschage dat niet verteert, teken van een leven dat niet door de dood vergaat. Water dat uiteen wijkt om het slavenvolk door te laten op weg naar huis. Teken van de doop als doorgang naar leven in Christus. De telkens uitgesproken belofte van trouw van God aan zijn volk bij monde van de profeten. Het woord van God dat als vruchtbare regen neerdaalt in het hart van de gelovige en daar ontkiemt en vruchten draagt van vrede en gerechtigheid. De Geest van God die als reinigend water is en het hart zuivert. God die zelf in het midden van zijn volk aanwezig komt als redder en verlosser. Het nieuwe leven dat wij door de doop van Christus in onze dood ontvangen. Het licht van Christus is over ons opgegaan.

We kunnen het paasmysterie en het teken van het lege graf alleen maar begrijpen door ons de heilsgeschiedenis in herinnering te brengen. Het is immers de liefde van God die trouw houdt aan zijn mensen, die het bewerkt.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Op 8 maart is op 94 jarige leeftijd overleden mw.Joke Hallebeek. De crematie heeft plaatsgevonden in Usselo op 13 maart in aanwezigheid van familie, vrienden en verzorgenden. Namens de statie was ik erbij aanwezig en heb tijdens de afscheidsplechtigheid voor haar en haar nabestaanden gebeden. Joke was tot voor een aantal jaren een meelevend lid van de statie. Zij heeft een bewogen leven gehad en getuigde van veel vitaliteit. Bij het afscheid spraken een zoon en een kleindochter met veel liefde over haar. Moge zij rusten in vrede.

rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Thematafel Oud-Katholieke Statie en Evang-Lutherse Gemeente

Opnieuw ontmoeten leden van beide geloofsgemeenschappen die hun kerkdienst houden in de Lebuïnuskerk elkaar rond tafel en in gesprek over een thema. *Woensdag 15 april 18.00 uur* : hoe kunnen we vanuit deze Lebuïnuskerk van dienst zijn aan de omgeving en aan de stad Hengelo ? Zijn er nieuwe inzichten en misschien nieuwe wegen te gaan?

Programma:

18.00 u : soep en broodtafel

19.00 u : gezamenlijk in gesprek rond het thema

20.00 u : korte vesper tot besluit

Als u aan deze samenkomst wilt deelnemen, meld u zich dan even aan bij André Zandbelt (a.zandbelt@planet.nl) tot en met zondag 12 april.

Kelk van pastoor Klaas Jan Homan

Zoals u allen weet uit het Lebuïnus Kompas van februari is pastoor Klaas Jan Homan op 14 januari van dit jaar overleden. In de Statie hebben we de kelk in gebruik die Klaas Jan van een vriend heeft gekregen bij gelegenheid van zijn priesterwijding. Hierover heb ik contact gehad met Rina Homan. Zij heeft besloten deze kelk aan de Statie te schenken waarvoor ik haar vanzelfsprekend bijzonder dankbaar ben. We zullen de kelk in nagedachtenis aan Klaas Jan in onze vieringen mogen gebruiken. Als een blijvende herinnering aan zijn pastoraat in de Statie. Persoonlijk vind ik dat een prachtig symbool van continuïteit van onze geloofsgemeenschap. Relieken, een kelk, zij vertegenwoordigen de geschiedenis van de kerk. Zij is een kerk van levenden over grenzen van de tijd heen. Het is eigenlijk zo beschouwd een echt Paasgeschenk. Dank je wel, Rina.

rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Rapportage kledinginzameling

Daags na de kledinginzameling van 22 maart leverde ik 's morgens om 9.00 u de zakken en dozen met kleding en schoeisel af bij De Wonne. De 'portier van de dag' doet de poort graag open, we werden al verwacht zoals tevoren afgesproken. Met dank naar alle gevers worden 'onze goederen' (en geldelijke bijdrage!) in ontvangst genomen. 'Daar zijn we erg blij mee' klinkt nog in mijn oren als ik weggrijd, en ik houd er een goed gevoel aan over. Wat ik bij deze graag doorgeef ...

Herman Ueffing

Symposium Raad van Kerken Hengelo: zaterdag 25 april

Wat is de ziel van de stad Hengelo ? is er bezieling ? Al een paar jaar zoekt de Raad van Kerken verbindingen tussen levensbeschouwelijke organisaties. Stadsbestuur en 'de markt'. Zo nu ook met het symposium:

Wie is mijn naaste?

Is Hengelo een barmhartige stad ?

Gastspreker ochtenddeel: oud-burgemeester Frank Kerckhaert

Presentaties en gesprek in de middag rond:

- de zorg: ethische dilemma's in tijden van verandering
- sociale zaken: het sociale gezicht van de stad en stadsbestuur
- markt : hart voor de stad ? heeft Hengelo een ziel?

Programma :

- 09.30 u : inloop. Koffie/thee
- 10.00 u : welkom voorzitter RvK en inleiding dagvoorzitter
- 10.15 u : lezing door dhr. Frank Kerckhaert
- 11.00 u : pauze en zaalgesprek met de spreker
- 12.00 u : afsluiting en lunch
- 13.00 u : presentaties en gesprek

Lebuïnus Kompas

14.30 u : pauze en korte terugkoppeling

15.30 u : afsluiting

Datum : *zaterdag 25 april*

Locatie : kerkcentrum Apostolisch Genootschap
Dennebosweg 94, Hengelo

Wat ook te gebeuren staat :

- o woensdag 1 april 19.30: Oliewijdin in de Ste. Gertrudiskathedraal.
Met vertegenwoordigers uit alle parochies en staties.
- o donderdag 9 april 20.00 u in de Driehoek te Utrecht :
Recht om recht te doen: kerkelijk recht als navolging van Christus
Lezing door prof. Jan Hallebeek in de reeks Geloof als Inspiratie
(vrije toegang)
- o vrijdag 10 april 19.00-22.00 u, Driehoek bij Ste. Gertrudis , Utrecht:
Quasimodolezing door prof. Ruard Ganzevoort:
Menselijke waardigheid in de klem ? Kerk een zorg (vrije toegang)
- o zondag 19 april 10.00 u Gregorius op 't Zand Amersfoort :
diakenwijding pastor Louis Runhaar
- o vrijdag 24 april 19.15 u Armeense Kerk, Bleskolksingel Almelo :
herdenking van de genocide op de Armeense én op de Aramese
christenen in het Ottomaanse Rijk in 1915.
Voorafgaand is er een Stille Tocht.
- o zaterdag 25 april : Symposium 'Wie is mijn naaste'
door Raad van Kerken Hengelo (zie hierboven)

Lebuiñus Kompas

- o zaterdag 6 juni 10.00 u Driehoek naast de Ste. Gertrudis Utrecht:
Bisdomdag aartsbisdom Utrecht. Thema: 'Het goede delen

Colofon



Kerkcentrum :

St.Lebuiñus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-mail : info@wardcortvriendt.eu

Mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrek.: **IBAN** NL77RABO 0179 162713 OKK Ned
t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl