

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Februari 2015



Inleidend woord: Veertig dagen

Halverwege de maand februari, op de 18^e, begint de veertigdagentijd. Voor sommigen na een paar dagen van een zekere ongebreideldheid worden dan de teugels aangehaald. Aswoensdag markeert de overgang van carnaval naar vasten. We laten ons as opleggen als teken van rouwmoedigheid. Dit kan heel ver gaan en sommige praktijken in het verleden gingen te ver. Dat stoelde op een minachting voor het lichamelijke ten gunste van het zuiver geestelijke. We nemen dan afscheid van de vleselijke mens om geestelijke mensen te worden die zich voeden met geestelijke gaven. Termen als versterving en het lichaam doden, de zinnelijkheid uitbannen en wat dies meer zij werden daarbij gebruikt.

Het lijkt me alleszins nuttig om te beseffen dat we meer zijn dan ons lichaam. Het lijkt me ook goed om een mechanisme van onmiddellijke behoeftebevrediging te doorbreken. Het maakt ons vrijer en, eerlijk is eerlijk, meer mens.

Maar de 40dt is geen doel op zich. Het is geen marathon van ascese. Geen prestatiegerichte oefening. We moeten het perspectief voor ogen houden. En dat perspectief is Pasen. Vasten staat in het teken van waarlijk leven.

Gesterkt door het voedsel uit de hemel liep Elia veertig dagen en nachten naar de berg Horeb waar hij weer in contact kwam met God. Veertig jaar was het volk Israel op weg om in het land van belofte te komen waar leven in overvloed was, mits het leefde in het verbond. Veertig dagen van retraite en beproeving brachten Jezus tot zijn zending in de wereld.

Veertig dagen om onze bestemming te bereiken, of minstens om ons die weer bewust te worden.

Lebuïnus Kompas

Aswoensdag staat in het teken van onze bereidheid tot bekering. Zoals de inwoners van Nineve zich met as bestrooiden als teken van hun bereidheid om het anders te gaan doen. Bekering is niet een verschuiving van lichaam naar geest, maar een verschuiving van aandacht, een verandering van intentie, een andere mindset. Een doorbreking van het patroon waarin we onszelf alleen maar reproduceren, maakt ons weer open voor de vraag wie we eigenlijk zijn. Waartoe we op aarde zijn. Wat de bedoeling is van ons er-zijn. Wij geloven dat in Christus verzoening tot stand is gekomen. Hij heeft ons bevrijd en heel gemaakt in de relatie met onszelf en met God. Die heelmaking is waarlijk leven. De betekenis van ons leven is geen andere dan heelmaking. Voor ons ligt die opdracht hier, in de heelmaking, het herstel van de wereld. Dit vraagt een wezenlijke omkeer. Van een gerichtheid op onze eigen persoonlijke heelmaking naar een toelag op onze gezamenlijke heelmaking. Dat is pas leven.

rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in de Lebuïnuskapel : zondag 1 februari 10.30 u met ds. Frans Wiersma

Kerkdienst zondag 8 februari 10.30 u: Eucharistieviering Vijfde Zondag na Epifanie (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Frits Driesen 2^e Marjolein Driesen
Misdienaar : Noëlle de Reus
Koster : Frits en Marjolein Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Jongerenwerk

Kerkdienst zondag 22 februari 10.30 u: Eucharistieviering Eerste Zondag Veertigdagentijd (B-jaar)

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Wim de Rijk 2^e André Zandbelt
Misdienaar : Bertil de Reus
Koster : Bertil de Reus
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente

Lebuïnus Kompas

In memoriam pastoor Klaas Jan Homan

Rondeau

*Hij reisde van A naar B
Men noemde hem ook wel KaJé
Van Alfa tot Omega op missie in verwondering
Alwat God geschapen had was zonderling.*

*Met tomeloze inzet en verhalen zo mooi
voorgaan in Bad Tölz, Münster, Scheemda of Zierikzee.
Hij reisde van A naar B
Men noemde hem ook wel KaJé.*

*Een eigentijdse en beknopte preek
dat stond in zijn manifest en cahier.
Dat de tijd nu al gekomen is
'daar schrik ik van', om te spreken met KaJé.
Hij reisde van A naar B.*

Wim de Rijk, januari 2015



Tegen de achtergrond van het gedicht van Wim de Rijk voor Klaas Jan (KJ) geschreven een woord tot gedachtenis. Na het pastoraat van Jan de Haan, op kerstdag 2014 onverwacht overleden (zie vorige Lebuïnuskompas), is Jan van der Steen een korte periode rector van de statie geweest. Daarna is in 2007 Klaas Jan benoemd als rector. Hij heeft deze taak tot mijn aantreden in september 2012 vervuld. Hij heeft de overgang naar de huidige kerklocatie mee begeleid. Klaas Jan was een man van gevoel en intuïtie. Joviaal en spontaan. Hij leefde van contacten die hij ook overal had. De hele oud-katholieke wereld en wat daarmee verbonden is had zijn warme belangstelling. Soms heb ik de indruk dat hij aan elk altaar wel een

Lebuinus Kompas

keer is voorgegaan. Hij kende vele plaatsen en kerken en voorgangers. Een vitale en dynamische man. Een man met een hart voor mensen. De laatste paar jaar heeft hij veel lichamelijke ongemakken ervaren, waar hij niettemin nogal optimistisch mee omging. De laatste maanden kwam daar een fatale kwaal bij die onbehandelbaar bleek. Op 25 december reageerde hij nogal laconiek op een bezorgde mail mijnerzijds. "Hij zou wel zien hoe het ging". Hij overleed, net 70 jaar, op 14 januari 2015.

Zijn afscheid werd groots gevierd in de Grote Kerk te Dordrecht op 21 januari. We zullen zijn inzetbaarheid en bereidheid en geweldige "gewoonheid" missen. We zijn dankbaar voor hetgeen hij voor onze statie heeft betekend. We bidden voor hem dat hij mag delen in de gerechtigheid en de liefde van de Eeuwige, die hij heeft gezocht en nagestreefd. We wensen Rina en de kinderen van harte sterkte en bidden ook voor hen om kracht en de troost van goede herinneringen. Dat hij ruste in vrede en dat het eeuwige licht hem schijne.

rector Ward Cortvriendt

De dagen van ons leven

Kort na het overlijden van Jan de Haan ontvingen we toch tamelijk onverwacht het bericht van het overlijden van Klaas Jan Homan. We wisten dat hij ziek was en dat hij was uitbehandeld, maar zijn sterven op 14 januari 2015 was voor velen een schok. Onder grote belangstelling vond de uitvaart plaats op 21 januari in de Grote Kerk te Dordrecht. Zie het *In memoriam* elders in het Lebuinus Kompas.

Op 25 februari gedenken Henk en Elly Amsing dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Beiden zijn ook deze maand jarig (respectievelijk op 18 en 15 februari). Normaal zou dit alles een reden zijn voor een groot feest. En ongetwijfeld zullen Henk en Elly ook dankbaar zijn voor de jaren die zij aan elkaars zijde hebben mogen doorbrengen en waarin zij lief en leed met elkaar hebben kunnen delen. De vreugde en dankbaarheid zullen echter ook overschaduwd worden door het plotselinge en ontijdige overlijden van hun zoon Mark vorig jaar augustus. We wensen hun alle goeds en een mooie dag met veel liefdevolle mensen om hen heen.

We melden nog de verjaardag van Herman Ueffing die op 25 januari jarig was. We hebben voor hem gezongen (en voor een lid van de ELG dat ook jarig bleek te zijn) en Herman heeft getrakteerd. Op 18 februari viert ook Daan de Rijk zijn verjaardag. Jammer voor het feestje is dat het dan Aswoensdag is ☺, maar daar staat tegenover dat hij dan wel legaal mag brommer rijden.

Dit zijn de data voorzover ik weet en kan nagaan. Niet van ieder heb ik gegevens.

Lebuis Kompas

Dus bij voorbaat mijn excuses. We moeten onze statiegegevens maar eens updaten, zoals dat heet.

rector Ward Cortvriendt

Vieren

Februari is dit jaar voor de liturgie wel een spannende maand. We verschieten van kleur. We beginnen met wit en gaan via groen naar paars. Zo hebben we al drie van de vijf liturgische kleuren. De liturgie is in meer dan één betekenis kleurrijk als het leven zelf.

We beginnen de maand met het Hoogfeest van de Opdracht van Jezus in de Tempel. We vieren het op 1 februari, maar de eigenlijke dag is 2 februari. Net als de feesten in de kersttijd is het een openbaringsfeest. Het wordt niet meer tot de kersttijd gerekend, want die wordt met de viering van de Doop van de Heer afgesloten. Maar eigenlijk is het toch de afsluiting van de kersttijd. Het is de veertigste dag na de geboorte van de Heer. Daarmee wordt volgens de Joodse wet de periode van rituele onreinheid na de bevalling afgesloten. Sommigen zullen zich de zogenoemde kerkgang herinneren die daarmee verband houdt. De boreling wordt aan de Heer opgedragen en als eerstgeborene, ter herinnering aan de bloedschuld jegens de eerstgeborenen van Egypte die omkwamen bij de uittocht, vrijgekocht met een offer. Bij de opdracht in de tempel wordt Jezus herkend door Simeon en Hanna, profetische mensen die de verlossing en vertroosting van Israel verwachtten. Zij identificeren Hem als "licht voor de volken en de glorie van Israel", als de Messias die voor allen het Jeruzalem zal ontsluiten. Door het getuigenis van deze mensen wordt Jezus een actieve plaats in de heilsgeschiedenis van Israel toegekend.

De gedachtenis hiervan in de liturgie is een feest van licht waarbij een kaarsenzegening is voorzien. Een kaars als een eenvoudig teken van en een verwijzing naar het Licht dat in de wereld is gekomen en nimmer dooft. Gezegend om een teken te zijn van bemoediging en hoop in onze huizen. Bij zo'n lichtfeest van Christus hoort de kleur wit.

De volgende zondagen zijn dan weer groen als de eigen kleur van de gewone tijd door het jaar. Maar op 18 februari begint met Aswoensdag de voorbereidingstijd op Pasen. De veertigdagentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en soberheid. Een tijd van, zoals het in de liturgie genoemd wordt, grotere toelag op het Evangelie, op het doen van gerechtigheid en het betrachten van de naastenliefde. Alleen wanneer we ons los kunnen maken van onze ik-gerichtheid kunnen we immers opstaan in

Lebuïnus Kompas

Christus. Bij zo'n tijd van inkeer hoort de kleur paars.

Naast de genoemde kleuren is er nog rood voor de viering van gedachtenissen van martelaren, Palmwijding, Goede Vrijdag, Paaszaterdag en vieringen van de Heilige Geest: Pinksteren, Vormsel en van profeten, evangelisten en apostelen. Tenslotte is er dan nog roze. Dat wordt eigenlijk maar twee keer gebruikt. Wanneer het wit van Kerst door het paars van de advent schijnt op de derde zondag, zondag Gaudete en met halfvasten op zondag Laetare. Misschien op sommige plaatsen nog een derde keer, wanneer er een gay pride viering gehouden wordt.

Zwart is eigenlijk geen liturgische kleur en ook voor uitvaarten grotendeels in onbruik geraakt. Op nogal wat plekken is daar grijs, waar het wit door het zwart van de dood schijnt, voor in de plaats gekomen. Maar in gelovige zin is wit als kleur van de verrijzenis wellicht voor de uitvaart meer geëigend. *rector Ward Cortvriendt*

Thema-tafelbijeenkomst woensdag 11 februari

Op woensdag 11 februari komen Oud-Katholieke Statie en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Twente weer samen voor een thema-tafelbijeenkomst. Het thema dit keer zal zijn:

Rolmodellen van diaconaal christelijk leven

Het programma is als volgt:

- 17.45 – 18.00 u : binnen lopen
- 18.00 - 19.00 u : soep en broodtafel
- 19.00 – 20.00 u : bespreking thema
- 20.00 – 20.15 u : kort getijdengebed

Bijdrage: 4 euro. Aanmelden t/m 8 febr. Bij André Zandbelt: a.zandbelt@planet.nl

Jongerenweekend VERRIJZENIS

Jongerenpastor Jutta Eilander heeft samen met een groep pastores een catechetisch weekend voorbereid voor jongeren van 13 - 17 jaar.

Het weekend is van 6 tot 8 maart in Fort Penningsveer bij Haarlem.

Jongeren krijgen hierover digitaal bericht. Van deelnemers wordt *geen eigen financiële bijdrage* verwacht. Aanmelden bij :

Lebuïnus Kompas

fam.munch@planet.nl of martina.liebler@planet.nl Liefst vóór 23 februari.

Tage der Einkehr : Grundzüge und Eigenheiten der altkatholischen Spiritualität

Aufgrund des Alt-Katholiken-Kongresses in Utrecht, fiel die „Werkwoche altkatholische Spiritualität“ 2014 aus. Dieses Jahr besteht nun zum dritten Mal das Angebot, sich im Rahmen der „Tage der Einkehr“ mit der altkatholischen Spiritualität auseinander zusetzen.

Thema 2015: „Altkatholisch-Sein als Lebenskunst“ mit den drei Kernthemen: Aufgeschlossenheit, Verbundenheit und Teilnahme.

Begleitet werden diese Tage von Erzbischof Dr. Joris Vercammen (Utrecht), PD Dr. Michael Bangert (Basel) und Kurat Peter Klein (Blumberg).

Erzbischof Joris wird durch Impulsreferate in das jeweilige Thema einführen, das von Michael Bangert durch Bibelarbeit und von Peter Klein durch Meditation vertieft werden wird.

Zeit : Freitag 03. Juli, 12.15 Uhr bis Montag 06. Juli 2015 ca. 13 Uhr

Ort : Benediktiner Abtei Sankt-Willibrord in Doetinchem/

Der Tagesablauf orientiert sich an den Gebetszeiten der Mönche; für Spaziergänge, zu denen die Lage des Klosters einlädt, zu Gesprächen und Austausch gibt es ausreichend Zeit.

Sprache : Deutsch

TeilnehmerInnen: Geistliche und interessierte Laien aus der Schweiz, den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien. Inklusiv der Leitung können 22 Personen teilnehmen.

Unkosten : € 190,00 (vor Ort in bar zu bezahlen) plus Reisekosten

Weitere Auskünfte: werkwoche-ak@web.de

Anmeldungen bis 13. Juni 2015 an: buro@okkn.nl oder an:
Bisschoppelijk Bureau, Kon.Wilhelminalaan 3, NL-3818 HN Amersfort

Lebuïnus Kompas

Wie bei den vorausgegangenen Treffen wird das prägende Kenn-zeichen die Begegnungen auf Augenhöhe und der gegenseitige Respekt sein, sowie die Erfahrung, das theoretisch vermittelte Wissen auch praktisch zu leben.

Geloof als inspiratie

**Donderdag 5 februari 2015: dr. Remco Robinson:
Geloof als praktijk: over de uitdaging van een "geaarde" spiritualiteit**

Over het gemeentelven in oud-katholieke parochies

**De lezing begint om 20.00 uur en vinden plaats in de St. Gertrudis,
Willemsplantsoen 3, Utrecht**

19:30 uur: koffiedrinken TOEGANG VRIJ

Colofon

Kerkcentrum : *St. Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*



Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrek. : IBAN rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland
t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl

Lebuñus Kompas