

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

januari 2015



Inleidend woord: Voornemens

Het is de tijd dat velen van ons weer allerlei goede voornemens maken voor het nieuwe jaar. De meeste van die voornemens overleven de maand januari niet. Dat zou een reden kunnen zijn om er wat lacherig en meewarig over te doen. Maar ik wil dat niet. Ik wil graag wat dieper kijken naar het verlangen dat aan die voornemens ten grondslag ligt.

De voornemens hebben meestal te maken met gewoontes die we minder goed vinden of zelfs veroordelen. In een aantal gevallen zijn het gewoontes waar we in meerdere of mindere mate van afhankelijk zijn. We nemen ons voor minder en gezonder te eten, minder te drinken of te roken. Minder impulsaankopen te doen. Wat vaker bij familie op bezoek te gaan. Wat meer naar mensen om te zien. Regelmatiger te leven. Meer tijd voor het gezin vrij te maken. En ga zo maar door. In bijna alle gevallen gaat het om het verlangen om automatismen te doorbreken. Om gewoontes en gedragingen te veranderen die ons beheersen. Het verlangen dat aan de voornemens ten grondslag ligt, lijkt me dan ook de wens om ons te herstellen in onze vrijheid en om de regie van ons leven weer in handen te krijgen. Gewoontes en automatismen vervreemden ons kennelijk van onszelf. We voelen ons steeds minder

Lebuïnus Kompas

authentiek en steeds minder de auteur van ons leven. We leven, maar niet echt.

Ik denk dat we ons daar lang niet altijd van bewust zijn, maar wel het vervelende gevoel hebben dat er iets aan ons leven schort. We geven de gewoontes daarvan de schuld en daarom willen we die veranderen. Maar eigenlijk is dat een soort symptoombestrijding. De oorzaak ligt dieper en de gewoontegedragingen zijn de schil, de buitenkant, het gevolg. We moeten dus naar binnen kijken. Lastig, maar winstgevend. Lastig, omdat de manier waarop we naar onszelf kijken juist door gewoonte is bepaald. Winstgevend, omdat we er ons leven mee herwinnen. Als we naar onszelf willen kijken om gewoontes te doorbreken, zouden we zonder vooroordeel moeten kijken. Dat is erg moeilijk. Verschillende culturen hebben daarvoor een methode ontwikkeld, de contemplatie of meditatie. Dit vraagt gedegen oefening en jarenlange ervaring. Maar een andere manier om de vooroordelen ten opzichte van jezelf te doorbreken is om geloof te hechten aan de waarneming van de degene die belangeloos van je houdt.

In gelovige zin is dat: naar onszelf kijken met de ogen van Christus. Als we dat geloven, zouden we misschien de vrijheid van de kinderen Gods verwerven. De vrijheid onder de liefdevolle blik van Christus. Die vrijheid brengt ons thuis bij onszelf. Bevrijd van de oordelen van onze omgeving en van onszelf. Lees Johannes 8, 1-11 er maar eens op na. Ik wens u allen een bevrijdend en gezegend 2015.

Rector Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in de Lebuïnuskapel : zondag 4 januari o.l.v. ds Andrea Fuhrmann

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 11 januari 10.30 u: **Eucharistieviering feest Doop van de Heer (B-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Francis van der Meer 2^e Frits van Brussel
Misdienaar : Bertil de Reus
Koster : Bertil de Reus
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente

Kerkdienst zondag 25 januari 10.30 u: **Oecumenische viering Roeping St. Paulus (B-jaar)** **(tevens Gebedsweek om de Eenheid)**

Voorgangers : pastoor Ward Cortvriendt en ds. Otto Mulder
Lezingen : 1^e Liesbeth Wisselo 2^e Herman Ueffing
Misdienaar : Noëlle de Reus
Koster : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Oecume: Paulus en Barbara

De dagen van ons leven

Op 2 januari hoopt *Jeanne van der Steen* haar verjaardag te vieren. We wensen haar een goed en gezond nieuw levensjaar toe. *Bertil de Reus* heeft dit jaar een kroonjaar. Op 24 januari wordt hij twintig jaar. We wensen hem alle goeds en hopen dat dit jaar hem fijn werk en een goede woonplek zal geven.

Als een schok kwam voor ons het bericht van het plotselinge overlijden van *pastoor Jan de Haan*. Hij was van 2000 tot 2005 pastor voor de Statie Twente en Ommelanden. Hij maakte de overgang met de Statie van de kapel in het ziekenhuis in Enschede naar de kapel "Uit liefde" in Lonneker. Vanuit zijn diep gevoeld en biddend geloof gaf hij op de

Lebuis Kompas

plaatsen waar hij als pastoor heeft gewerkt een zeer persoonlijke invulling aan liturgie en pastoraat.

Eerder in het jaar 2014 was hij nog geopereerd in Leiden waar hij al jaren geleden geholpen was, nadat hij tijdens een viering in Delft onwel was geworden. Een paar weken geleden heb ik een lange tijd bij hem thuis met hem gesproken. Hij was eigenlijk tamelijk optimistisch voor wat betreft zijn gezondheid en het ging hem heel behoorlijk, ook al voelde hij zich als priester wat ter zijde geschoven. Zijn overlijden op eerste kerstdag kwam door zijn vertrouwen op herstel nog meer als een schok. Moge hij op die bijzondere dag van de viering van de geboorte van Christus opnieuw geboren zijn in de Heer en rusten in vrede. Zijn echtgenoot Gerard wensen we heel veel sterkte.

Pastor Klaas Jan Homan heeft in december ook heel nare berichten gekregen met betrekking tot zijn gezondheid. Bij nader onderzoek naar aanleiding van een geconstateerde tumor bleken er uitzaaiingen te zijn die niet behandelbaar zijn. Hoe het verloop zal zijn is onzeker. We leven met hem mee en wensen hem en zijn vrouw Rina veel sterkte.

Rector Ward Cortvriendt

Gegevens uitvaart pastoor Jan de Haan

De H. Eucharistieviering ten uitvaart van pastoor Jan de Haan vindt plaats op zaterdag 3 januari 11.30 uur in de St. Antonius Abt kerk aan het Kerkplein 4 te Malden. Om 11.00 kan men persoonlijk afscheid nemen. Hierna vindt de crematie plaats om 14.00 u in het crematorium 'Rijk van Nijmegen' aan de Schoenaker 11 te Beuningen.

Correspondentieadres: Begrafenisonderneming J. Jakobs,
Kloosterstraat 73, 6562 AV Groesbeek o.v.m. J. de Haan.

Lebuïnus Kompas

Diaconaal project Statie Twente

In het decembern timer van Lebuïnus Kompas hebt u kunnen lezen dat de gemeentevergadering van Statie Twente zich voor een aantal jaren heeft verbonden om een diaconaal project te steunen van Unicef voor 'Kinderen in Syrië' (u kent de spotjes van de Hero for Zero campagne: 'we gaan voor nul..kinderen van de rekening'). Van tijd tot tijd zal een collecte in de Statie deze bestemming krijgen, maar ook individueel kunt u dit goede doel ondersteunen. Als u dat giraal wilt doen, kunt u daarvoor het rekeningnummer van de Statie gebruiken mét vermelding:

NL 77 RABO 0179 162 713 Oud-Katholieke Statie Twente
onder vermelding: diaconaal project 'Kinderen Syrie'

In het kerkcentrum treft u een Unicef-folder aan die u kunt meenemen. U vindt er ook een Glazen Giftenpot met opschrift 'diaconaal project' waar u een gift in kunt achterlaten.

Driekoningen-huiszegen



Zusterparochie Arnhem blaast een oude traditie nieuw leven in. In oude dagen trokken kinderen, verkleed als de Drie Koningen, langs de huizen om te bedel-zingen. Ze lieten op deurposten met krijt de letters **C**, **M** en **B** achter: de namen van de koningen **C**aspar, **M**elchior en **B**althasar, alsook het nieuwe jaar des Heren. De bewoners wisten hun huizen daarmee gezegend en lieten de letters nog maanden staan. Ze gaven er ook nieuwe interpretatie aan: **C**hristus **M**ansionem **B**enedicat, Christus zegene uw verblijfplaats.

Evenals in Arnhem en inmiddels 11 parochies wordt u ook in onze Statie deze tekst aangereikt aan het begin van een nieuw jaar om hem een plek te geven in uw huis of om hem door te geven aan uw kinderen of

Lebuïnus Kompas

vrienden voor in hun woonkamer. Tevens kunt u in de Glazen Pot een kleine gift nalaten voor ons diaconale project 'Kinderen in Syrië'.

Raad van Kerken Enschede opgeheven

Het was te lezen in onze vorige berichten: de Raad van Kerken Enschede heeft de laatste tijd moeite om het hoofd boven water te houden. Het bleek niet mogelijk om vacante bestuursposten weer te bezetten en het aantal afgevaardigden vanuit de aangesloten kerken liep langzaam maar zeker steeds verder terug zonder aanvulling.

Het is dan moeilijk om als oecumenisch platform voor de aangesloten kerken te kunnen blijven fungeren, je hebt mensen en impulsen nodig om ideeën te ontwikkelen en initiatieven te nemen, om contacten en feedback te hebben en te kunnen netwerken.

De huidige raadsleden zijn tot de conclusie gekomen dat een raad van kerken zoals die (al sinds 1967) lange tijd heeft bestaan in de huidige vorm en opzet zo niet te continueren is. Er is naarstig gezocht naar andere wegen en mogelijkheden, maar we hebben ze niet gevonden en de aangesloten kerken konden ons op dit punt ook geen duidelijk perspectief geven.

Daarom hebben de afgevaardigden hun mandaat aan hun lidkerken teruggegeven en daarmee is er geen Raad van Kerken Enschede meer. Dat wil niet zeggen ,dat daarmee de oecumene in Enschede een stille dood zou zijn gestorven. In tegendeel. Maar oecumenische initiatieven blijken steeds meer vanuit de basis dan van "boven af", en ook vaker meer ad-hoc dan gecoördineerd, meer projectmatig dan structureel, op te komen en gestalte te krijgen. Mensen weten elkaar te vinden en oecumenische diensten, gespreksgroepen, vespers en huiskamers te organiseren, ook zonder een overkoepelend oecumenisch platform.

Lebuïnus Kompas

Dat zijn goede ontwikkelingen, want andere tijden vragen een andere aanpak en dan is het soms goed om zaken aan die nieuwe ontwikkelingen over te laten.

Maar waar mankracht ontbreekt en inzet tekort schiet maakt de Raad zich ook voor de toekomst zorgen over het naar-binnen-gericht-zijn van veel kerken, waarbij oecumenische activiteit-naar-buiten overgelaten wordt aan goedwillende hobbyisten. Ook dan zal het zo zijn dat, net als in de raad nu en in veel kerken, te weinig schouders een te zware last gaan tillen.

Dat neemt niet weg dat de Raad van Kerken Enschede een respectabel verleden heeft waarin er op oecumenisch gebied veel tot stand is gekomen. Er waren prachtige initiatieven zoals het Conciliair Proces, dat veel mensen in de kerken op de been heeft gebracht. Veel kerkleden hebben zich in het verleden ingezet voor de Raad en deze een vaste en betekenisvolle plaats binnen de Enschede' se kerken gegeven. Maar de vragen en uitdagingen van deze tijd hebben dat beeld doen kantelen.

Het is de hoop en de wens van de nu ex-raadsleden dat de oecumenische gedachte, waar de Raad op gebaseerd was, toch die vaste en betekenisvolle plaats zal blijven behouden en er andere vormen zullen blijven en worden gevonden om die gestalte te geven.

Bestuur Raad van Kerken Enschede

Inmiddels heeft de landelijke Raad van Kerken gereageerd op dit besluit in Enschede. Ze toont begrip voor het besluit, maar onderstreept ook het grote belang dat een stad als Enschede in de toekomst verzekerd blijft van een stedelijk aanspreekpunt voor de gezamenlijke kerken van de stad en voor oecumenische initiatieven.

(AAZ)

Lebuiñus Kompas

Colofon



Kerkcentrum :

St. Lebuiñus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

E-mail : info@wardcortvriendt.eu

☎ 06 83986760

Mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

☎ 06 53218194

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

☎ 074 278 09 90

Bankrek.: **IBAN** NL 77 RABO 0179 162713

ten name van OKK Ned t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

E-mail: a.zandbelt@planet.nl

☎ 0546 – 815313