

# Lebuïnus Kompas

Maandelijkse  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**Augustus 2014**



## **Inleidend woord : Fundament**

Onder de titel DOMunder is sinds enige tijd de archeologische site onder het Domplein in Utrecht voor publiek geopend. Je maakt er een reis door de tijd naar de oudste bebouwingslagen en de oorsprong van de stad Utrecht. Restanten van de via praetoria en van de houten en stenen gebouwen van het Romeinse kamp roepen de versterkte vesting aan de noordgrens van het Romeinse rijk in herinnering. De Rijn, die die grens vormde, liep net ten noorden van deze vesting. Op deze plaats werden vanaf de zevende en achtste eeuw kerken gebouwd, bijgebouwd, verwoest, weer opgebouwd en uitgebreid.

Vaak werden nieuwe kerken op de fundamenteën van oudere bouwlagen gebouwd. Maar voor de bouw van de gotische Domkerk werden voor de grote draagpilaren van het kerkship nieuwe fundamenteën gemaakt dwars door de historische lagen heen naar de stabiele zandlagen onder de slappe rivierklei. Deze fundamenteën zijn als enorme vierkante structuren in DOMunder te zien. Bij een hevige storm in 1674 stortte het schip in en daarmee ontstond het latere Domplein, na verwijdering van het puin dat er meer dan 150 jaar was blijven liggen. Voor Utrecht moet het ineenstorten van het kerkship een ramp zijn geweest. Men zal het

# Lebuïnus Kompas

ook als een onheilsteken hebben beschouwd. Zeker zo kort na het jaar waarin de hele Republiek in rep en roer was in het rampjaar 1672.

Wellicht zal men zich, met destijds Geert Grote tijdens de bouw van kerk en toren, hebben afgevraagd waaróp de kerk gebouwd was: op het fundament van het geloof of het fundament van menselijke hoogmoed. Gedachten die bij me opkwamen, lopend onder het Domplein. Wanneer je iets nieuws wilt bouwen, kun je niet altijd op bestaande lagen bouwen. Laag op laag op laag kan het gebouw instabiel maken. Soms moet je terug naar de oorspronkelijke laag. Maar je kunt de geschiedenis en de traditie niet ontkennen. Je kunt er niet omheen. De traditie heeft een eigen dynamiek en een eigen waarheid. Wel kun je vanuit een nieuw verstaan van de oorsprong de traditie opnieuw benaderen en begrijpen. Maar altijd vanuit het standpunt waar de geschiedenis je al gebracht heeft. Ook een oriëntatie op de oude kerk is op die manier nooit los van de traditie.

Maar belangrijker dan dat is het begrip oorspronkelijk in de zin van authentiek. We bouwen ons leven niet op alleen maar eigen inzichten. Geloven is juist gaan staan in een geschiedenis, in een verhaal dat zich ontvouwt en ontwikkelt. Geloof is niet de uitdrukking van de allerindividueelste emotie, zoals sommigen nog wel eens lijken te denken. De individualiteit zit in de stap die je persoonlijk zet en in jouw bijdrage aan het verhaal. Maar het verhaal is er al en gaat door. Juist het verhaal biedt het fundament voor het vertrouwen dat je er niet alleen in staat.

Het verhaal van God met mensen dat door de generaties gaat, biedt houvast aan het individuele bestaan. Het geeft de mogelijkheid mijn persoonlijke verhaal te plaatsen in de bredere context van het verlangen van mensen van alle tijden naar een fundament, naar heil en zegen, naar vrede en geluk.

*pastoor Ward Cortvriendt.*

# Lebuïnus Kompas

## **Kerkdiensten Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo**

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in de Lebuïnuskapel : zondag 3 augustus 10.30 met ds. F. Wiersma*

## **Kerkdienst zondag 10 augustus 10.30 u :** **Eucharistieviering zondag na Pinksteren 14 (A-jaar)**

Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan  
Lezers : 1<sup>e</sup> Marjolein Driesen 2<sup>e</sup> Frits van Brussel  
Misdienaar : Noëlle de Reus  
Koster : André Zandbelt  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Honoraria pastores e.a

## **Kerkdienst zondag 24 augustus 10.30 u :** **Eucharistieviering H. Bartolomeus apostel**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezers : 1<sup>e</sup> André Zandbelt 2<sup>e</sup> Wim de Rijk  
Misdienaar : Daan de Rijk  
Kosters : Marjolein en Frits Driesen  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Statie Twente

## **Vakantie**

Van 11 tot 23 augustus zijn Mieke en ik met vakantie. Voor noodgevallen in de statie zal pastoor Joke Kolkman vervangen. Haar telefoonnummer is 026.4423654  
*Pastoor Ward Cortvriendt*

# Lebuïnus Kompas

## Wat verder nog te gebeuren staat

Data om in je agenda te hebben staan :

o donderdag 18 t/m zondag 21 september: Internationaal Congres van Oud-Katholieken in Utrecht (*nog niet aangemeld?*)

o woensdag 24 september 18.00 – 20.30 u: oecumenische bijeenkomst aan tafel : leden van de OKK Statie met leden van Evang.Lutherse Gemeente in de Lebuïnuskapel Hengelo. Thema wordt nog bepaald.

## Colofon

**Kerkgelegenheid** : *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastor E. Cortvriendt, rector*

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-Mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

*mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

*Dhr. W. de Rijk, penningmeester*

☎ 074 278 09 90

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrek. : IBAN** rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland  
t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redactieadres Maandbrief**

*Dhr. A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

