

Juli 2014



Inleidend woord: Wie ben ik volgens jullie? (Marcus 8: 29)

De universiteit van Groningen bestaat 400 jaar. Bij dit jubileum mochten 400 mensen vragen stellen aan de professoren. Anco is 7 jaar en stelt de belangrijke vraag: Bestaat God? Niet een theoloog maar een astronoom krijgt deze vraag toegespeeld en geeft een uitgebreid en oprecht antwoord. Het was een paar weken terug in Trouw te lezen. Deze professor schrijft een reactie aan Anco met een uitgebreide toelichting voor volwassenen. Hij denkt dat God niet bestaat als een Persoon in de hemel, we kunnen Hem niet met een verrekijker zien.

Maar "waar vriendschap is en liefde, daar is God". In ons leven is God (soms) aanwezig in de beste en misschien ook in de moeilijkste momenten. De ernst en de openheid waarmee deze professor de vraag van Anco beantwoordde, ontroerde mij. Een theoloog, gespecialiseerd in de dogmatiek, liet het niet passeren. Hij schreef dat Anco tekort was gedaan. God laat zich namelijk kennen in de Schrift als een persoonlijk God die met Zijn volk meetrekt. Zo belijden we Hem ook. God is meer dan wat mensen van Hem kunnen maken. Ik las in deze reactie allerlei bekende woorden, maar ze ontroerden mij niet.

Lebuïnus Kompas

Ik heb veel nagedacht over de vraag van Anco en de antwoorden van de zeergeleerde heren. Waarom raakt het antwoord van de astroloog mij wel, en van de theoloog niet?

Misschien heeft het met de bovengenoemde Bijbeltekst te maken. Eerst vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie de mensen zeggen dat Hij is. Daar kunnen de leerlingen gemakkelijk een antwoord op geven. Het is gemakkelijk te vertellen wat "men" zoal over God en over Jezus te berde brengt. In onze kerk waarden we de traditie en we sluiten aan bij wat er de eeuwen door geloofd en beleden is. We geven antwoord op de vraag: wie zeggen de mensen dat God is?

Dat kan interessant zijn, dat kan ons aanspreken, dat kan ons troosten. Maar de volgende vraag van Jezus vind ik spannender: Wie ben ik volgens jou? Dat vraagt om een persoonlijk reactie, we kunnen ons niet meer verschuilen achter de antwoorden van anderen. Dan zijn we zelf in het geding.

Misschien ontroerde het antwoord van de eerste professor mij omdat ik bij het lezen voelde dat hij zelf betrokken was in zijn antwoord. Meer tastend dan overtuigd zoekt hij een antwoord voor Anco. Als ik nou eens een brief zou krijgen van een kind met de vraag of God bestaat, wat zou ik dan antwoorden? En als ik nou eens het evangelie naar Marcus open sla en ik kom die vraag van Jezus tegen; "Wie ben ik volgens jou?" Wat zou ik tegen Hem zeggen? Wat zegt u dan?

Joke Kolkman

pastoor Arnhem en Nijmegen

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in de Lebuïnuskerk : zondag 6 juli 10.30 u met ds A. Fuhrmann

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 13 juli 10.30 u:

Eucharistieviering zondag na Pinksteren 10 (A-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Wim de Rijk 2 ^e Liesbeth Wisselo
Misdienaar	: Daan de Rijk
Kosters	: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned + Statie 2 ^e Publiciteitsmiddelen

Kerkdienst zondag 27 juli 10.30 u:

Eucharistieviering zondag na Pinksteren 12 (A-jaar)

Voorganger	: pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Frits Driesen 2 ^e Herman Ueffing
Misdienaar	: Bertil de Reus
Kosters	: Marjolein en Frits Diesen
Collecte	: 1 ^e OKK-Ned + Statie 2 ^e Statie Twente

Deelname Internationaal Oud-Katholiek Congres

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is gastheer van het Internationaal Congres dat van donderdag 18 sept. t/m. zondag 21 sept. in Utrecht plaats vindt. Alle info vindt u op: www.okcongres2014.com . U kunt u via die site u ook inschrijven als deelnemer. Thema: *Sta op en ga...* Wacht niet te lang met opgave want voor de organisatie is het van belang om tijdig zicht te kunnen hebben op het aantal deelnemers dat men kan verwachten. Folders vindt u op de info-tafel van de Lebuïnuskapel.

Foto's inwijding kapel

Voor wie bij de inwijding van de Lebuïnuskapel aanwezig was, maar zeker ook voor wie daar niet bij kon zijn, is het aardig te weten dat er mooie foto's zijn gemaakt . Ook de beide vormelingen en hun families zullen er met interesse kennis van nemen. U vindt een heel aantal foto's op de site van de Statie: www.twente.okkn.nl , en ook op de landelijke site zijn ze

Lebuïnus Kompas

nog te vinden: www.okkn.nl .

Daar vindt u tevens een fotoverslag van het afscheid van dhr Emile Verhey als secretaris van het Collegiaal Bestuur, dat in hetzelfde weekend heeft plaats gevonden.

Colofon

Kerkgelegenheid : *Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*



Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrek. : IBAN rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland
t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl