

Mei 2014



Inleidend woord: Onverwachte groei

Opeens stonden ze er, in het ondiepe deel van de vijver, de stengels met donkerrode bloemknoppen en al snel daarna de prachtige pluizige witte bloemen van waterdrieblad. Ogenschijnlijk uit het niets tevoorschijn gekomen. Maar het moet er gestaan hebben, ergens onder de oppervlakte van het water. Een jarenlang onopvallend bestaan, waarvan de uitdrukking waarschijnlijk door een overdaad aan lissen en dotters geen kans heeft gekregen. Maar nu, na het opschonen van de vegetatie, de omstandigheden veranderd waren, had het de kans gekregen om overvloedig te groeien en te bloeien.

Onder de oppervlakte is van alles aanwezig dat verlangt tot groei en bloei te komen, en dat ook doet zodra het de kans krijgt. Het is vol wonderen om ons heen. Het is het wonder dat we elk voorjaar kunnen ervaren, wanneer we er oog voor hebben. Daarom is het ook een goed en toepasselijk beeld voor alles wat onder de oppervlakte van ons eigen bestaan verlangt om tot bloei te komen. Soms stoppen we onze gerechtvaardigde verlangens weg onder een laag van verondersteld onvermogen, praktische bezwaren en allerlei leeuwen en beren die we op onze weg menen te zien. Meestal bestaat die hele dierentuin alleen in onze fantasie als product van angst en onzekerheid. Dat is meer dan jammer.

Als kinderen van God mogen we ons ten diepste gekend en aanvaard weten. Dit weten schept vertrouwen en een gevoel van te mogen te zijn wie je bent en kunt zijn. In dit besef kun je tot bloei komen met alles wat aan talenten en

Lebuïnus Kompas

mogelijkheden in je schuil gaat. We kunnen meestal meer dan we denken. Het leven bergt altijd meer mogelijkheden in zich dan we in eerste instantie zien.

Dat is voor mij ook de kracht van de Paaservaring. Ik heb het nu niet over de theologie van Pasen, maar over de ervaring die voortkomt uit het geloof in de kracht van het leven en de trouw van God, die mogelijkheden schept waar we die niet vermoeden. Het nieuwe leven dat we vieren, getuigt van dit geloof; maar het zou nog fijner zijn wanneer we dat ook werkelijk zouden ervaren. Soms doen we dat ook. Wanneer we door onze eigen angst en onzekerheid heen breken bijvoorbeeld. Maar ook wanneer we door de omstandigheden worden uitgedaagd, of gedwongen, ons beeld van het leven bij te stellen. Dan kunnen we ervaren dat er in ons onvermoede mogelijkheden aanwezig zijn, die we tevoren niet kenden en waar we geen idee van hadden dat het in ons zat. Wonderen doet de Heer, ook aan ons.

Ik wens ons toe dat we in deze tijd de kans krijgen het mysterie van Pasen in ons eigen bestaan te ervaren. Bekijk maar eens gezang 661 en psalm 98, ook dat zijn Paaservaringen.

pastoor Ward Cortvriendt

Kerkdiensten Lebuïnuskerk Hengelo

Elke 1^e zondag van de maand houdt de Evang.Lutherse Kerk kerkdienst in de Lebuïnuskerk : zondag 6 april 10.30 u met ds Louisa Vos

Kerkdienst zondag 11 mei 10.30 u Lebuïnuskerk Hengelo **Eucharistieviering 4^e zondag van Pasen (A-jaar)**

Voorganger : pastoor Joke Kolkman
Lezingen : 1^e Marjolein Driesen 2^e Frits van Brussel
Misdienaar : Daan de Rijk
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned én Statie 2^e Missie St. Paulus

Kerkdienst zondag 25 mei 10.30 u Lebuïnuskerk Hengelo **Eucharistieviering 6^e zondag van Pasen (A-jaar)**

Lebuïnus Kompas

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e André Zandbelt 2^e Wim de Rijk
Misdienaar : Bertil de Reus
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned én Statie 2^e Statie Twente

De kracht van de kleine kerk

Het tweede samenzijn van onze OKK-Statie én de Evangelisch-Lutherse Gemeenschap heeft als thema wat de kracht van kleine kerken kan zijn. U bent weer samen uitgenodigd aan tafel, waarna ds Louisa Vos de inleiding houdt. We besluiten met een korte vesperdienst. Programma:

datum : **woensdag 14 mei van 18.00 – 20.15 u**

plaats : Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 Hengelo

programma:

18.00 u : aan tafel , met soep en brood

19.00 u : ds Louisa Vos , de kracht van de kleine kerk

20.00 u : korte vesper

Deelname melden bij André Zandbelt (zie colofon) tot en met 11 mei (per mail, of indien per telefoon ná 5 mei)

Levensbeschouwelijk Café

Thema : **Syrisch-Orthodoxe Christenen,**

nu en toen, daar en hier

Inleider : **Gabriel Aslan, een Twentse Suryoyo**

Lebuïnus Kompas

Datum : donderdag **22 mei**'s middags **van 16.30 – 18.00 uur**

Plaats : **Mor Augin kerk v/h Paus Johanneskerk Castorweg 2**

Zaalgesprek : **o.l.v. Eddy Oude Wesselink**

Drankje : voor wie wil **nazit vanaf 18.00 uur**

Vastenofer : vanuit de Statie Twente kon 72,40 euro worden overgemaakt voor de Vastenaktie 2014.

Penningmeester Wim de Rijk

Colofon

Kerkgelegenheid : *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrek. : IBAN rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland
t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl

