

**Februari 2014**



## **Inleidend woord : Openbaring**

Met de doop van de Heer in de Jordaan sloten we afgelopen maand de openbaring rond het feest van de geboorte van Jezus af. Misschien zouden we dit nog wat moeten laten doorlopen tot 2 februari waarop we de opdracht van Jezus in de tempel gedenken. Daar waar de prachtige en ontroerende lofzang van Simeon klinkt: "Laat nu, Heer, naar uw woord uw dienaar in vrede heengaan. Mijn ogen hebben uw heil gezien dat u hebt bereid voor de volken, een licht als een openbaring voor de volkeren, de glorie van Israël uw volk".

In het leven van Jezus wordt God zichtbaar. Dit zichtbaar worden van de onzichtbare werkelijkheid van God noemen we openbaring en in de liturgie vieren we dat telkens weer opnieuw. We gedenken Jezus Christus, zijn leven, zijn dood en opstanding, en wat God daarin aan ons openbaart. In de liturgie wordt zichtbaar, meer dan in ons dagelijks leven, wie en wat wij zijn. En wat we zijn worden we in en door de liturgie. Het is niet alleen dat God zichtbaar wordt in onze liturgie, ook wie wij zijn wordt in de liturgie geopenbaard.

De liturgie is plek van zichtbaarwording, van openbaring. Iets van het mysterie van de Eeuwige wordt erin transparant. Daarom moet er ook ruimte zijn in de liturgie. Eigenlijk moet liturgie de contouren van de ruimte van het mysterie aanduiden, zodat het aanwezig stellen van datzelfde mysterie zijn eigen werk kan doen. Maar goed, we ontkomen natuurlijk niet aan duiding, aan benoeming en kunnen niet volstaan met alleen maar verwijzing.

Ik moet bij liturgie vaak denken aan wat Lucebert in zijn dichtwerk probeert te

# Lebuïnus Kompas

doen. Hij zegt daarvan: "Ik tracht op poëtische wijze - dat wil zeggen eenvouds verlichte waters - de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen". Hij schrijft het zonder punten en komma's en zo geef ik het ook weer. Ook de liturgie tracht op poëtische wijze de ruimte van het volledig leven zichtbaar en ervaarbaar te maken.

Wat verborgen is, wordt zichtbaar. Wat ondoorzichtig is, wordt transparant. Maar tegelijkertijd wordt de ondoordringbaarheid van het mysterie benadrukt.

Juist voor de viering van de Doop van de Heer kwam een deel van de nieuwe inrichting van de kapel gereed. Altaar, lezenaar, paaskaarsstandaard, doop- annex credensmeubel. Allemaal volgens hetzelfde principe ontworpen en gemaakt. Transparantie en vaste grond, want zo is onze God voor ons. Een vaste grond onder onze voeten en zichtbaar in Jezus en in de viering van de sacramenten en in de verzamelde geloofsgemeenschap. Die aspecten van betrouwbaarheid en doorzichtigheid zijn gesymboliseerd in het gebruik van massief hout en glas. Bijzondere details zijn dat in de voormalige ark een draagarm is gemaakt voor het lectionarium en dat in de voet van het altaar op zichtbare wijze in een glazen kubus relieken aanwezig zijn van Lebuïnus, de patroon van de statie, en van Marcellinus, gezelschap van Lebuïnus, en Radboud, bisschop van Utrecht en destijds verblijvend in Deventer. Zo wordt de band zichtbaar met de geloofsgetuigen die voor ons leefden, zo de kerk van alle eeuwen zichtbaar makend.

Moge de statie groeien en bloeien, tot eer van God en zegen van mensen.

*rector Ward Cortvriendt*

## **Kerkdienst zondag 9 februari 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo** **Eucharistieviering vijfde zondag Epifanie (A-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> Liesbeth Wisselo 2<sup>e</sup> Frits Driesen  
Misdienaars : Noëlle de Reus  
Kosters : Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo  
Collecte : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Jongerenwerk

## **Kerkdienst zondag 23 februari 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo** **Eucharistieviering zevende zondag Epifanie (A-jaar)**

Voorganger : pastoor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> Marjolein Driesen 2<sup>e</sup> Frits van Brussel

# Lebuïnus Kompas

Misdienaars : Daan de Rijk  
Kosters : Marjolein en Frits Driesen  
Collecte : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Statie Twente

*Elke 1<sup>e</sup> zondag van de maand houdt de Evangelisch-Lutherse Gemeente om 10.30 u kerkdienst in de Lebuïnuskapel : 2 februari met ds. O Mulder*

## **Van de penningmeester**

Op de gemeentevergadering in september 2013 kondigde ik aan dat mijn mandaat voor de functie van penningmeester van de Statie Twente op 1 juli 2014 eindigt. Dit mandaat kan niet worden verlengd, omdat een verlenging al eerder is verleend en de maximale zittingsduur van acht jaar is bereikt. U wordt van harte uitgenodigd zich bij de secretaris van het Statiebestuur Liesbeth Wisselo aan te melden voor deze vacature van penningmeester voor een termijn van vier jaar. Accuratesse, volharding betrouwbaarheid, en goed rentmeesterschap zijn sleutelwoorden bij de vervulling van de functie. Daarnaast bent u een teamplayer die zaken opbrengt en afhandelt binnen het statiebestuur. De tijdsbesteding is een aantal uren per week. Het is een uitdagende functie met een vliegende start in het vooruitzicht. Bent u toe aan een nieuwe uitdaging, meldt u aan als kandidaat. Let's go for it !

Namens het statiebestuur,

*Wim de Rijk.*

## **Kinderarmoede in onze samenleving?**

Als wereldwijd kinderen nog in grote getale sterven aan diarree, is dat een bericht dat ons terecht in ons land in actie doet komen (zie Serious Request 2013). Het heeft met armoede te maken en gebrekkige voorzieningen. In ons land sterven geen kinderen aan armoede, maar toch onthutsend dat onze nationale Kinderombudsman vaststelt dat in anno nu in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede leeft blijkens diverse onderzoeken. Bij voedselbanken hebben ze daar inmiddels een concreter beeld van, en ook op diverse basisscholen.

Kinderombudsman Marc Dullaert heeft nu vijf concrete aanbevelingen

# Lebuïnus Kompas

opgesteld voor de gemeenten (zie: [www.kinderombudsman.nl](http://www.kinderombudsman.nl)) in ons land om specifiek op kinderen gericht armoedebeleid te ontwikkelen. Is er al zo'n beleid in onze eigen stad Hengelo bijvoorbeeld ?

De Raad van Kerken organiseert een *Levensbeschouwelijk Café* op donderdag 13 maart 16.30 u over dit onderwerp en Marc Dullaert, de kindombudsman, zal zelf de inleiding houden. Het zaalgesprek wordt geleid door dhr. Han Eulderink van Voedselbank Midden Twente. Laat u informeren over dit onderwerp, noteer de datum en kom erover meepraten. Plaats: kerkcentrum Moeder Teresa, Meijersweg 10 Hengelo.

## Wat te gebeuren staat

o zaterdag 8 februari 10.00 u Hilversum: extra-synode OKK-Nederland

## Colofon

**Kerkgelegenheid** : *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastor E. Cortvriendt, rector*

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 83986760

E-Mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

*mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

*Dhr. W. de Rijk, penningmeester*

☎ 074 278 09 90

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrek. : IBAN** rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland  
t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redactieadres Maandbrief**

*Dhr. A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

