

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Januari 2014



Inleidend woord: een begin maken

Als we het rationeel bekijken is er natuurlijk niet zoveel verschil tussen 31 december en 1 januari. We noemen het jaar anders, er wordt een overgang gemarkeerd op luidruchtige of minder luidruchtige wijze, maar het leven gaat door. Waarom zouden we dan dat moment markeren? Misschien omdat we het zo verschrikkelijk moeilijk vinden om ergens aan te beginnen. Velen van ons willen veranderingen aanbrengen in hun (manier van) leven. Meestal wordt dat tot morgen uitgesteld of het wordt aan allerlei voorwaarden gebonden. "*Als ik in rustiger vaarwater zit, dan...; als ik maar eerst het huis klaar heb, dan...; als ik me wat beter voel, dan...*". Het zijn evenzovele excuses om niet te doen wat we zouden willen doen.

Dan is het misschien goed om een steuntje in de rug te hebben en samen een soort van nieuwe start te maken. Om niet gevangen te blijven in je verleden. Dat is ook het goede van een nieuw begin maken. Een streep door oude gevoeligheden zetten, ruzies bijleggen, weer eens serieus

Lebuïnus Kompas

nadenken over de keuzes die we maken. Zo'n overgang geeft ons in ieder geval het idee dat we onszelf niet hoeven te blijven kopiëren. Dat wie we op dit moment zijn, niet ons onafwendbaar lot is, maar dat we voor verandering open staan. Dat is een groot goed. We zijn niet tot onszelf veroordeeld. We kunnen ons bekeren en onze menselijke vrijheid hernemen. Dat lijkt me het wezen van genade. Genade herstelt ons in onze integriteit als mens. Zo kunnen we werkelijk opnieuw beginnen.

Misschien ligt dus wel, ergens diep verscholen, ons verlangen naar herstel van onze oorspronkelijke heelheid ten grondslag aan de viering van Nieuwjaar. In gelovige zin is dat nieuwe jaar al begonnen in het geboortefeest van Christus en de voorbereiding daarop. Maar pas op 1 januari wordt Hij als joodse jongen opgenomen in het verbond en ontvangt zijn naam. Ook weer een nieuw begin na de geboorte, als een met name gekend persoon.

In ons leven maken we vaker een nieuwe start, een nieuw begin. Soms door noodzaak gedwongen, soms uit vrije keuze. Soms door de ontwikkeling die we doormaken, een andere school, een andere baan een andere woonplek, een andere relatie. We ontdekken dat we andere dingen ontwikkelen wanneer we op een andere wijze worden aangesproken. Zo kunnen we ook andere mensen worden wanneer we de vooroordelen die we over onszelf hebben, loslaten. Dat laatste lijkt me een goed voornemen voor dit jaar.

Ik wens u van harte een zalig nieuwjaar: moge het voor u allen een gezegend jaar zijn, getekend door de liefde van God die in ons werkzaam is tot heil van ons en van de wereld.

rector Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst woensdag 1 januari 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo **Eucharistieviering Naamgeving en Besnijdenis Jezus Christus**

Voorganger : pastor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Liesbeth Wisselo 2^e Frits Driesen
Misdienaars : Daan de Rijk en Bertil de Reus
Kosters : Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Oecumenisch Werk

Kerkdienst zondag 12 januari 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo **Eucharistieviering De Doop van de Heer**

Voorgangers : pastor Ward Cortvriendt en pastoor Joke Kolkman
Lezingen : 1^e Marjolein Driesen 2^e Frits van Brussel
Misdienaars : Wouter de Wijk en Noëlle de Reus
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente

Kerkdienst zondag 26 januari 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo **Eucharistieviering Derde Zondag na Epifanie (A-jaar)**

Voorgangers : pastor Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Wim de Rijk 2^e André Zandbelt
Misdienaars : Daan de Rijk en Bertil de Reus
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned + Statie 2^e Statie Twente

Vrijwilligers voor het Internationaal Oud-Katholiek Congres

Als gastheer van het Internationaal Oud-Katholiek Congres - dat van 18 t/m 21 september 2014 wordt gehouden in Utrecht - zoekt de OKK-NED naar vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten. Meldt je aan bij : Peet Verheul, p.verheul2@chello.nl of 06-23464680. Er moeten ook

Lebuïnus Kompas

veel adressen worden gevonden waar gasten kunnen verblijven. Omdat er veel locaties gebruikt worden, zijn er over de drie dagen verspreid veel vrijwilligers nodig om het congres handen en voeten te geven. Er is een informatieavond waarop men zijn voorkeur/ talent kenbaar kan maken: *zaterdag 1 februari 10.00-12.00 u*, zaal ORKA, Mariahoek Utrecht.

Wat te gebeuren staat :

- o zondag 5 januari 16.00 u Ste. Gertrudis Utrecht: Vesperdienst met nieuwsjaarsbijeenkomst Aartsbisdom Utrecht in de Driehoek
- o dinsdag 21 januari 19.30 parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2 Enschede: 'Vertel mij over je geloof'. Open gespreksavond van de Raad van Kerken Enschede
- o zondag 26 januari 10.00 u Grote Kerk Oude markt: Oecumenische Kerkdienst in kader van de Gebedsweek om de eenheid.

Colofon

Kerkgelegenheid : *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*



Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor E. Cortvriendt, rector

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrek. : IBAN rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland
t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl

Lebuñus Kompas