

**December 2013**



## **Inleidend woord : stip op de horizon**

Wanneer je op het zicht zeilt is het handig om een (herkennings)punt te kiezen waarop je je koers kunt bepalen. Zonder zo'n oriëntatiepunt zwalk je alle kanten uit. Of ga je waarheen de wind je maar voert. Dat is niet altijd plezierig, want je kunt ook zomaar aan lager wal raken.

In de politiek en in het bedrijfsleven spreekt men nogal eens over een stip op de horizon zetten. Dat is dan het punt dat men meestal op middellange termijn wenst te bereiken. Bijvoorbeeld een halvering van het aantal werklozen in 2016. Of het in 2017 bereiken van het winstniveau van voor de crisis.

Als gelovigen hebben we ook zo'n punt op de horizon. Een punt dat onze koers bepaalt in het leven. In het groot is dat het levensmodel van Jezus, of het visioen van het Rijk van God. In het kerkelijk jaar wordt dat grote uiteengelegd en toegankelijker gemaakt.

Met betrekking tot de Advent is het feest van de geboorte van Christus zo'n stip op de horizon. In de Advent koersen we naar Kerstmis. En onderweg vragen we ons af wat we, bij wind en tegenwind, moeten doen en laten om koers te houden. Meer in het bijzonder stellen we ons de vraag welke weg er voor ons ligt om Christus in ons leven geboren te laten worden.

We kunnen natuurlijk het woord advent heel letterlijk nemen. En dan is de geboorte van Christus iets wat op ons toekomt. We hoeven er niets voor te doen, Christus

# Lebuïnus Kompas

komt toch wel. Dan zien we Kerst als een uitwendig gebeuren dat onafhankelijk van ons plaatsvindt, waar wij buiten staan. Een onderonsje van de Vader, de Geest en Maria. Daarmee houden we Christus buiten ons leven.

Maar wanneer we beseffen dat Christus teken is van het verbond tussen God en mens, kunnen we niet afzijdig blijven. Dan heeft deze geboorte ook met ons van doen en komt die binnen in ons levensverhaal met alle gevolgen vandien. De geboorte van Christus vindt plaats binnen de relatie tussen God en mens en kan ook alleen binnen die relatie betekenis hebben.

In strikt menselijke zin maakt het veel uit of er een kind bij de burens geboren wordt of dat er binnen de eigen relatie een kind ontvangen wordt. Het doet er niet toe of dat via natuurlijke geboorte, IVF of adoptie is. Ieder leeft toe naar dat moment en bereidt er zich praktisch en emotioneel, in verwachting en met huiver op voor. Dit proces verandert je als mens en schept een nieuwe identiteit. En als het moment dan daar is, blijkt dat punt op de horizon ineens een nieuwe horizon te openen, die zoals elke horizon telkens wijkt. De zich ontwikkelende werkelijkheid van het kind vraagt immers dat je je telkens opnieuw definieert en bepaalt. Het stelt ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen.

Zo is het ook met de geboorte van Christus. We bereiden ons erop voor en openen ons hart. We richten ons bestaan in, zodat we Hem kunnen ontvangen in ons leven. Maar wanneer Hij eenmaal in ons leven geboren wordt, verandert Hij onze werkelijkheid op onvermoede en verrassende wijze. Hij daagt ons uit om in de wisselende omstandigheden van ons leven ons christenzijn telkens opnieuw te definiëren en te bepalen.

Ik wens u van harte zegen op deze weg.

*pastor Ward Cortvriendt.*

## **Kerkdienst zondag 8 december 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo** **Eucharistieviering Tweede zondag Advent (A-jaar)**

Voorganger	: pastor Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Liesbeth Wisselo 2 <sup>e</sup> Frits van Brussel
Misdienaar	: Noëlle de Reus
Kosters	: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes	: 1 <sup>e</sup> Okk-Ned én Statie 2 <sup>e</sup> Diaconaal werk

# Lebuïnus Kompas

## **Kerkdienst zondag 22 december 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo** **Eucharistieviering Vierde zondag Advent (A-jaar)**

Voorganger : pastor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> Peter de Reus 2<sup>e</sup> Wim de Rijk  
Misdienaar : Daan de Rijk  
Kosters : Marjolein en Frits Driesen  
Collectes : 1<sup>e</sup> OKK-Ned én Statie 2<sup>e</sup> Statie Twente

## **Kerkdienst 25 december 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo** **Eucharistieviering Hoogfeest van Kerstmis**

Voorganger : pastor Ward Cortvriendt  
Lezingen : 1<sup>e</sup> André Zandbelt 2<sup>e</sup> Marjolein Driesen  
Koster : André Zandbelt  
Collecte : 1<sup>e</sup> OKK-Ned + Statie 2<sup>e</sup> Statie Twente

## **Benoemingsbrief**

Aan het begin van de kerkdienst op zondag 24 november werd de brief van Aartsbisschop Joris Vercammen gelezen en getoond, waarin de onlangs geïncardineerde pastor Ward Cortvriendt benoemd wordt tot rector van de Statie Twente & Ommelanden. Daarna was er applaus en ging de nieuwe rector aansluitend voor in de Eucharistieviering.

Na afloop bij de koffie bood bestuurslid Wim de Rijk namens het Statiebestuur en de hele gemeente pastor Cortvriendt bloemen aan.

## **Synode 2013**

Een verslag van de synode van 23 november is te vinden op [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) . Een rapportage door de synodaal aan de Statie vindt u op [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl) (wel even inloggen).

## **Gebed en bezinning Advent en Kersttijd**

Het is al een mooie traditie geworden: opnieuw is er voor gebruik aan tafel of voor bezinning op een persoonlijk moment een gebedsboekje beschikbaar met psalmen en gebeden voor Advent en Kersttijd. De beide bisschoppen hebben het samengesteld. Per gezin is er een boekje beschikbaar voor (gast) leden van onze gemeente. Een vrijwillige bijdrage is altijd welkom in een doos op het informatie-

# Lebuïnus Kompas

tafeltje.

Op het info-tafeltje ligt tevens een folder waarin u wordt verteld over het Internationaal Oud-Katholiek Congres van 18 t/m 21 september 2014 Utrecht. We worden uitgenodigd om nu alvast uw bijdrage te geven aan de kosten van de voorbereiding, nu Nederland gastland en organisator is...

## Wat nog te gebeuren staat

- o op zondag 5 januari om 16.00 u is in de St. Gertrudiskathedraal Utrecht de Nieuwsjaarsvesperdienst. Aansluitend vindt in de Driehoek weer de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst plaats van het Aartsbisdom waarbij leden en gastleden van de Oud-Katholieke Kerk welkom zijn.

## Colofon

**Kerkgelegenheid** : *St. Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastor E. Cortvriendt, rector*

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

*mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

*Dhr. W. de Rijk, penningmeester*

☎ 074 278 09 90

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrek. : IBAN** rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland  
t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redactieadres Maandbrief**

*Dhr. A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)



# Lebuñus Kompas