

Oktober 2013



Inleidend woord : Participatiemaatschappij

In de troonrede dook het woord op en in de politiek wordt er in verschillende bewoordingen naar verwezen: de participatiemaatschappij. Ogenschijnlijk is het een mooi woord voor het uitkleden van de zorg en de sociale voorzieningen. Het einde van het – socialistische - idee en de bijbehorende ideologie van de verzorgingsstaat. Meer actieve deelname aan de maatschappij en meer eigen verantwoordelijkheid.

Zelfredzaamheid waar mogelijk en ondersteuning waar nodig, zoals premier Rutte het zegt. Bijna alle partijen lijken de nieuwe koers die bij een bepaald mensbeeld past te steunen: een meer mondige samenleving. Alleen GroenLinks slaat een andere toon aan en kiest voor de meer klassieke linkse koers van een sterkere overheid.

Wat er nu precies met de participatiemaatschappij bedoeld wordt en hoe die concreet wordt uitgewerkt, is niet geheel duidelijk, maar het geeft een richting aan en een visie op de maatschappij en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zowel de overheid als de individuele burger.

Je kunt er erg negatief naar kijken, maar het opent ook mogelijkheden. Ik denk dat het een goede zaak is dat mensen zich bewust zijn van hun

Lebuïnus Kompas

verantwoordelijkheid en vooral ook van hun eigen mogelijkheden. Mensen kunnen meer dan ze denken. Het nodigt ook uit om verbindingen te zoeken met anderen en samen voor iets te gaan staan. Het opent zelfs mogelijkheden van een economische hervorming. Lokale kringen, ruileconomie van goederen en diensten en zo meer. Het vergroot de mogelijkheden van baanlozen om aan het economisch verkeer te participeren. Daar worden het zelfrespect en de levensvreugde mee gediend.

Participatie is geen vies woord. Ook bij ons in de kerk spreken we veelvuldig van meedoen. De kerk is juist op een wijze georganiseerd die steunt op actieve deelname in de verantwoordelijkheid voor de kerk. We verwachten van elkaar een actieve deelname aan het kerkelijk leven en aan zending en getuigenis van de kerk. Participeren kan op vele manieren, en niemand hoeft zich afzijdig te houden. En het is zoveel leuker om het samen te doen: om elkaar te bevestigen en te versterken. In het vieren, in het besturen, in het zorgdragen voor de honderd-en-een dingen die bij kerk-zijn horen. Doe je ook mee? Ik zou het geweldig vinden.

pastor Ward Cortvriendt.

Kerkdienst zondag 13 oktober 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo **Eucharistieviering zondag 23 na Pinksteren (jaar C)**

- Voorgangers : pastoor N. Schoorl
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
- Lezingen : 1^e André Zandbelt 2^e Liesbeth Wisselo
- Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
- Koster(s) : André Zandbelt
- Collectes : 1^e OKK-Ned én Statie 2^e Ontwikkelingswerk

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 27 oktober 10.30 u Lebuïnuskapel Hengelo **Dienst van Schrift en Gebed Hoogfeest Allerheiligen**

Voorganger : pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Frits van Brussel 2^e Peter de Reus
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Koster(s) : Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes : 12 OKK-Ned én Statie 2^e Statie Twente

Levensbeschouwelijk café : over mantelzorg

Het derde Levensbeschouwelijk Café vanuit de Raad van Kerken gaat over een thema dat veel mensen raakt: mantelzorg van kinderen voor hun ouders. In de gewone mantelzorg van familieleden voor elkaar schuilt veel goeds. Tegelijk zijn er ook grenzen. Hoe zorg je dat kinderen die willen of moeten mantelzorgen niet worden overvraagd ? Hieronder vindt u tijd en plaats. Kom mee denken en mee praten:

Levensbeschouwelijk café

Plaats : **bibliotheek, Beursstraat 34**

Thema : **De zorg voor ouders...is aan de kinderen ?**

Datum : **donderdag 10 oktober van 16.30 – 18.00 uur**

Lebuïnus Kompas

Inleider : **dhr . Marcel Garritsen ,**
directeur Stichting Informele Zorg Twente

Zaalgesprek : **o.l.v. Pieter van Vliet**

Drankje : **na 18.00 uur in het bieb café**

Wat verder nog te gebeuren staat

- o woensdag 9 oktober 19.30 u Lebuïnuskapel: Luthers visie op Gods Rijk en de wereld. O.l.v. ds.Louisa Vos (1^e van 5 avonden v.d ELK)
- o op zaterdag 19 oktober wordt diaken Erna Peijnenburg, werkzaam bij de parochie Alkmaar, tot priester gewijd. De wijdingsdienst is in de H. Agneskerk te Egmond aan Zee en begint om 14.00 uur

Colofon : **Kerkgelegenheid :** *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*



Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrek. : IBAN rek. NL77 RABO 0179 162713 OKK Nederland
t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl

Lebuñus Kompas