

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Augustus 2013



Inleidend woord : Sta op en ga

Op de omslag van de brochure voor het Oud-Katholiekencongres van 2014 prijken de woorden "sta op en ga". Het deed me onmiddellijk denken aan Abram die aangespoord wordt om op te staan uit zijn leefsituatie en te gaan naar het land en de plaats die de Heer hem zou wijzen. Blijf niet vast zitten op je plek, maar sta op en ga, kom in beweging. Blijven zitten waar je zit en je niet verroeren is een teken van angst. Zo kan een mens niet leven.

In deze tijd van het jaar verlaten veel mensen hun gewone leefplek en gaan naar elders, een totaal onbekende avontuurlijke bestemming of een meer vertrouwde. Weggaan om later weer thuis te komen. En wellicht om dat thuis opnieuw te waarderen. Weggaan is één ding, maar om nooit meer thuis te kunnen komen is iets heel anders.

Opstaan en gaan kan heel veel verschillende betekenissen hebben. Het is maar in welke situatie je verkeert. In Syrië, Turkije en Egypte staan mensen op en gaan naar pleinen om te demonstreren. Anderen staan op en verlaten hun onveilige thuisomgeving en gaan naar een vluchtelingenkamp. In Rusland staan mensen op tegen – opnieuw - een onrechtvaardig en onderdrukkend systeem en gaan naar de gevangenis. Soms lijkt het alsof de geschiedenis zich steeds maar herhaalt met steeds andere personen in de hoofdrol. Degenen die altijd dezelfde rol spelen zijn

Lebuïnus Kompas

degenen die aan het kortste eind trekken. Machthebbers wisselen van naam, maar naamlozen worden altijd onderdrukt.

Toch moeten we blijven opstaan tegen alle dood in de pot, tegen elk onrecht dat onteert en ontmenselijkt. Omwille van de menswording van de mens. Omwille van de nood van onze naaste. Omwille van de heiligheid van het leven zelf.

Voor het congres volgend jaar staan de woorden in het teken van openstaan voor elkaar, verbondenheid en delen. Openstaan voor elkaars geloof en vragen, verbonden over de grenzen van taal en land, het leven met elkaar vieren en delen. Om in het klein te doen wat we verlangen voor het grote geheel. Als een getuigenis dat Gods project met mensen niet gedoemd is te mislukken, maar toekomst heeft. Laten we deelnemen en getuigen van de hoop en het geloof die in ons zijn om het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

Pastor Ward Cortvriendt

Kerkdienst zondag 11 augustus 10.30 u Lebuïnuskerk Hengelo

Eucharistieviering zondag 14 na Pinksteren (jaar C)

Voorgangers	: pastoor J. de Haan pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Wim de Rijk 2 ^e André Zandbelt
Misdienaars	: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters	: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned én Statie 2 ^e Honoraria Pastores

Kerkdienst zondag 25 augustus 10.30 u Lebuïnuskerk Hengelo

Eucharistieviering zondag 16 na Pinksteren (jaar C)

Voorgangers	: pastoor B. Wallet pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 ^e Liesbeth Wisselo 2 ^e Frits Driesen
Misdienaars	: Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters	: Marjolein en Frits Driesen
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned én Statie 2 ^e Statie Twente

Herinrichting van de kerk

Met het voorbereidend werk van de adviesgroep herinrichting is het bestuur geruime tijd onderweg geweest om samen met deskundigen en de vertegenwoordiger van de aartsbisschop na te denken over de herinrichting van de

Lebuïnus Kompas

Lebuïnuskapel. Een aantal aanpassingen aan de buitengevel hebt u al kunnen zien. Ten aanzien van het interieur is nu ook een voorstel aan de aartsbisschop gedaan die er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Vóór de bouwvak is de opdracht aan de maker verstrekt en het geheel zal in de loop van september gereed zijn voor een bedrag dat alleszins binnen de begroting van het bisdom valt. In de loop van de komende seizoenen zal er dan een gelegenheid gezocht worden om de kapel officieel in te wijden. Ook zal een relikwie van Lebuïnus een plaats krijgen in de voet van het altaar om de verbondenheid van onze geloofsgemeenschap met de kerk van alle eeuwen en de geloofsgetuigen die voor ons leefden tot uitdrukking te brengen. Vanaf 6 oktober zal iedere eerste zondag van de maand ook de *Evangelisch Lutherse Gemeente* voor een viering bij ons te gast zijn. Over een gezamenlijk vormingsaanbod zijn gesprekken gaande.

Het bestuur is blij met het resultaat van het herinrichtingsoverleg en hoopt van harte dat het een impuls voor onze geloofsgemeenschap zal zijn en onze identiteit zal versterken. Namens het bestuur van de statie, *Pastor Ward Cortvriendt*

Donderdag 11 juli 2013 - Geslaagd dagje Utrecht met de lering

We vertrokken goedgehumt met de trein om 9 uur vanaf station Hengelo met Tjitske, Noëlle en Wouter naar Utrecht. In de vertrekhal van station Utrecht heeft pastor Ward ons gevonden bij het informatiepunt. Toen gezamenlijk eerst naar La Place voor een hapje en een drankje. Daarna gingen we naar de St. Maria Minor kerk dat nu het Belgisch biercafé Olivier is. Na een korte uitleg van pastor Ward hebben wij onze tour door Utrecht vervolgd door naar *de Dom* te gaan en - na eerst de kerk even doorgelopen te zijn- de middagdienst van een half uur bij te wonen.



Daarna zijn we rustig naar *het museum Catharijneconvent* gegaan, waar we tijdens het lopen ook nog Paushuize zagen van de eerste en enige Nederlandse paus: Adriaan Floriszoon Boeyens. Toen we in het Catharijneconvent waren, hebben we nog wat gegeten en gedronken. Daarna tickets gekocht, tassen en jassen in een kluis en op naar de expositie *Russische iconen ontmoeten westerse kunst* en de fascinerende historie van de Oud-Katholieke kerk.

Eerst gingen we naar de schatkamer waar wij de staf van de bisschop van Deventer, Aegidius de Monte, anno. 1570 zagen. Toen zijn we op zoek gegaan naar de icoon van St. Joris. Hier was afgebeeld hoe Joris werd gemarteld in zijn leven. Na te hebben gezien wat de martelingen waren, hebben we nog wat schilderijen bekeken, waarbij we moesten vertellen wat we zagen, wat we ook vaak bij de lering

Lebuïnus Kompas

doen. Toen hebben we nog wat schilderijen bezichtigd en wat filmpjes bekeken over o.a. Sint-Maarten en de begrafenis van prinses Wilhelmina en prinses Juliana.



Toen we het museum hadden gezien, zijn we naar *een Evangelisch Lutherse schuilkerk* gegaan waar een alleraardigste vrouw ons de rijke historie van het kerkje kon vertellen met begeleiding van een rustig orgelmuziekje. Vervolgens zijn we naar de Mariaplats gegaan, waarna we wat gedronken hebben bij café Van Velsen. Na het drinken zijn we naar de *Ste. Gertrudis Kathedraal* gegaan en hebben we de kerk van binnen bezichtigd.

We hebben de rijke geschiedenis van de schilderijen die er hingen gehoord. Toen hebben we wat gegeten bij de plaatselijke Burger King en zijn we met veel nieuwe info over de Oud-Katholieke Kerk en de Rooms Katholieke Kerk huiswaarts gegaan. *Daan de Rijk, Hengelo, 12 Juli 2013*

Colofon

Kerkgelegenheid : *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt
Schaapskamp 8 3449 PS Hierden
E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

☎ 06 53780023

mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,
E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

☎ 06 53218194

Dhr. W. de Rijk, penningmeester
E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

☎ 074 278 09 90

Bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Website : www.twente.okkn.nl

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo
E-mail: a.zandbelt@planet.nl

☎ 0546 – 815313



Lebuñus Kompas