

**September 2013**



## **Inleidend woord : Visioenen**

In deze dagen is het vijftig jaar geleden dat een enorme menigte van Afro-Amerikanen, in gezelschap van sympathiserende vertegenwoordigers van andere etnische groeperingen, naar Washington liep om op te komen voor hun essentiële rechten. Iedereen herinnert zich de toespraak van Ds. Martin Luther King op die dag voor het Lincoln Memorial, ongeveer drie maanden voor president J.F. Kennedy werd vermoord.

Iets meer dan dertig jaar eerder trok een andere grote mensenrechtenleider met een enorme massa op naar de kust van de Indische Oceaan in de zogenaamde zoutmars, een symbolische tocht voor vrijheid en zelfbeschikking. Die grote leider was de eerbiedwaardige Grote Ziel, Mahatma Ghandiji, eveneens vermoord, van wie in het epos over zijn leven wordt gezegd dat generaties die na hem komen, maar moeilijk zullen geloven dat ooit een dergelijk mens onder ons heeft geleefd. Ook ten aanzien van Jezus kunnen velen maar moeilijk geloven dat ooit een mens als Hij onder ons heeft geleefd. Eigenzinnig, gedreven, krachtig en bezielde door een ideaal van menselijkheid. Temidden van oorlog en onderdrukking overtuigd van de mogelijkheid van een menswaardige wereld.

De wereld heeft nood aan inspirerende mensen met een dragend visioen voor alle mensen van goede wil en allen die verlangen naar bevrijding en menswaardig leven. In alle conflicten en oorlogen bereikt die roep onze oren. Laten we met alle kracht van ons geloof antwoord geven.

*pastor Ward Cortvriendt*

# Lebuïnus Kompas

## **Kerkdienst zondag 8 september 10.30 u Lebuïnuskerk Hengelo** **Eucharistieviering Hoogfeest Geboorte H. Maagd Maria**

Voorgangers	: pastoor Klaas Jan Homan pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Marjolein Driesen 2 <sup>e</sup> Frits van Brussel
Misdienaars	: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned én Statie 2 <sup>e</sup> Zusterkerken

## **Kerkdienst zondag 22 september 10.30 u Lebuïnuskerk Hengelo** **Eucharistieviering zondag 20 na Pinksteren (jaar C)**

Voorgangers	: pastoor L. Wijker pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Peter de Reus 2 <sup>e</sup> Wim de Rijk
Misdienaars	: Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters	: Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned én Statie 2 <sup>e</sup> Statie Twente

## **Uitnodiging cursus van de Evang. Lutherse Gemeente (ELG)**

Vanaf oktober gaat de Evang.Lutherse Gemeente op de 1<sup>e</sup> zondag kerkdienst houden in ons kerkcentrum. Op veel plaatsen heeft de Oud-Katholieke Kerk stevig inhoudelijk contact met de ELG. Meteen is daar ook de uitnodiging om mee te doen aan een cursus *Leren van Luther* die op 9 oktober begint in de Lebuïnuskerk. Een folder ligt op de infotafel. De volgende data: 30 oktober, 20 november, 11 december, 15 januari.

Aanmelden bij: [louisa.vos@gmail.com](mailto:louisa.vos@gmail.com) of : ds L.Vos tel. 038-44113497.

## **Wat er verder nog te gebeuren staat...**

- o op zaterdag 1 september zal de Aartsbisschop diaken Viktor Scheijde van onze Groningse zusterparochie tot priester wijden. De wijdingsdienst is om 15.00 u in de Ste. Gertrudiskathedraal Utrecht
- o op 6 oktober is er in Amersfoort een 'Inspiratiedag geloofsopvoeding', die georganiseerd wordt door de jongerenpastor in samenwerking met de Commissie Catechese. Er is een theatervoorstelling en er zijn diverse werkvormen.

# Lebuisus Kompas

Er zijn aangepaste programma's voor kinderen van alle leeftijdsgroepen. De dag begint voor jong en oud met de zondagsviering in de kerk van Amersfoort  
Anmelden via: [jutta@okkn.nl](mailto:jutta@okkn.nl)



## Het 31<sup>e</sup> Internationaal Oud-Katholiek Congres: Utrecht van 18-21 september 2014

Het Internationaal Oud-Katholiek Congres wordt eens in de vier jaar afwisselend in Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en Nederland gehouden. Het zijn open bijeenkomsten zonder ambtelijk karakter; oud-katholiek uit verschillende landen, leken, geestelijken, bisschoppen ontmoeten elkaar op voet van gelijkheid en zijn met elkaar in gesprek over kerk-zijn en geloof. In welke andere kerk vind je zoiets? Utrecht is voor 2014 geen toevallige keuze: het congres zal gekoppeld zijn aan de viering van 125 jaar Unie van Utrecht.

### Een terugblik

Europa, negentiende eeuw. Het gaat niet goed met de kerk, vinden veel katholieken, zowel geestelijken als leken. Rome trekt te veel macht naar zich toe. De hiërarchie schiet tekort. Is dit de kerk zoals ze bedoeld was, de kerk van de eerste eeuwen? De onrust slaat om in protest als het Eerste Vaticaans Concilie de onfeilbaarheid en het jurisdictieprimaat van de paus afkondigt. Onfeilbaarheid: de paus kan zich niet vergissen in uitspraken die hij doet over geloofszaken. Jurisdictieprimaat: de beslissingen van de paus gelden voor alle bisdommen. De paus als hoogste gezag in plaats van collegialiteit van bisschoppen, van alle bisschoppen, inclusief de bisschop van Rome.

Er ontstaat verzet: in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De besluiten worden niet gedragen door de hele kerkelijke gemeenschap. Ze wijken af van de grondregel van de kerk: alleen wat altijd en overal en door allen geloofd is, is katholiek. Terug naar de kerk van de eerste eeuwen!

Conciliariteit, in gemeenschap denken over het leven van de kerk, dat moet volgens de oud-katholieke beweging de basis zijn van het kerk-zijn. En dus wil men elkaar ontmoeten, wil men anderen ontmoeten, die daar ook aan vasthouden. De Nederlandse Oud-Katholieke Kerk o.a., ook ontstaan in verzet tegen het centralisme van Rome. De eerste congressen zijn bijeenkomsten van Duitse oud-katholiek, maar ze zijn vanaf het begin internationaal en oecumenisch. In 1889 wordt de Unie van Utrecht opgericht, waarin de verschillende zelfstandige katholieke kerken uit Europa zich met elkaar verbinden. Daarna worden de congressen ook officieel internationaal.

# Lebuïnus Kompas

## Springlevend

En nu, 143 jaar later is het congres er nog steeds, verjongd en springlevend. Voor het eerst is er geen internationaal comité dat de inhoud bepaalt, maar is het organiserende land verantwoordelijk daarvoor, in overleg met de bisschoppen uit de verschillende kerken en andere internationale vertegenwoordigers.

De open sfeer, het met elkaar praten over geloof en kerk, de inspiratie, het contact met mensen uit andere kerken: de ene keer zit je aan tafel naast een bisschop uit de Filippijnen, een andere keer praat je met een Mariaviet uit Polen of een Episcopaal uit Amerika. En je vindt elkaar terug: de vrienden uit andere landen, ontmoet bij een vorig congres, de deelnemers uit eigen land, een vertrouwde basis als je weer even je moedertaal wilt spreken of je verbazing wilt delen over de aparte ideeën van andere oud-katholieken, want Duits oud-katholiek is toch weer anders dan Nederlands of Zwitsers..

Een hoogtepunt is altijd weer *de Eucharistieviering van de Unie van Utrecht*, die nu op zaterdag 20 september in de Domkerk een extra feestelijk karakter zal dragen vanwege het jubileum. De taal is geen probleem. Als je eigen woorden tekortschieten, is er altijd iemand in de buurt die tolkt of red je je met handen en voeten. Er wordt bij de bijeenkomsten ook mondeling getolkt en de congresstukken zijn in vertaling aanwezig. Het feit dat het congres volgend jaar dichtbij huis plaats vindt, biedt een mooie gelegenheid kennis te maken met dit unieke gebeuren.

Als u meer wilt weten over vroegere congressen: op [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) komt u via de knop "internationaal" bij "congres 2010". Daar vindt u informatie over de congressen 2010, 2006 en 2002. En er komt na de zomer meer informatie beschikbaar over het Congres 2014 in Utrecht. U vindt deze in De Oud-Katholiek en op [www.okcongres2014.com](http://www.okcongres2014.com)

**Colofon** Kerkgelegenheid : *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*



### Bestuur Statie Twente en Ommelanden

*Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt*

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

E-Mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

☎ 06 53780023

*mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

☎ 06 53218194

*Dhr. W. de Rijk, penningmeester*

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

☎ 074 278 09 90

**Bankrekening** : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### Redactieadres Maandbrief

*Dhr. A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

☎ 0546 – 815313

# Lebuñus Kompas