

# Lebuïnus Kompas

Maandelijkse  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**Juli 2013**



## **Inleidend woord : bidden**

In het evangelie van Lukas vragen leerlingen aan Jezus: 'Heer, leer ons bidden'. Bidden is een belangrijke activiteit in ons christelijk geloofsleven. Paulus zegt zelfs dat we moeten bidden zonder ophouden. We bidden in de kerk maar ook thuis, voor de maaltijd en op andere momenten van de dag. Door het gebed zoeken we contact met de Eeuwige, onze Schepper. We kunnen bidden om hulp, wijsheid, kracht en uit dankbaarheid. Alles wat er in ons hart afspeelt aan vreugde en verdriet, angst en verlangen, hoop en vrees kunnen we voor de Eeuwige neerleggen. Maar doet de Eeuwige iets met ons gebed?

Dit kwam aan de orde in een jongerengesprek over het gebed. Een van de jongeren zei dat zij soms het gevoel krijgt dat bidden eenrichtingsverkeer is. Je legt wat neer, je vraagt wat aan God maar het lijkt of Hij geen antwoord geeft op je vraag. Een andere jongere reageerde hierop en zei: 'Je krijgt niet direct antwoord zoals je het zou willen. Het antwoord komt via een ander naar je toe.' Ik vond het een indrukwekkend antwoord over hoe het bidden kan werken.

Er zijn verschillende vormen van bidden o.a. het persoonlijke gebed en het formuliergebed. Het meest-bekende gebed is het "Onze Vader" ,al eeuwen door veel mensen dagelijks gebeden. Ieder mens heeft zijn eigen manier van bidden. De een gebruikt liefst een formuliergebed, de ander bidt liever een persoonlijk gebed. Van belang is dat je een vorm kiest, die bij je past. Dit wordt in een bekend volksverhaal duidelijk gemaakt:

*Drie kluizenaars leefden op een afgelegen eiland . Zij leefden daar om hun ziel te redden, in hechte verbondenheid met elkaar. Veel wisten ze niet, en ze kenden maar één gebed: "God, Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over ons". Toen de bisschop hen bezocht en op dat eiland aankwam schrok hij ervan, dat de drie kluizenaars zo weinig wisten. Hij probeerde ze het "Onze Vader" te leren. Woord voor woord leerden ze met veel moeite het "Onze Vader" uit hun hoofd, en zolang ze maar bleven repeteren onthielden ze het wel. Totdat de bisschop vertrokken*

# Lebuïnus Kompas

*was en ze een uurtje ophielden met repeteren. Toen ging alles in de war. In paniek snelden ze, lopend over het water alsof het land was, het bootje van de bisschop achterna. Ze haalden het in en betuigden hem hun spijt dat ze het nieuwe gebed al weer vergeten waren. Toen begreep de bisschop hoeveel geloof er in de kluizenaars was. Hun saamhorigheid met drieën had hen, beter dan wie ook, geleerd wie de God was op wie ze vertrouwen. "Gij zijt met drieën, wij zijn met drieën, ontferm U over ons". Samen lijken wij op U, God, laat ons delen in uw liefde!*

Bidden en luisteren naar God is net als leren schrijven. In het begin kost het veel moeite. Elke lijn, elke krul wordt heel precies en houderig neergezet. Gaandeweg gaat het schrijven vloeiender totdat we het met onze ogen dicht kunnen en we ons niet meer voor kunnen stellen dat er ooit een periode was dat we niet konden schrijven. Maar voor het zover is, moet er tijd en ruimte voor gemaakt worden om te oefenen. Naar mijn gevoel geldt dit ook voor het bidden. Het bidden, het luisteren naar God, is iets wat we overal kunnen doen. Ook in vakantie! Heel ons leven kan een gebed zijn. In alles wat we doen, mogen we zoeken naar God. Ik denk dat dit belangrijk is om het tot een tweede natuur te laten worden: God kunnen ervaren in alles en iedereen om ons heen.

We kunnen proberen de Eeuwige te ervaren in alles om ons heen en op Hem te vertrouwen, dat wat Hij doet goed is. Onze eigen verlangens opzij kunnen zetten en in vertrouwen kunnen zeggen: 'Heer, wat U doet is goed, omdat U de bron bent van alle leven.'

Ik wens u allen een inspirerende vakantie toe!

Leen Wijker, pastoor van Hilversum

## **Kerkdienst zondag 14 juli 10.30 u St. Lebuïnuskapel Hengelo** **Eucharistieviering zondag 10 na Pinksteren (jaar C)**

Voorgangers	: pastoor Jan de Haan pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Frits Driesen 2 <sup>e</sup> Marjolein Driesen
Misdienaars	: Noël de Reus en Wouter de Rijk
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2 <sup>e</sup> Publiciteitmiddelen OKK

## **Kerkdienst zondag 28 juli 10.30 u St. Lebuïnuskapel Hengelo** **Dienst van Schrift en Gebed zondag 12 na Pinksteren (jaar C)**

Voorganger	: pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Frits van Brussel 2 <sup>e</sup> Peter de Reus
Misdienaars	: Bertil de Reus en Daan de Rijk
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned én Statie 2 <sup>e</sup> Statie Twente

# Lebuïnus Kompas

## Oikocredit: Bericht uit Senegal

Oikocredit werkt wereldwijd met 850 partners in 65 landen. Dit jaar organiseerde Oikocredit een studiereis naar projecten in Senegal. Het doel was om een aantal vrijwilligers met eigen ogen iets van de projecten te laten zien om er thuis over te gaan vertellen. Hier het verslag van de Amerikaan Stuart Krenkel:

“Het was een verbazingwekkende dag, zeg ik uit de grond van mijn hart. Ik heb in veel landen gereisd maar nooit heb ik gevoeld wat ik vandaag heb gevoeld. We betrokken vroeg over een landelijke weg naar het plaatsje Bignona waar COPEX , een coöperatie van boeren, biologische mango's produceert voor de export. Vóór 2011 ging 75% van de mango-oogst verloren bij gebrek aan opslag- en koelingsfaciliteiten en het ontbreken van nieuwe afzetmarkten in exportlanden.

Eerst werden we begroet door alle boeren van de coöperatie. Een moment dat ik nooit zal vergeten. Drummers drumden, handen klaptten en stemmen zongen. Sommigen hadden hele afstanden gereisd en in het naburige dorp geslapen om erbij te zijn. Ik heb die dag wel 300 handen geschud. We dansten mee of werden in de dans getrokken! Na de ceremonie kregen we een rondleiding door het nieuwe gebouw voor opslag en koeling van COPEX.



Oikocredit heeft de boerencoöperatie niet alleen bij de financiering van de investering geholpen maar ook bij het vinden van afzetpartners in Europa. Daarnaast is Oikocredit volledig betrokken geweest bij het opzetten van de

# Lebuïnus Kompas

coöperatie en het business-model. Zo heeft Oikocredit nadrukkelijk meer waarde toegevoegd dan een typische bankier, toch? Deze streek van Senegal is een van de armste in West Afrika. Investerings zijn een zeldzaamheid. Maar dat is Oikocredit: gaan waar anderen het af laten weten.

Inmiddels is een koper voor de mango's gevonden in Nederland. Hij verwacht dit jaar de eerste scheepslading van verse en gedroogde mango's. Dankzij Oikocredit en de toewijding van zijn mensen ter plekke is er een toekomst voor de boeren in Bigogna." Tot zover Stuart Kregel.

Uit zijn verhaal kunt u iets zien oplichten van de blijvende structurele veranderingen die de oecumenische ontwikkelingscoöperatie Oikocredit wereldwijd biedt aan de vele arme mensen voor wie anders in onze maatschappij geen eigen plaats is. Laat u van uw beste kant zien en doe mee met Oikocredit! Meer informatie vindt u op de site [www.oikocredit.nl](http://www.oikocredit.nl) of kunt u opvragen via 030 234 10 69.



## Colofon

**Kerkgelegenheid :** *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt*  
Schaapskamp 8 3449 PS Hierden  
E-Mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

☎ 06 53780023

*mw. E. Wisselo, secretaris*  
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,  
E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

☎ 06 53218194

*Dhr. W. de Rijk, penningmeester*  
E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

☎ 074 278 09 90

**Bankrekening :** 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redactieadres Maandbrief :**

*Dhr. A. Zandbelt*  
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo  
E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)

☎ 0546 – 815313



# Lebuñus Kompas