

# Lebuïnus Kompas

Maandelijke  
Nieuwsbrief  
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus  
Twente en Ommelanden

**Juni 2013**



## **Inleidend woord : Open kerk**

In de loop van de maand (de 22<sup>e</sup>) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht. Dat betekent dat onze kerken open zijn op een ander moment dan de tijden waarop er liturgie gevierd wordt. Als Oud-Katholieke Kerk doen we daar natuurlijk aan mee. Het is goed voor ons om in de stad Hengelo wat meer gezicht te krijgen en eigenlijk hoop ik dan ook dat de leden van onze statie hier aan mee zullen doen. Voor de continuïteit van onze geloofsgemeenschap hebben we iedereen nodig en liefst nog wat meer mensen die ons aantal komen versterken en meehelpen de Oud-Katholieke presentie in Twente body te geven. De stad heeft nood aan het Evangelie en wij mogen daar de dragers van zijn. Wij houden dan "open kerk" en hopen dat er veel mensen zijn die uit belangstelling bij ons op bezoek komen en met wie wij kennis kunnen maken zoals zij met ons.

Maar eigenlijk is "open kerk" een vreemde term. Ik vind het dubbelop. Open en Kerk zouden zo vanzelfsprekend bij elkaar moeten horen dat open kerk een pleonasme is. Het kenmerk van kerk als gemeenschap van Christus veronderstelt openheid. Zelfs nog op een veel dieper niveau dan de openheid van Jezus zelf voor elke mens. We kennen Jezus als degene die openstaat voor mensen die uitgestoten worden. Voor mensen die ziek zijn, voor mensen die geen deel uit kunnen maken van de samenleving. Voor alle mensen die verlangen naar heelwording.

# Lebuïnus Kompas

Met name in onze stedelijke samenleving zijn er zoveel mensen die verloren lopen. Mensen die het economisch niet redden en daardoor marginaliseren. Mensen die psychisch niet opgewassen zijn tegen de situatie waarin zij terecht komen, door welke oorzaak dan ook, door ziekte, scheiding, dood van de partner, ontslag, eenzaamheid. En vooral, zoveel kinderen die de weg kwijt raken. En vaak begint dat al onder volwassen ogen en lijken zij het gewoon niet te zien. Hoe open staan we dan voor wat er onder onze ogen gebeurt? Open Kerk? Hoe open zijn we op de wijze van Jezus? We mogen goed beseffen dat de openheid van Jezus stoelt op de openheid van God voor de mensheid als geheel. De Schepper van al wat is houdt van al wie is. Ook van ons, ook van onze burens. Wat een geweldige gedachte! Wat een geweldige troost!

Wat een enorme taak! Zouden we dat wel kunnen? Ik denk van wel, wanneer we ons wat vrij maken van vooroordelen. God heeft zich vrij gemaakt om mens te worden. Waarom zouden wij als mens ons niet vrij willen maken om mens te worden? Dat wil zeggen mens voor en met mensen, zoals God in Christus de medemens bij uitstek is geworden.

Lieve mensen, er is zoveel te doen en te zijn. Kerk zijn is open zijn voor de mensen van God. En dat zijn niet de mensen die je uitkiest, maar de mensen die je gegeven worden.

God staat open voor ons, scheidt ruimte voor ons om ons in alle vrijheid te laten worden wie we kunnen zijn ( en wie Hij hoopt dat we worden). Die belangeloze liefdevolle openheid is het leegmaken van God. Hij maakt zich leeg om ons te laten zijn wie we kunnen zijn. Wat een liefde!!

Leeg maken heeft met liefde te maken, met belangeloos genieten. Leeg maken heet in het Latijn vacare. We kennen het als vakantie. Vakantie is leegmaken om te genieten, dat wil zeggen de dingen laten zijn wat ze zijn. Dat is heel iets anders dan "uit de bol gaan". Het is ruimte scheppen voor het andere, het onverwachte, voor de verwondering, voor God.

*pastor Ward Cortvriendt*

# Lebuïnus Kompas

## **Kerkdienst zondag 9 juni 10.30 u St.Lebuïnuskapel Hengelo**

### **Eucharistieviering zondag 5 na Pinksteren (jaar C)**

Voorgangers	: pastoor L. Wijker pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Peter de Reus 2 <sup>e</sup> Wim de Rijk
Misdienaars	: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Koster	: André Zandbelt
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2 <sup>e</sup> Kerkopbouw

## **Kerkdienst zondag 23 juni 10.30 u St.Lebuïnuskapel Hengelo**

### **Eucharistieviering zondag 7 na Pinksteren (jaar C)**

Voorgangers	: pastoor E. Smit pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> André Zandbelt 2 <sup>e</sup> Liesbeth Wisselo
Misdienaars	: Bertil de Reus en Daan de Rijk
Koster	: Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned én Statie 2 <sup>e</sup> Statie Twente

## **Kerkennacht zaterdag 22 juni 2013 : Open naar elkaar**

De Oud-Katholieke Kerk doet met een eigen programma mee aan de Kerkennacht waartoe de Raad van Kerken heeft opgeroepen. Onder het in Hengelo gekozen motto '*open naar elkaar*' zetten we op een ongewone tijd de deur open voor wie interesse heeft om eens binnen te lopen en meer van ons te weten, met name mensen uit de directe omgeving van ons kerkcentrum. Ook hebben we voor de gelegenheid mensen uitgenodigd: vertegenwoordigers van de Evangelisch Lutherse Gemeente (straks medegebruiker van ons kerkcentrum), de Anglicaanse Gemeenschap Twente, de PKN gemeente 'Uit liefde' Lonneker (ons vorige kerkhuis), en onze naaste kerkburen: de Syrisch-Orthodoxe Johanneskerk en de Gospelgemeenschap Dabar. Ook de Voedselbank Hengelo. Het hele programma vindt u op de Hengelose site: [www.raadvankerkenhengelo.nl](http://www.raadvankerkenhengelo.nl) . Ons programma ziet er zo uit:

16.30 u de deur open : informatie, dvd 'stel, ik zoek een kerk' ,  
rondkijken en rondgeleid worden. Er is een  
foto-expositie 'bloemwerk kerkdiensten'

# Lebuïnus Kompas

17.30 u dienst van Schrift en gebed : lezing, gebed, stilte, orgelspel  
19.00 u samen aan tafel : gasten, buren schuiven aan en ontmoeten leden van de gemeenschap rond de tafel.

(vrijwillige bijdrage: Voedselbank Hengelo)

21.00 u kring rond het vuur op de patio:  
met songs, verhalen en Taizéliederen.  
Doorpraten met elkaar bij een glaasje.

## **Wat er verder te gebeuren staat..**

- o op zaterdag 1 juni wordt Erna Pijnenburg tot diaken gewijd : om 14.00 u in de HH. Anna en Mariakerk, Kinderhuissingel 74 Haarlem.
- o op zondag 23 juni is er een jongerendag voor het Aartsbisdom, ditmaal in Den Haag: van tien tot zeven uur. Thema is: Vrede en recht. Zie verder op de jongerensite : [www.okj.okkn.nl](http://www.okj.okkn.nl)

## **Colofon**

**Kerkgelegenheid** : *St.Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt*

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : [info@wardcortvriendt.eu](mailto:info@wardcortvriendt.eu)

*mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

*Dhr. W. de Rijk, penningmeester*

☎ 074 278 09 90

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrekening** : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

**Website** : [www.twente.okkn.nl](http://www.twente.okkn.nl)

### **Redactieadres Maandbrief**

*Dhr. A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)



# Lebuñus Kompas