

Maart 2013



Inleidend woord : vieren en dienen

Wanneer we samen komen om eucharistie te vieren lopen we vooruit op wat er nog niet is. We verenigen ons rond het Woord en de Tekenen waarin Christus in ons midden aanwezig komt en worden wat we in belofte en hoop reeds zijn: het lichaam van Christus, teken en voorbode van het rijk van God. Eucharistie vieren staat daarmee altijd in het spanningsveld van het 'nu al' en het 'nog niet, maar eens'. We vieren wat we nog niet zijn om te worden wat we nu al zijn.

Dit te vieren is vooruitgrijpen op de werkelijkheid die met het visioen van het Godsrijk wordt aangeduid. Het is die wereld waarin er geen slaven en heersers meer zijn, waarin ware vrede en gerechtigheid heersen, waarin mensen werkelijk broeders en zusters zijn. De eucharistie is het concept voor nieuwe verhoudingen tussen mensen. Een samenleven waarin de gaven van hoofd, hart en handen worden gedeeld tot opbouw van allen. Een wereld waarin geen mens gebrek lijdt, waarin ieder ontvangt wat hij/zij nodig heeft om te leven en zich te ontplooien.

Eucharistie vieren is dan ook niet te verstaan als een louter binnenkerkelijk gebeuren. In de eucharistie wordt gedaan wat de kerk is en moet zijn, namelijk sacrament voor de wereld. En ook al is niet iedereen christen en viert niet iedereen eucharistie, de eucharistische gemeenschap is in hoop die alle mensen omvat, omdat en opdat allen broeders en zusters zijn. En wat we in kleine groep met elkaar vieren is daarvan een teken en afbeelding.

Lebuïnus Kompas

Daarom mag het eucharistie vieren niet stoppen bij de deur van de kerkruimte. In de zending zet de eucharistie zich voort in de dienst aan de wereld, aan de medemens. Het wezen van de eucharistie nodigt iedere deelnemer uit om dat wat gevierd is in de kleine gemeente zichtbaar te maken voor de grotere mensengemeente. Eucharistie vieren is een uitnodiging om eucharistisch te leven.

In het woord dat in de viering klinkt, sluiten we aan bij de verhalen waarin we beseffen wie we zijn, waarin onze identiteit als gemeenschap van Christus geduid en beleefd wordt. In het breken van het brood en het delen van de beker gedenken we waartoe we geroepen zijn. Ervaren we wat het betekent om mensen van God te zijn. Het aanzeggen van vrede en het delen van de levensgaven maken ons tot wat we zijn, het lichaam van Christus. En als het lichaam van Christus hebben we te zijn wat we vieren.

Wanneer dat wat we vieren doorbreekt in onze werkelijkheid ontstaat nieuw leven. Uit de doodlopende weg van oorlog en haat, uit het graf van onrecht staan dan mensen op om vrij en recht op te leven. De veertigdagentijd is, als voorbereiding op Pasen, een ideale tijd om ons te bezinnen op wat we vieren en om te proberen te worden wat we vieren, te doen wat we in de eucharistie gedenken.

Pastor Ward Cortvriendt

Kerkdienst zondag 10 maart 10.30 u in de H. Lebuïnuskapel **Eucharistieviering 4^e zondag Veertigdagentijd (C-jaar)**

Voorgangers : pastoor Wessel Jan Woltjer
Lezingen : 1^e Frits Driesen 2^e Liesbeth Wisselo
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters : Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Vastenactie

Kerkdienst zondag 24 maart 10.30 u in de H. Lebuïnuskapel **Eucharistieviering Palmzondag en Begin Goede Week**

Voorgangers : pastoor P. Brommet
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Marjolein Driesen 2^e Frits van Brussel

Lebuïnus Kompas

Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters : Marjolein Driesen en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Vastenactie

Kerkdienst zondag 31 maart 10.30 in de H. Lebuïnuskapel Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen

Voorgangers : pastoor A. Duurkoop
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Peter de Reus 2^e Wim de Rijk
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Statie Twente

Hulpactie voor Syrië

Op zondag 10 februari hebben we in ons kerkcentrum gecollecteerd voor de hulpactie van in Twente wonende Syriërs, Syria's Request. Er waren door weersomstandigheden weinig kerkgangers. Wie de actie nog wil steunen kan gebruik maken van rekeningnummer 766 7732 t.n.v. Samenwerkende Democratische Organisaties Syriërs Enschede.

Op naar Jerusalem

Het nieuwe boekje met gedachten en gebeden voor de Veertigdagentijd heet 'Op weg naar Jerusalem', en is verkrijgbaar op het tafeltje achterin het kerkcentrum en via de webshop van het Bisschoppelijk Bureau. Het is een prima handreiking voor dagelijkse bezinning op weg naar Pasen en leent zich goed voor gebruik aan tafel.

Wat nog te gebeuren staat..

- o zaterdag 2 maart ontvangt Victor Scheijde, pastor van de Sint Martinusparochie Groningen de diakenwijding. De wijding vindt plaats in de Rk. St. Franciscuskerk aan de Zaagmuldersweg 67,

Lebuiñus Kompas

- o en de viering begint om 14.00 uur
- o op zondag 10 maart wordt Joke Kolkman geïnstalleerd als pastoor van de H. Willibrordusparochie Arnhem, en deze viering onder leiding van aartsbisschop Joris Vercammen begint om 10.00 u
- o zaterdag 16 maart 14.00 u viert het Oecumenisch City Pastoraat Enschede(OCPE) in de tegenoverliggende Grote Kerk op de markt dat ze 20 jaar geleden werd opgericht door de Raad van Kerken.
- o op woensdag 27 maart 19.30 u vindt in de Ste. Gertrudiskathedraal de jaarlijkse wijding plaats van de H.Olie voor gebruik in de parochies van het aartsbisdom.

Colofon

Kerkgelegenheid : *Lebuiñus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*



Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl