

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Januari 2013



Inleidend woord : schone lei?

Voor nogal wat mensen is de jaarwisseling het moment bij uitstek om een balans op te maken. "Wat is er gebeurd het afgelopen jaar? Wat heb ik tot stand gebracht? Welke dingen heb ik laten liggen? Of verkeerd gedaan. Wat zou ik anders willen of anders willen doen?"

Het lijkt me prima om jezelf van tijd tot tijd die vragen te stellen, niet perse met de jaarwisseling overigens, maar wat doe je met de antwoorden? Gebruik je ze als een bevestiging van je onmacht om dingen in je leven te veranderen? Of stellen ze je in staat om wat onvruchtbaar is in je leven achter je te laten en je te richten op wat vreugde schenkt en goed voor je is?

Het is niet zo gemakkelijk om daar eerlijk antwoord op te geven. Laten we ons dus geen illusies scheppen met voornemens die al geschonden worden voor het jaar goed en wel begonnen is. 1 januari heeft geen herinnering aan 31 december, maar wij wel. Het lijkt me beter om dat wat goed is in ons leven te bevorderen, en daar op in te zetten, dan onze energie te richten op wat we niet goed vinden.

Lebuïnus Kompas

Dat klinkt een beetje gevaarlijk, maar ik ben ervan overtuigd dat het beter is het goede te bevorderen dan het kwade te bestrijden. Dat betekent niet dat we het kwade zijn gang moeten laten gaan. We moeten het de pas afsnijden.

We zullen niet met een schone lei beginnen in het nieuwe jaar. We dragen onszelf mee in de tijd. Maar niet als een onafwendbaar gegeven. De uitspraak "zo ben ik nu eenmaal" zou verboden moeten worden. Er is veel waar we ons zorgen over kunnen maken. De toekomst ziet er niet altijd en niet voor iedereen rooskleurig uit. Maar ik wens ons allen toe dat we ons fundamenteel vertrouwen, dat wil zeggen: het vertrouwen dat het fundament van ons bestaan uitmaakt, mogen behouden.

Voor onze statie is dat het vertrouwen in de kracht en de toekomst van onze geloofsgemeenschap. We zullen voortgaan met de besluitvorming omtrent de vormgeving van onze kerkruimte. Het zou fijn zijn wanneer we daar in de eerste maanden definitieve besluiten voor zouden kunnen nemen. We willen onze gemeenschap niet alleen voor onszelf behouden, maar ook delen met anderen en inzetten op verbreding en groei. Die inzet vertelt immers dat we in onszelf geloven en in de waarde van onze Oud-Katholieke geloofsgemeenschap binnen het geheel van het kerkelijk veld van Twente.

Ik wens ons toe dat we zulk een vertrouwen mogen hebben en uitstralen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zoekende zijn en ik hoop dat we ons laten vinden.

Voor het nieuwe jaar wens ik ons allen geluk, liefde en zegen. Maar ook de kracht om te dragen wat we te dragen krijgen en de moed om door te gaan. Moge Gods genade ons erfahrbaar nabij zijn en mogen we ook in het nieuwe jaar een zegen zijn voor elkaar en de mensen die we ontmoeten.

Zalig Nieuwjaar.

Pastor Ward Cortvriendt

Lebuïnus Kompas

Kerkdienst zondag 13 januari 10.30 u Dorpsmatenweg 40 **Eucharistieviering Doop van de Heer (C-jaar)**

Voorgangers : mgr. J. Glazemaker
pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e André Zandbelt 2^e Frits Driesen
Misdiensers : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosterdienst : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Oecumenisch Werk

Kerkdienst zondag 27 januari 10.30 u Dorpsmatenweg 40 **Dienst Schrift en Gebed 3^e Zondag na Epifanie (C-jaar)**

Voorganger : pastoraal assistent Ward Cortvriendt
Lezingen : 1^e Liesbeth Wisselo 2^e Marjolein Driesen
Misdiensers : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosterdienst : Liesbeth Wisselo en Bertil de Reus
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Statie Twente

Nieuwjaarsbijeenkomst Utrecht en Bisschopsjubileum

Op zaterdag 5 januari is er om 14.30 een feestelijke Eucharistieviering in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in verband met het 12 ½ jarig bisschopsjubileum van aartsbisschop Joris Vercammen. Aansluitend is er de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in de Driehoek. De bisschop heeft te kennen gegeven liever geen persoonlijke geschenken te ontvangen, maar zou een eventuele gift bestemd willen zien voor het Impulsfonds dat ruimte biedt aan nieuwe (initiatieven in) geloofsgemeenschappen. Dat kan met een gift op rekening 214190129 van de OKK-Ned te Amersfoort, onder vermelding van: jubileumgift of Impulsfonds.

Lebuïnus Kompas

Wat nog te gebeuren staat..

- o op zondag 3 februari wordt mw Angela Berben tot diaken gewijd in de parochiekerk van St. Joris op het Zand te Amersfoort. De wijdingsdienst begint om 15.00 uur
- o op zaterdag 9 februari worden diaken Joke Kolkman van de parochie Arnhem én diaken Robin Voorn uit Delft tot priester gewijd door aartsbisschop Joris Vercammen. De eucharistieviering begint om 14.30 uur in de kathedrale Ste. Gertrudis te Utrecht.
- o van 18 tot 25 januari is er de Gebedsweek om de eenheid. In veel steden en dorpen vinden in het weekend oecumenische vieringen plaats waarbij u zich kunt aansluiten

Colofon

Kerkgelegenheid : *Lebuïnus Kapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastor /pastoraal assistent E. Cortvriendt

Schaapskamp 8 3449 PS Hierden

☎ 06 53780023

E-Mail : info@wardcortvriendt.eu

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Dhr. W. de Rijk, penningmeester

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

Dhr. A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl

