

Lebuïnus Kompas

Maandelijkse
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Mei 2012



Inleidend woord

In "Een kalkoen met een hemd" van Willy Brill, vond ik het volgende verhaal:

Iedere keer als het volk van God in gevaar verkeerde ging rabbi Baal Sjem-Tov naar een bepaalde plek in het bos, ontstak daar een vuur en sprak een gebed uit. Zijn volk bleef gespaard. De mensen kwamen weer op adem.

Een generatie later ging zijn leerling en opvolger als rebbe naar dezelfde plek in dat bos, toen er weer een ramp dreigde voor de Joodse bevolking. "Heer, van het heelal," zei hij, "ik weet niet hoe ik vuur moet maken, maar ik heb de plek gevonden en ik ken het gebed, misschien is dit voldoende." En het wás voldoende. Zij kwamen weer op adem.

Weer een generatie later ging de opvolger van de opvolger van rabbi Baal Sjem-Tov naar dat bos met hetzelfde doel en sprak: "Ik weet niet hoe ik vuur moet maken, ik ken het gebed niet, maar de juiste plek heb ik gevonden." Het volk werd gespaard en zij kwamen weer op adem.

Nog weer een generatie verder, toen weer een ramp dreigde, ging op zijn beurt de volgende rebbe naar het bos en zei: "Heer, ik kan geen vuur maken, ik ben het gebed vergeten en ik weet niet eens of dit de juiste plek is. Het enige wat ik kan, is hier staan en het verhaal vertellen." Het werkte en ze kwamen weer op adem.

Lebuïnus Kompas

Diezelfde gevoelens en gedachten komen bij je op als je bedenkt dat we ieder jaar het Pinksterfeest vieren. Naar de plek in Jeruzalem kunnen we niet meer terug. De juiste plek is niet eens meer terug te vinden. We kennen niet eens de woorden die gesproken werden voordat de Geest de mensen in beweging bracht. We lezen wel dat iedereen weer adem kreeg en elkaar verstond, en dagelijks sloten mensen zich bij de christelijke beweging aan. Ook wij kunnen weer op adem komen bij de verhalen over Pinksteren en de eerste 'succesverhalen'.

Maar hoe houden we die adem in het gewone doordeweekse bestaan? Misschien door deze ontdekking: de plek in het bos zou wel eens kunnen liggen dichtbij waar we wonen en werken, of de kerk of kapel waar het voor je begon. Misschien kunnen we ons door de Pinksterverhalen laten beademen om zelf weer krachtig te worden en verder te kunnen in ons leven. Dat mensen op verhaal komen vertelt ook iedere plek waar mensen regelmatig ter kerke samenkomen. Zijn het de oude woorden van weleer? Is het de wijze van samenzijn van weleer? Is het de gemeenschap die leeft vanuit de Geest? Het werkt en mensen komen op adem.

Dit alles is mogelijk voor wie geloven dat de Geest mensen nog steeds in beweging brengt. Adem en lucht om te leven.. voor velen. U allen groetend,
Pastoor Klaas Jan Homan

Kerkdienst zondag 13 mei 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 Hengelo Eucharistieviering 6^e zondag na Pasen (b-jaar)

Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1^e Frits Driesen 2^e Liesbeth Wisselo
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Missie St. Paulus

Kerkdienst zaterdag 26 mei 18.00 Dorpsmatenstraat 40 Hengelo Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren

Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1^e Marjolein Driesen 2^e Frits van Brussel
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Koster : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e Statie Twente

Lebuïnus Kompas

Met Pinksteren open huis OKK Twente

Sinds anderhalf jaar heeft de Oud-Katholieke Statie Twente haar kerkcentrum in Hengelo. Gebleken is dat er mensen zijn die graag eens een kijkje zouden nemen en meer zouden willen horen over de achtergrond van de OKK Kerk want die is bij velen in het Oosten des lands nogal onbekend. Daarom bieden we voor ieder die interesse heeft

Open Huis op Pinksterzaterdag 26 mei

Het programma ziet er zo uit:

- 16.00 u welkom bij een kop koffie
- 16.15 u korte inleiding over de Oud-Katholieke Kerk
- 16.30 u DVD over het dagelijks leven in de OKK Nederland
- 17.00 u U kunt uw vragen kwijt aan mensen van de OKK (forum)
- 17.30 u boekentafeltje, rondkijken in het kerkcentrum
- 18.00 u te gast bij de H. Eucharistieviering van Pinksteren
- 19.00 u nog een kopje koffie na, met leden van de gemeenschap

Aanmelden vooraf is niet nodig, maar het kan plezierig zijn als u ons laat weten dat u van plan bent te komen: bel of mail naar

mw E. Wisselo tel. 06 53218104 of liesbethwisselo@tomaatnet.nl

Bisdomdag OKK parochies aartsbisdom Utrecht

Zaterdag **16 juni** zijn parochianen van alle leeftijd en uit alle OKK parochies welkom op de bisdomdag in Utrecht. Al vóór 10.00 staat koffie klaar in 'de Driehoek' naast de St. Gertrudiskerk. Na de inleiding op de dag die als motto heeft: *Opgewekt katholiek*, zijn er diverse workshops vóór en na de lunch tot circa 14.45 u waaraan u kunt deelnemen. Er is ook een apart programma voor 15-plussers én een programma speciaal voor jonge kinderen. Tussen 15.00 en 16.00 u is er een gezamenlijke kerkdienst in de St. Gertrudiskerk.

Lebuïnus Kompas

Daarna is er nog alle gelegenheid voor verdere ontmoeting en bijpraten onder een glaasje. Aan te raden is, om je tijdig aan te melden als je weet dat je wilt gaan, want er is een limiet aan het aantal deelnemers.

Op de site staat geen speciaal nummer daarvoor, dus kun je dat maar het best doen via het Bisschoppelijk Bureau:

tel 033 462 0875 of mail : buro@okkn.nl

Te gast bij de AKK in Münster

Op zaterdag 21 april waren wij als Statie te gast bij onze buurtparochie in Münster waar we royaal werden onthaald en met wie de middag hebben doorgebracht en samen de Eucharistie gevierd. Een verslagje is nog in de maak en treft u aan in de volgende maandbrief.

Colofon

Kerkgelegenheid : *Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastoor K.J. Homan

Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht

☎ 078 6454189; ☎ 06 18698317

E-mail: kjh@hccnet.nl

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

de heer W. de Rijk, penningmeester

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

de heer A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl



Lebuñus Kompas