

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Augustus 2011



Je zult maar een God hebben die zo op je gesteld is...

Al 75 jaar leefde Abraham daar, in Ur der Chaldeeën. Hij had het er goed. Geen enkele reden om zijn heil elders te zoeken. Grond, die hem lief en dierbaar was. Alles bleef bij het oude. Omringd door familie en vrienden, en hoog boven zich een hemel vol met sterren die zijn lot bepaalden. Alles was geregeld. Maar als alles geregeld is, klopt er toch iets niet? Toen ging hij nadenken. Is er een God die aan de touwtjes trekt? Hoe zit het eigenlijk met God de schepper van hemel en aarde?

Hij vertrekt. Vastberaden stap hij uit de bestaande orde. Vastgeroeste gebruiken achter zich latend. Dat zal geen gemakkelijke stap zijn geweest. Een lang leven laat hij achter zich, een complete wereld laat hij achter zich om op weg te gaan naar - ja, waar naar toe? Wat bezielt hem toch. Een man, die het onzekere voor het zekere neemt. Die zich laat wegroepen uit de kringloop van de natuur, een wereld, waarin alles vast ligt. Een traditie waar geen gesprek is, want alles ligt toch vast? Een wereld vol met berusting, fatalisme: zo is het geweest en zo zal het altijd blijven.

Abraham - hij weet nu beter. Er is hem een licht opgegaan. Een visioen staat hem voor ogen. Het moet anders en het kan ook anders. Wat je 'geloven' noemt. Op weg gaan. Je niet laten leven, zelf leven. Staan in de vrijheid. Het moet mogelijk zijn, een betere wereld. Het is je droom, je vurige hoop. Op weg gaan. Je niet

Lebuïnus Kompas

afhankelijk maken van de feiten. Beslissend zijn de beloften. De beloften van een God die je zonder meer vertrouwt. Een God, die je naam noemt zoals niemand die noemt. Zoals de dichter van psalm 18 – bewerking van Hans Bouma] formuleer

*Je zult maar een God hebben die zo op je gesteld is,
een God die je uit alle macht bijvalt, beaamt, bevestigt,
een God die zich krachtdadig inspant voor je bevrijding -
o hoe verbazend ontrukte Hij mij aan het duister,
onweerstaanbaar en voorgoed keerde ik terug naar het licht.*

Ja, je zult maar zo'n God hebben, zó op je gesteld...
U allen groetend, Pastoor Klaas Jan Homan

Kerkdienst zondag 14 augustus 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Eucharistieviering :Ontslapen H. Maagd (9^ena Pinkst,14 in reeks)

Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1^e André Zandbelt 2^e Frits Driesen
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e t.b.v. de Unie van Utrecht

Kerkdienst zondag 28 augustus 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Eucharistieviering: H. Eusebius mart. (11^ena Pinkst, 16 in reeks)

Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1^e Liesbeth Wisselo 2^e Marjolein Driesen
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters : André Zandbelt
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie 2^e voor de Statie Twente

Lezingen deze dag : 2 Makk 7,1-2;9-14 ; Timotheus 6,11-16; Matheus 10,16-22
Tevens jaargedachtenis Femke de Rijk-van Oort.

Parochie Arnhem op 11 september op bezoek

Op zondag 11 september zijn de parochianen van parochie Arnhem bij ons te gast. We vieren die zondag de viering samen, en willen in gesprek met elkaar raken. Er is een thema meegegeven aan deze dag: *Geroepen om elkaar te helpen.*

Lebuïnus Kompas

Het programma ziet er op dit moment als volgt :

- 09.45 u ontvangst met koffie (patio)
- 10.30 u eucharistieviering
- 11.30 u ontmoeting
- 12.15 u themawandeling
- 13.00 u gezamenlijke lunch

Na afloop van de lunch kunnen mensen die gelegenheid hebben nog verder ingaan op thema's die worden aangereikt. Houd deze (mid)dag dus vrij in je agenda...

Kunt u in de viering voor mijn intentie bidden ?

Parochianen die ziek zijn of thuiszittend of om andere reden niet kunnen deelnemen aan de kerkdienst, willen soms dat er gebeden wordt voor wat hen ter harte gaat. Zij kunnen die intentie en het verzoek om ervoor te bidden doorgeven. Stuur een berichtje naar pastoor Homan kjh@hccnet.nl of bel hem over je verzoek (

Oud- en nieuw-katholiek

Aartsbisschop Joris Vercammen schreef een nieuw boek: Oud- en nieuw-katholiek, met als ondertitel: de spirituele zoektocht van die andere katholieken. Kerk moet vrijheid en ruimte bieden van ontmoeting, gesprek en viering, vanuit verbondenheid met cultuur en maatschappij. In de inleiding lezen we :

" 'Oud' staat voor 'terug naar de oorsprong (...)' : we stellen ons de vraag of het geloof van nu nog steeds klopt met de oorsprong. Het gaat erom de dynamiek van toen de ruimte te geven in het leven van nu. Daarbij willen we dichtbij de mens en de wereld blijven. We willen een kerk zijn die met beide benen op de grond staat. Geloof gaat immers over de wijze waarop je *in* het leven staat: het leven zoals het is." Bestellen van het boek kan via het bureau/webshop of in de boekhandel.

Eveline M. Jansen ontvangt St. Maarten Penning

Op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni vierde Eveline M. Jansen haar 50 jarig jubileum als organiste in de Oud-Katholieke Kathedrale Kerk van St. Gertrudis. Na een prachtig concert van circa 1 uur op zaterdagmiddag met stukken van César Franck, Naji Hakim, Antoni van Noordt, Johann Sebastian Bach, Johann Chr. Bach en Max Reger kreeg Eveline van Kanunnik Wietse van der Velde namens het Metropolitane Kapittel de St. Maarten Penning uitgereikt. Emeritus pastoor Jan Kinneging las de bijbehorende akte voor. Eveline was zeer verrast en blij. Aansluitend was er een receptie met een hapje en een drankje en gelegenheid voor gelukwensen in het naastgelegen zalencentrum "In de Driehoek". Dat was genieten voor mij. Op zondag was er een feestelijke

Lebuïnus Kompas

Eucharistieviering in de St. Gertrudis en na afloop gelegenheid tot ontmoeting en gelukwensen in het zalencentrum "In de Driehoek" . Hier was ik niet bij.

Wouter de Rijk



Colofon: **kerkgelegenheid :** *Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*
Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastoor K.J. Homan

Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht

☎ 078 6454189; ☎ 06 18698317

E-mail: kjh@hccnet.nl

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

de heer W. de Rijk, penningmeester

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

de heer A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl



Lebuñinus Kompas