

November 2011



## **Gedachten bij 2 november Allerzielen**

Deze dag besteden we aan het verdriet van elkaar. Het leven hebben we te leen. En het leven moet je weer afgeven, doorgeven, overgeven, loslaten. Dat is een pijnlijk proces. Er zijn tranen gevloeid. Het sterven was onafwendbaar. In het boek Prediker staat dit melancholische proces op eenvoudige wijze beschreven: "Het zilveren koord knapt, de gouden schaal breekt, de kruik gaat stuk bij de bron en het scheprad valt gebroken in de put. Het stof keert terug naar de aarde, waar het vandaan kwam en het leven keert terug naar God die het hem schonk". En aan het einde van het leven neemt Gods Geest de laatste adem in haar grote waaien op. Onze Geest wordt weer herenigd met God die haar gegeven heeft. In een bewerking van ps.103: "dat wij een ademtocht zijn die zich deel weet van de grote ademtocht door de eeuwen der eeuwen."

Jezelf een ademtocht te weten, een mens, verdwijnend in het onophoudelijke gaan en komen van namen en gezichten. Zo nameloos en ongekend, zo snel vergeten. Eigenlijk gaat het om het meest wezenlijke van het menselijke bestaan. En dat heeft te maken met vertrouwen. Wij verwachten het komen van de nieuwe aarde, waar de nacht voorgoed is verbleekt, de pijn van het verleden is genezen.

# Lebuïnus Kompas

En aan het einde van ons leven neemt Gods Geest de laatste adem in haar grote waaien op. Onze Geest wordt weer herenigd met God die haar gegeven heeft.

Of zoals de heilige Franciscus dit treffend omschrijft: Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht en wolken waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.  
*Pastoor Klaas Jan Homan*

## **Kerkdienst zondag 13 november 10.30 u Dorpsmatenweg 40** **Allerheiligen met gedachtenis van H. Willibrordus en H. Lebuïnus** **Allerzielen met gedachtenis van alle overledenen**

Voorganger	: pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> Peter de Reus 2 <sup>e</sup> Wim de Rijk
Misdienaars	: Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters	: Marjolein en Frits Driesen
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2 <sup>e</sup> Unie van Utrecht

## **Kerkdienst zondag 27 november 10.30 u Dorpsmatenweg 40** **Eerste zondag van de Advent (b-jaar)**

Voorganger	: pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen	: 1 <sup>e</sup> André Zandbelt 2 <sup>e</sup> Frits Driesen
Misdienaars	: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters	: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Collectes	: 1 <sup>e</sup> OKK-Ned en Statie 2 <sup>e</sup> voor Statie Twente

## **Nieuwsbrief en Website Mijdrecht**

In het blad De Oud-Katholiek van september stond een interview met ondergetekende. Hierin kwamen de kerkdiensten aan de orde die sinds oktober 2010 in Mijdrecht gehouden worden. Deze vinden plaats voor rooms-katholieke medebroeders en zusters die naar aanleiding van een aantal conflicten hun

# Lebuïnus Kompas

parochiekerk hebben verlaten..Naar aanleiding van de opmerkingen over Mijdrecht kreeg ik nogal wat vragen... Omdat het onmogelijk is om alle vragen persoonlijk te beantwoorden wijs ik er op dat het 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen' een eigen website heeft, te weten: [www.derondevenen.okkn.nl](http://www.derondevenen.okkn.nl). Ook wordt er elke maand een nieuwsbrief(mail)uitgegeven. Als men zijn of haar e-mailadres doorgeeft aan de beheerder van [nieuwsbriefkadv@gmail.com](mailto:nieuwsbriefkadv@gmail.com), krijgt u deze maandelijks gratis toegezonden.

*Wim de Boer*

## **De ziel van de stad Hengelo : symposium Raad van Kerken**

De Raad van Kerken Hengelo nodigt ons uit voor het najaarssymposium. Ditmaal een bezinning op kerk en samenleving van de stad Hengelo: wat is de ziel van Hengelo? Het symposium vindt plaats op:

**zaterdag 5 november van 10.00 tot 15.00 u**

**in de Thaborkerk (wijk Hasseler Es)**

Gerrit Peuscherstraat 1 en 3 Hengelo

(stadsbuslijn 11, halte WKC Hasselo)

De inleiding wordt verzorgd door ds. Herman Koetsveld. Het thema is gekozen en wordt toegelicht door Pieter van Vliet als voorzitter van het Platform voor Levensbeschouwing en Religie. Er is ruim gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar (in groepen) en met de inleider(s). Tot slot worden conclusies verzameld voor kerk en samenleving in Hengelo. De kosten (inclusief de lunch) komen voor rekening van de Raad van Kerken. Opgave voor deelname:

per e-mail : [p.vanvliet@kpnmail.nl](mailto:p.vanvliet@kpnmail.nl)

per post : Symposium RvK t.n.v. J.P. van Vliet

Henk Lammstraat 6 7556 HZ Hengelo

## **Inzet voor aandachtswerk in de samenleving**

De Raad van Kerken Enschede roept kerkleden op om zich als vrijwilliger in te zetten in de seculiere samenleving. Het gaat erom om aandacht te hebben voor initiatieven breder dan de kring waarvan men lid is: aandachtswerk en maatjesprojecten van bv Zonnebloem, Rode Kruis, Leendert Vriel, Jeugdzorg. Drijfveren zouden moeten zijn: *compassie* (behandel een ander zoals jezelf behandeld wil worden) en *presentie* (luisterend aanwezig zijn zonder instant-oplossingen). De Raad meent dat juist in de geloofsgemeenschappen zelf inspiratie

# Lebuïnus Kompas

te vinden is om zich te engageren voor mensen in de samenleving van eigen dorp en stad. Het symposium dat in februari 2012 gehouden zal worden, wil verdere verdieping en motivatie hiervoor geven.

## **Synode Oud-Katholieke Kerk Nederland op 19 november**

Zaterdag 19 november vindt de jaarlijkse zitting van de Synode van de OKKN plaats in Hilversum. Een hele dag beraad. 's Middags zal het thema zijn: wat heeft een maatschappelijk betrokken Oud-Katholiek met haar/zijn kerk ?

## **Colofon**

**Kerkgelegenheid** : *Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

### **Bestuur Statie Twente en Ommelanden**

*Pastoor K.J. Homan*

Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht

☎ 078 6454189; ☎ 06 18698317

E-mail: [kjh@hccnet.nl](mailto:kjh@hccnet.nl)

*mw. E. Wisselo, secretaris*

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: [liesbethwisselo@tomaatnet.nl](mailto:liesbethwisselo@tomaatnet.nl)

*de heer W. de Rijk, penningmeester*

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: [W.de.Rijk2@kpnplanet.nl](mailto:W.de.Rijk2@kpnplanet.nl)

**Bankrekening** : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

### **Redactieadres Maandbrief**

*de heer A. Zandbelt*

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: [a.zandbelt@planet.nl](mailto:a.zandbelt@planet.nl)



# Lebuñus Kompas