

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Juli 2011



Johannes 15,1 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer'.

De wijnstok is een struik die heel wat verzorging nodig heeft. Je kan zeggen, dat mits de goede grond en de goede cultuur er een redelijke garantie op goede vrucht bestaat. En daarnaast is de oogst afhankelijk van het weer. Goede grond en een Er spelen ook andere factoren een rol. Daar heb je geen invloed op. De voorbereidende handelingen zijn minstens even belangrijk. Dat weten we allemaal. En als er zich toch een goede oogst voordoet, dan is dat op zich al een wonder. Deze parallel zou je kunnen doortrekken naar de dag van vandaag. Mensen kunnen het goede voorbeeld geven, de grond bouwrijp maken. Maar verder dan dat kom je niet. Je moet maar afwachten wat er van terecht komt. Het enige wat je kunt doen is de vriendschap van God aanbieden en er zelf naar leven.

In Jezus' afscheidsrede wordt er bijna niets gezegd over het werk dat aan de oogst voorafgaat. Af en toe zie je iets als een flits over de diepe eenheid van God, Jezus en de mensen. Maar voor de rest is God zelfvergeten, ook al – en dat geloven wij – heeft Hij voor ons gezwoegd in de schepping, in het verbond, in Jezus en in de tijd daarna, tot op de dag van vandaag. Het is net alsof Hij aan die barensweeën naar de nieuwe tijd niet gedenkt. Gods zelfvergetelheid mag voor christenen aanleiding zijn tot een pretentieloos getuigenis, zelfs zodanig zegt Bonhoeffer dat wij leven 'alsof God er niet was', gewoon doen.

Lebuïnus Kompas

Wij mensen, zijn in de beeldtaal van Jezus, de ranken. Een rank maakt de verbinding tussen de stam en de vrucht. Snoeien is nodig omdat de afstand van de rank naar de stam niet te groot mag worden. Verbondenheid is het wezen van de rank. Zonder verbondenheid kan de rank geen rank meer zijn maar hoogstens nog een overbodig stuk hout, klaar om te snoeien: dood hout. Is het leven zonder verbondenheid nog wel leven te noemen? Overbodig te zijn is een raar gevoel waardoor je verloren loopt zonder band met een medemens.

Dit evangelie is het krachtigste argument voor een kerk tegelijk kerk en gemeenschap is. En juist die gemeenschap erom heen is belangrijk omdat je juist daarop wordt afgerekend als kerk. Ik bedoel dit: een liturgie kan zeer fraai overkomen - met alle toeters en bellen - , maar als de sociale dimensie ontbreekt, dan zit die rank los van de stam. Dan is een liturgie een ware aanfluiting. Dan kunnen de sappen van de stam niet goed doorwerken, dan kunnen zich ook geen vruchten ontwikkelen. U allen groetend, Pastoor Klaas Jan Homan

Kerkdienst zondag 10 juli 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo Eucharistieviering 4^e zondag na Pinksteren(10 in de reeks)

Voorganger	: Pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen	: Marjolein Driesen en Frits van Brussel
Misdienaars	: Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters	: André Zandbelt
Organist	: Harald van der Werff
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Publiciteitsmiddelen OKK

Kerkdienst zondag 24 juli 10.30 u Dorpsmatenweg 40 Hengelo Eucharistieviering 6^e zondag na Pinksteren (12 in de reeks)

Voorganger	: Pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen	: Peter de Reus en Wim de Rijk
Misdienaars	: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters	: Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Organist	: Harald van der Werff
Collectes	: 1 ^e OKK-Ned en Statie 2 ^e Statie Twente

Cantors voor de kerkdienst

Er is een plannetje in de maak om vanaf 25 september te starten met een cantorsgroepje voor de kerkdienst. Dat heeft een dubbele bedoeling. Een cantorsgroep kan het mogelijk maken om in de kerkdienst ook psalmen en

Lebuïnus Kompas

liederen te zingen die vragen om voorzang of wisselwerking tussen gemeente en koor. Zulke gezangen moeten nu te vaak buiten beeld blijven van onze kleine gemeenschap. Daarnaast kan zo'n cantorgroepje er ook aan bijdragen dat méér liederen uit het Gezangboek zingbaar en vertrouwd worden gemaakt voor de vierende gemeenschap van onze Statie. Op dit moment is de gedachte om de cantorsgroep in te zetten op telkens de vierde zondag van de maand.

Wellicht zijn er vrouwen of mannen die enig talent voor zingen hebben dat nog verborgen ligt te sluimeren en die zouden willen meedoen in zo'n cantorsgroep. Schroom niet je te melden, je stem is meer dan welkom. Neem contact op met

dhr. Toon 't Hoen 074 2433472 of tt.hoen@hetnet.nl

of als je nog aarzelingen of vragen hebt, praat er eens over met

pastoor Homan 06-18698317 of kjh@hccnet.nl

Münster-Twente, Twente-Münster

Zaterdag 25 juni kwam een aantal Oud-Katholieken bij elkaar, bij het Mühlenhof-Freilichtmuseum in Münster: vier leden van de statie Twente en vier van de parochie Münster. Gezellig kletsend hebben we een rondgang door het museum gemaakt. De rondgang werd afgesloten met Kaffee/Tee und Kuchen. Daarna zijn we naar het nieuwe parochiekantoor gereden: een leuke kamer in een kantoorgebouw.

Aangezien de nieuwe kerkplek, de Trinitatis-Kirche, aan de andere kant van Münster ligt, zijn we dwars door Münster gereden. De Trinitatis-Kirche is een mooie lichte kerk, met een prachtig vormgegeven doopvont en altaartafel. De kerkdienst in het Duits was goed te volgen. De liturgie is bekend. En na afloop een kopje koffie of sap met iets lekkers erbij. Ons werd beloofd dat er 11 september een delegatie uit Münster aanwezig zal zijn als we in onze Statie ook bezoek zullen hebben van de parochie Arnhem.



Vakantie pastoor Klaas Jan Homan

Lebuïnus Kompas

Pastoor K.J. Homan is nog tot 9 juli afwezig in verband met vakantie.
Hij wordt waargenomen door pastoor L. Wijker te Hilversum

Homoseksualiteit en geloof

De Raad van Kerken Hengelo attendeert op de start in komend najaar van een gesprekskring rond homoseksualiteit en geloof. Het is een initiatief van de Protestantse Gemeente Hengelo, maar mikt uitdrukkelijk ook op mensen van buiten de eigen protestante kring. De eerste bijeenkomst zal zijn op donderdag 13 oktober in het wijkcentrum van de Thaborkerk. Informatie is in te winnen bij ds. H. Koetsveld onder tel. 074 2783203 of onder hkoetsveld@pkn-hengelo.nl
Het is handig als je vantevoren even aangeeft als je denkt te komen.

Colofon

Kerkgelegenheid : *Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastoor K.J. Homan

Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht

☎ 078 6454189; ☎ 06 18698317

E-mail: kjh@hccnet.nl

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

de heer W. de Rijk, penningmeester

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

bankrekening : 1791 62 713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

de heer A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl



Lebuñus Kompas