

Lebuïnus Kompas

Maandelijke
Nieuwsbrief
Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus
Twente en Ommelanden

Juni 2011



Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft..

Bekende woorden die niet altijd overkomen, juist omdat je ze iedere week uitspreekt of zingt. Er zijn momenten dat je je afvraagt, wat je je hierbij moet voorstellen. Psalm 104,30 zegt: "Zend Uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat." Zonder de heilige Geest is alles dood, levenloos. Mét Hem wordt alles levend. Zonder de Geest is de bijbel een geheel van dode letters, mét Hem worden Bijbelwoorden een lichtende wegwijzer voor het leven en besef je dat je persoonlijk geliefd bent, dat je gewenst bent. Zonder de Geest is de kerk een menselijke organisatie met regels en wetten. Mét de Geest wordt kerk een levend organisme, ruimte om op adem te komen. Zonder hulp van de Geest kunnen mensen zich wellicht fatsoenlijk gedragen, maar pas als de Geest over hen komt, kan men van echte liefde beginnen te spreken. Pas dan kunnen genegenheid geven, tederheid en echte gemeenschap. Alle liefde komt van de Geest. De heilige Geest is de Wekker van het leven die God je in het hart heeft gezonden, zegt Paulus de Galatenbrief. Hij is niet in tegenspraak met je wezen. Je mag er zijn zoals je bent. In de doop zegt Hij: "Je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter." Hij is het die jou tot je wezen brengt zodat onrust en angst verdwijnen en jij je identiteit krijgt.

De heilige Geest is geen indringer, geen zedenmeester, geen controleur. Hij is zo verbonden met je dat je er mag zijn zoals je bent. Je bent jezelf naarmate je het leven in ontvangst neemt dat de Geest je geeft. Al vanaf onze doop is de Geest als levend water in ons opgeborreld. Hij is een levenschenkende bron die nooit uitdroogt. Hebben we vergeten eruit te drinken? Hebben we dat geheim voor ons

Lebuïnus Kompas

zelf alleen gehouden? U allen groetend, Pastoor Klaas Jan Homan

Zondag 12 juni 10.30 u : Dorpsmatenweg 40 Hengelo Eucharistieviering Hoogfeest van Pinksteren

Voorganger : pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen : 1^e Wim de Rijk 2^e André Zandbelt
Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
Kosters : Bertil de Reus en Liesbeth Wisselo
Organist : Harald van der Werff
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie Twente 2^e Kerkopbouw

Zondag 26 juni 10.30 u : Dorpsmatenweg 40 Hengelo Eucharistieviering Tweede Zondag na Pinksteren(8^e in de reeks)

Voorganger : pastoor A. Duurkoop
Lezingen : 1^e Frits Driesen 2^e Liesbeth Wisselo
Misdienaars : Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Kosters : Marjolein en Frits Driesen
Organist : Harald van der Werff
Collectes : 1^e OKK-Ned en Statie Twente 2^e Statie Twente

Nieuwe kerkgebouwen in de OKK en hun financiering

Afgelopen maanden kregen drie parochies in de OKK een eigen kerkgebouw: de Statie Twente eerst, daarna de parochies in Eindhoven en Groningen. Hoe worden die gefinancierd ?

Er is landelijk overleg gaande over het uitgeven van een obligatielening. Oud-katholieken, ook van andere parochies, zouden door een lening het belang van het kerkgebouw voor de geloofsgemeenschap ondersteunen. In 1959 gebeurde dat ook voor de parochie in Den Haag. Er wordt nog bekeken tegen welk bedrag men mee kan doen en wat de looptijden van zo'n obligatielening zouden moeten zijn. In ieder geval is het de Oud-Katholieke Kerk Nederland te Amersfoort die deze lening gaat uitgeven ten gunste van alle drie kerkgebouwen. Op dit moment wordt uitgewerkt welke voorwaarden eraan verbonden zijn (rentepercentages) en welke mogelijkheden er zijn om in te stappen.

Gedacht wordt aan aflossing na 10 jaar via uitloting in gelijke delen voor de volgende 20 jaar (5% per jaar). Uitgifte van stukken á 25, 50, 100, 500 en 1000

Lebuïnus Kompas

euro. Rentepercentage 1% te betalen bij uitloting van de obligatie. Er zou een recht tot vervroegd aflossen zijn als er aanleiding toe is. Deelname zou ook mogelijk zijn voor vrienden en belangstellenden buiten de OKK. De lening is niet aftrekbaar voor de belasting, kan wel bij terugbetaling worden omgezet in een gift als men dat wenst. Als het CB met het uitgewerkte voorstel instemt, zou het in september van start kunnen gaan. Penningmeester W.de Rijk van onze Statie houdt ons op de hoogte. Hij zou graag horen wat uw ideeën hierover zijn en of u belangstelling hebt om aan de obligatielening mee te doen: w.de.rijk2@kpnplanet.nl Tel.074 2780990

Kontakt met de Oud-Katholieke parochie in Múnster.



Op 11 mei is er overleg geweest met pastoor Reinhard Potts van de parochie van de H. Johannes de Doper te Múnster. De parochie heeft een ander gebouw betrokken, is nu te gast bij de Evangelische Trinitatiskirche aan de Strassburger weg 51.

Parkeren is daar geen probleem. Zij vieren iedere zaterdagavond om 18.00 uur de eucharistie en in de wintermaanden om 17.00 uur.

(0049 2041 265194; muenster@alt-katholisch.de) Afgesproken is, dat de pastores elkaar over en weer informeren als er iets bijzonders gevierd wordt. Daarbij wordt gedacht aan het patroonsfeest op zaterdag 25 juni in Múnster, aan zondag 11 juli als de parochie van de H.Willibrordus uit Arnhem op bezoek is in Múnster en ook aan de Eerste Heilige Communie in april 2012 in Múnster.

Kunt u voor mijn intentie bidden ?

Parochianen die ziek of thuiszittende zijn of om andere redenen niet bij een kerkdienst kunnen zijn, willen soms dat er gebeden wordt voor wat hen op het hart ligt. Zij kunnen die intentie en het verzoek om ervoor te bidden doorgeven. Stuur tijdig vóór de zondagse kerkdienst een berichtje naar pastoor K. Homan: kjh@hccnet.nl

Lebuïnus Kompas

Contacten met Lutheranen in Twente

Enige tijd geleden ontving het bestuur van de statie bezoek van de Evangelisch Lutherse gemeente van Twente. Deze komt maandelijks bijeen in de Johanneskapel van Tweekelo. We spraken over mogelijke samenwerking. Zo gaan we nu starten met een gesprekskring onder leiding van ds IJda de Mol-Buizert en uw pastoor Klaas Jan Homan. Gedacht wordt aan minimaal 6 deelnemers, 3 deelnemers uit elk van beide kerken. U hoort nog nader over data en tijdstip.

Vakantie pastoor Klaas Jan Homan

Van 13 juni tot 9 juli is pastoor Homan op vakantie en wordt hij waargenomen door pastoor L. Wijker uit Hilversum. Van 14 augustus tot 27 augustus is hij eveneens afwezig, en dan neemt pastoor G.Verhey-de Jager te Amersfoort waar.

Colofon

Kerkgelegenheid : *Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastoor K.J. Homan

Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht

☎ 078 6454189; ☎ 06 18698317

E-mail: kjh@hccnet.nl

mw. E. Wisselo, secretaris

Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,

☎ 06 53218194

E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

de heer W. de Rijk, penningmeester

Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,

☎ 074 278 09 90

E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Banknummer

1791.62.713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

de heer A. Zandbelt

Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo

☎ 0546 – 815313

E-mail: a.zandbelt@planet.nl



Lebuñus Kompas