

Februari 2011



Inleiding pastoor

Wat is perswaardig ? In het pastoraat kom je alle mogelijke vragen tegen. En daar kun je vaak niet direct antwoord op geven. Maar er was een vraag bij die mij tot nadenken stemde. En eigenlijk weet ik het antwoord niet. Dus deze vraag wil ik graag met u delen.

Welnu, de kerken proberen naar buiten te treden. En niet iedere poging gelukt. Maar nu de vraag: Wat is publiciteit waardig?

Die vraag heeft mij dagen lang bezig gehouden. En heel voorzichtig ontstond er een antwoord. Ik dacht aan de kerk die zich in allerlei bochten moet wringen om als kerk te blijven functioneren, en aan al die mannen en vrouwen die zich vrijwillig zich hiervoor inzetten.

En dan komen de essentiële kenmerken van het 'christen zijn' naar boven. Ik dacht aan gezinnen die maar nauwelijks het hoofd boven water weten te houden. Het antwoord bleef uit maar een ander antwoord diende zich aan.

Lebuïnus Kompas

Al associërende ontstond het volgende: Trouw zijn is wachten, in verbinding blijven met de ander, van hart tot hart. Trouw is van het diepste vertrouwen, dat de ander mij te hulp zal schieten, als ik vastgelopen ben. God is de trouw.

Deze ervaring heeft mij op de been gehouden om in de maanden december en januari - toen de kou Oost-Nederland in de greep hield --de kerkplekken Twente, Arnhem en Nijmegen – van geestelijk voedsel te voorzien. Allen die hieraan hebben meegedragen - misschien wel zonder dit te beseffen --heel hartelijk dank.

Wat is perswaardig? Dat mensen elkaar dragen wat er ook gebeurt. Maar heeft dat echt nieuwswaarde?

In de aardse hemelse regionen redeneert men anders dan in de hemel. Moge 2011 de goede God ons daarbij helpen.

Pastoor Klaas Jan Homan

Zondag 13 februari : 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 Hengelo Eucharistieviering 6^e zondag na Epifanie (A-jaar)

- Voorgangers : Aartsbisschop Joris Vercammen en pastoor K. Homan
- Lezingen : Frits van Brussel en Peter de Reus
- Misdienaars : Bertil de Reus en Daan de Rijk
- Kosters : Marjolein en Frits Driesen
- Organist : Harald van der Werff
- Collectes : 1^e voor OKK-Ned en OKK Twente 2^e Jongerenwerk

Aartsbisschop J. Vercammen wil persoonlijk kennis maken met de wijze waarop wij liturgie vieren in onze nieuwe kerkgelegenheid in Hengelo. Hij is erbij nu wij vandaag voor het eerst weer op de zondagmorgen kunnen samenkomen.

Lebuïnus Kompas

Zondag 27 februari : 10.30 u Dorpsmatenstraat 40 Hengelo Eucharistieviering 8^e zondag na Epifanie (A-jaar)

Voorganger	: Pastoor Klaas Jan Homan
Lezingen	: Wim de Rijk en André Zandbelt
Misdienaars	: Wouter de Rijk en Noëlle de Reus
Koster	: André Zandbelt
Organist	: Harald van der Werff
Collectes	: 1 ^e voor OKK-Ned én OKK Twente 2 ^e Statie Twente

Eredocoraat

Aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury, hoofd van de Anglicaanse Kerk, ontvangt op 2 februari een eredocoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. De Universiteit wil daarmee zijn verdiensten honoreren als "publiek theoloog en als internationaal kerkleider". Met name wordt daarbij gedacht aan de manier waarop de kerkleider zich theologisch gefundeerd inlaat met lastige vragen van maatschappij en samenleving, en bijdraagt aan een beter verstaan van de rol van religie in hedendaags Europa". Ook wordt genoemd de wijze waarop hij "zijn grote leiderschapstalent inzet om de samenhang te bewaren in de sterk diverse Anglicaanse gemeenschap, en de manier waarop hij de eigen identiteit verdedigt van een op bijbel, traditie en rede gebaseerde kerk". De Oud-Katholieke Kerk is eens temeer verheugd, omdat ze met de Anglicaanse Kerk en met deze Aartsbisschop een hechte band (full communion) onderhoudt.

Inspiratiedag Kerkopbouw

Op 12 februari word in de Driehoek naast de St.Gertrudiskathedraal een dag gehouden voor pastores en kerkbestuurders. Bedoeling is om nieuwe ideeën en inspiratie aan te dragen voor groei en parochieontwikkeling

Orgel uit Doorwerth.

Zoals iedereen weet in is er in de periode van december t/m januari een tijdelijk orgel geweest in Hengelo. Dit 'kistorgel' heeft een mooie geschiedenis. Het is gemaakt door Pels en van Leeuwen uit Nieuw Vennep. Het is een mechanisch orgel met pijpen en een luchtcompressor. Waardoor het orgeltje ook behoorlijk zwaar is. Het orgel is bezit van Rien Capelle die op 13 februari aanwezig zal zijn bij de dienst. Het is een redelijk oud orgel, bedoeld voor kleine kapelletjes. Er is veel plezier beleefd aan dit leuke orgeltje door organist Harald van der Werff, die er een mooi geluid mee kon maken. Hij is uiteindelijk maar 2 keer gebruikt voor onze kerkdiensten. Want half januari hadden we al het eigenlijke vaste orgel -dat uit de OKK van Schiedam is gekomen – in huis.

Het kistorgel is weer teruggebracht door Wim en zijn zoons met een grote bus. We hopen dat u rond Advent en Kerstmis hebt genoten van het mooie kistorgeltje! Rien, hartelijk dank voor het lenen !!

Wouter de Rijk

Kerkbalans en kerkbijdrage

Ook dit jaar brengen we de actie Kerkbalans onder uw aandacht met het oog op uw kerkbijdrage aan de Oud-Katholieke Kerk Nederland en de Statie Twente.

In de kerk komen we samen op hoogte- en dieptepunten van ons leven, we houden er de eredienst. Kerkzijn is omzien naar elkaar, een kopje koffie met elkaar na de viering, het bezoek bij een zieke door de pastoor. Er is een kinderkerk voor jonge kinderen, catechese wordt aan huis gegeven: om jongeren hun levenspad te helpen vinden en te ontdekken wat de bijbel nu echt te vertellen heeft.

Lebuïnus Kompas

We hebben ons nieuwe blad Lebuïnus Kompas dat elke maand verschijnt. En we hebben de site: www.okkn.nl voor al uw vragen en wensen.

Kerk betekent vrijwilligerswerk, maar ook : een eigen bijdrage van ieder om deze dingen mogelijk te maken. We bekostigen er het gebruik van het kerkgebouw mee, de uitgave van het contactblad, de activiteiten van de pastoor, de organist. En dan willen we ook, als het kan, nog een beetje groeien, in kwantiteit en kwaliteit.

Vanaf de 13e februari hebben we de viering weer op de zondagmorgen in onze nieuwe kerkgelegenheid.

Laten we de kansen aangrijpen en laten merken wat ze ons waard zijn. Uw bijdrage is welkom, klein en groot. Ook belangstellenden nodigen we uit om een steentje bij te dragen door een donatie. Mogen we op uw steun rekenen, ook dit jaar ? Alvast vriendelijk dank voor uw gift.

Wim de Rijk, penningmeester
mede namens bestuur Statie Twente

Rabobank 1791 62 713 t.n.v.OKK Ned Statie Twente Hengelo

Lebuïnus Kompas

Colofon

Kerkgelegenheid

*St.Lebuïnuskapel Dorpsmatenstraat 40 7551 BP Hengelo
(3 minuten vanaf het station)*

Bestuur Statie Twente en Ommelanden

Pastoor K.J. Homan

Jan Ligthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht
☎ 078 6454189; ☎ 06 18698317
E-mail: kjh@hccnet.nl

mw. E. Wisselo, secretaris
Schreursweg 78, 7531 AM Enschede,
☎ 06 53218194
E-mail: liesbethwisselo@tomaatnet.nl

de heer W. de Rijk, penningmeester
Dublinstraat 14, 7559 KG Hengelo,
☎ 074 278 09 90
E-mail: W.de.Rijk2@kpnplanet.nl

Banknummer

1791.62.713 OKK Nederland t.n.v Statie Twente, Hengelo

Redactieadres Maandbrief

de heer A. Zandbelt
Kolkstraat 22, 7607 JN Almelo
☎ 0546 – 815313
E-mail: a.zandbelt@planet.nl



Lebuñus Kompas